

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΝΤΙΦΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «CAPRANICA» ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Τριάντα κληρικοί και λαϊκοί σπουδαστές συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη και συνεργάτες υπηρεσιών του Βατικανού επισκέφθηκαν στην Αλεξάνδρεια την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.θεόδωρο Β΄.

Η προσκυνηματική επίσκεψη των Ρ/Καθολικών Κληρικών εντάσσεται στα πλαίσια της γνωριμίας με τους ιερούς τόπους της Αιγύπτου, τα μοναστήρια της Κοπτικής Εκκλησίας στην έρημο της Νιτρίας και στο Κάιρο, τα Ελληνορθόδοξα Προκυνήματα και το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο στην Αλεξάνδρεια.

Προηγήθηκε η περιήγησή τους στο Κάιρο, στην Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου, στις Κοπτικές Μονές της ερήμου της Νιτρίας, στην Πατριαρχική Μονή Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, ενημερώθηκαν για τη λειτουργία της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας «Αθανάσιος ο Μέγας» και συνμήλησαν με τους πρώτους Αφρικανούς Σπουδαστές που ήδη κατέφθασαν στην Αλεξάνδρεια από την Τανζανία (Μουάνζα) και το Ζιμπάμπουε (Χαράρε και Μπουλαβάγιο).

Το πρωί της 3ης Οκτωβρίου ε.ε., την αποστολή της Ρ/Καθολικής Εκκλησίας δέχθηκε στην Αίθουσα του θρόνου η Α.Θ.Μ. και τους μίλησε για το έργο του Πατριαρχείου μέσα από την δράση της Ιεραποστολής στην Αφρική.

Οι Ρ/Καθολικοί κληρικοί έμειναν ενθουσιασμένοι από τις πληροφορίες που τους παρείχε ο Μακαριώτατος Πατριάρχης και ζήτησαν επιπροσθέτως να ενημερωθούν για το ανθρωπιστικό και το κοινωνικό έργο ιδίως για τα παιδιά και τα θέματα υγείας που αντιμετωπίζονται στην Αφρική.

Η Α.Θ.Μ. προσέφερε σ'όλους αναμνηστικά δώρα, την αγάπη και την ευλογία του Αποστόλου Μάρκου και μίλησε για την επί αιώνες ειρηνική συνύπαρξη χριστιανών και μουσουλμάνων στη Νειλοχώρα, αφού αποτελεί όπως υπογράμμισε πρότυπο αρμονικής συμβιώσεως για τους απανταχού μουσουλμάνους-χριστιανούς του κόσμου. Τους πληροφόρησε για τις εργασίες της επικείμενης Ιεράς Συνόδου και μίλησε για το Συνοδικό Σύστημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το γεγονός έχει ιδιαίτερη επικαιρότητα αφού αυτές τις ημέρες συνέρχεται στο Βατικανό η Α΄ Σύνοδος των Καθολικών Επισκόπων της Αφρικής.

Οι εκλεκτοί επισκέπτες, όλοι διακονούντες ως Γραμματείς και Επιτελείς κοντά σε Επισκόπους και Διοικητικές Υπηρεσίες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, εντός και εκτός του Βατικανού, (σπουδάζοντες παράλληλα ως μεταπτυχιακοί και επί διατριβή φοιτητές σε διάφορα Ποντιφικά Πανεπιστήμια της Ρώμης), ξεναγήθηκαν στην ιστορική Πατριαρχική Βιβλιοθήκη για την οποία έδειξαν ιδιαίτερος ενθουσιασμό και εξέφρασαν μεγάλο ενδιαφέρον, στους χώρους του υπό κατασκευήν Πατριαρχικού Μουσείου-Σκευοφυλακείου (κατακόμβες), στους χώρους του Πατριαρχικού Μεγάρου και στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της θεοτόκου Αλεξανδρείας.