

ΤΑ ΣΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Κ.Κ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΙΛΟΥΠΟΛΕΩΣ Κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

Με την πρόπουσα λαμπρότητα και σε πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκαν εφέτος τα ονομαστήρια της **Α.Θ. Μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄**, στην Μεγάλη Πόλη της Αλεξανδρείας. Το πρωί της 17ης Φεβρουαρίου επί τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος, οι καμπάνες του περικαλλούς Κοινοτικού Καθεδρικού Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της θεοτόκου ήχησαν χαρμόсуνα.

Ο Μακαριώτατος χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Πατριαρχικής θείας Λειτουργίας, πλαισιούμενος από τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο (Εκκλ. της Ελλάδος), Κρήνης κ. Κύριλλο (Οικουμενικό Πατριαρχείο), Ερμούπολεως κ. Νικόλαο, Γουινέας κ. Γεώργιο, Μέμφιδος κ. Νικόδημο, Πηλουσίου κ. Νάρκισσο, Καρθαγένης κ. Μελέτιο, Αξώμης κ. Δανιήλ και τους θεοφιλεστάτους Επισκόπους Νιτρίας κ. Νικόδημο, Ταμιάθειας κ. Γερμανό και Νικοπόλεως κ. Θεμιστοκλή.

Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ. Αθανάσιος Κωτσιόνης μετά της συζύγου του, ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κοινότητας κ. Ιωάννης Σιώκας και Ανδρέας Βαφειάδης και μέλη αυτής, ο Αντιδήμαρχος Σιντικής Σερρών κ. Παναγιώτης Σαββίδης, η πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου κα. Λιλίκα Θλιβίτου, η πρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων κα. Αλίκη Αντωνίου, σύλλογοι και σωματεία, καθώς και πλήθος πιστών από την Ελλάδα, το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια.

Διπλά γηθόσυνη υπήρξε η ημέρα, καθώς κατά τη διάρκεια της θείας και Ιεράς Λειτουργίας, ο Πηδαλιούχος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας προέβη στην εις Επίσκοπον χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Νειλουπόλεως κ. Νικοδήμου Τότκα, ο οποίος υπηρέτησε από της θέσεως του Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας από το 2019.

Ο εψηφισμένος Επίσκοπος Νειλουπόλεως, λίγο πριν ο Μακαριώτατος επιθέσει τας χείρας του επί την κεφαλήν του, μέσα από τον συγκινητικό του χειροτονητήριο λόγο ευχαρίστησε όλους τους ευεργετήσαντες αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της ιερατικής του πορείας. Με ιδιαίτερο το αίσθημα της ευγνωμοσύνης, όμως, αναφέρθηκε στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.κ. Θεόδωρο, καθώς στο πρόσωπό του βρήκε τον στοργικό πατέρα, τον σοφό καθοδηγητή, τον άνθρωπο με την ανοιχτή αγκαλιά. Συγκεκριμένα ανέφερε: **«Από τα βάθη της καρδιάς μου Μακαριώτατε, αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη πρωτίστως να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς το Σεπτό πρόσωπό Σας, καθώς από την πρώτη στιγμή που με καλέσατε να υπηρετήσω στο Πατριαρχείο μας, στη Νότιο Αφρική πρώτα και στην Αλεξάνδρεια κατόπιν, σταθήκατε δίπλα μου ως πραγματικός πατέρας. Δίπλα Σας διδάχθηκα μαθήματα υψηλότατης εκπαίδευσης, θεωρητικής και πρακτικής θεολογίας. Διδάχθηκα από το φωτεινό Σας πρόσωπο, όχι με λόγια αλλά εν τη πράξει, ότι ο διάκονος των Μυστηρίων του Θεού πρέπει πάντα να είναι χαρούμενος, πάντα ακούραστος, πάντα προσευχόμενος, πάντα οραματιζόμενος, πάντα αισιόδοξος».**

Εν συνεχεία, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, στο νουθετήριο λόγο του επαίνεσε το ήθος του νέου Επισκόπου, τον ένθεο ζήλο του, την εργατικότητά του, την αυτοθυσία του, μα κυρίως την αγάπη του προς το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο και ειδικότερα προς το πρόσωπο του Πατριάρχου του, τον οποίο πάντοτε κρατούσε αναπαυμένο. Για τον λόγο αυτό επέλεξε αυτήν την ημέρα κατά την οποία άγει τα σεπτά αυτού Ονομαστήρια, να είναι και η χειροτονία του θεοφιλεστάτου κ. Νικοδήμου ημέρα χαράς με την ανύψωσή του εις τον τρίτον βαθμόν της Ιερωσύνης. Συγκεκριμένα ο Πατριάρχης είπε: **«Θεοφιλέστατε Νικόδημε, θεωρώ ότι είσαι δώρο Θεού για μένα τον Γέροντά σου και για**

την πονεμένη Εκκλησία μας και με το σκεπτικό αυτό επέλεξα να σε χειροτονήσω του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος, στα Ονομαστήριά μου, ώστε ο βίος πατρός και υιού να συνδεθούν ακόμη περισσότερο αλλά και για να σου υποδείξω εμφανέστερα την σημαντικότερη παράμετρο της Επισκοπικής διακονίας. Σε χειροτονώ ανήμερα ενός μεγάλου μάρτυρος της πίστεώς μας, ο οποίος με ανδρεία και σθένος υπερασπίστηκε ακριβώς αυτό το οποίο είχε ως τιμαλφέστερο της ζωής του: τον πλούτο του ζήν εν Χριστώ»

Ο Μακαριώτατος, με τον θεολογικό του λόγο εξήρε το αξίωμα του επισκόπου και συμβουλευόντας τον Θεοφιλέστατο, του απηύθυνε τα εξής: *«Έργο του Επισκόπου είναι να αποτελεί ως θεωρία και ως πράξη, την φανέρωση της θείας Λειτουργίας στο πρόσωπό του. Διότι η θεία Λειτουργία είναι ακριβώς συνυφασμένη με τον Επίσκοπο, ως κεφαλή κλήρου και λαού, και ταυτόχρονα αποτελεί την αδιάψευστη αποκάλυψη της θείας Οικονομίας προς τον άνθρωπο και ολόκληρη την Δημιουργία. Γι' αυτό ποτέ μη παραλείψης τούτο το υπέρτατο καθήκον το οποίο γεμίζει και δέον να γεμίζη και να τροφοδοτή την ψυχή, τα έργα και τις ημέρες σου, μη παραλείψης, δηλαδή, την θεία Λειτουργία και τις ιερές Ακολουθίες, την ανώτατης μορφής λατρεία του ενός και αληθινού Θεού των Πατέρων μας. Τότε και μόνον τότε οι πιστοί θα αναγνωρίσουν στον Νειλουπόλεως Νικόδημο έναν αληθινό ποιμένα και διδάσκαλο, και στη φωνή σου θα αφουγκράζονται την σωτηριώδη πρόσκληση του Ουρανού. Μόνον με τη διάσταση αυτή θα κατορθώσης να καταστής γνήσιος Ορθόδοξος Επίσκοπος, εις τύπον και τόπον Χριστού».*

Μετά το πέρας των ιερών Ακολουθιών, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Νικόδημος, δέχθηκαν τις ευχές στην αίθουσα του θρόνου του Πατριαρχικού Μεγάρου, ενώ στη συνεχεία παρετέθη πλούσια εόρτια τράπεζα στην Ένωση της πρεσβυγενούς Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΝΕΙΛΟΥΠΟΛΕΩΣ
κ. Νικοδήμου

Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Νειλουπόλεως κ. Νικόδημος (κατά κόσμον Δημήτριος) Τότκας γεννήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το έτος 1975, όπου και ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στα Γερμανικά εκπαιδευτήρια. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εκάρη Μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκονος το 1999, υπό του αιμνήστου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρού Ιωάννου (Παπάλη), Πρεσβύτερος δε το έτος 2004 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου.

Κατά τα έτη 2004-2005 διακόνησε ως Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Σιδηροκάστρου. Υπήρξε υπεύθυνος Νεότητας και συνεργάτης των κατασκηνώσεων της Ι. Μητροπόλεως.

Το 2005 μετετέθη στην Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού και ακολούθως απεσπάσθη στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας, όπου και υπηρέτησε ως εφημέριος στις ενορίες του Βερολίνου, της Λειψίας και του Άαχεν.

Το 2015, προτροπή της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β', απεσπάσθη στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννουπόλεως και Πρετορίας όπου υπηρέτησε ως Ιερατικός Προϊστάμενος στην Ελληνική Κοινότητα του Klerksdorp North West της Νοτίου Αφρικής.

Τον Ιανουάριο του 2019 κληθείς υπό της Α.Θ.Μ. στην Έδρα του Πατριαρχείου εντάχθηκε στον Κλήρο της Πατριαρχικής Αυλής. Τη 2α Φεβρουαρίου 2019 κατόπιν προτάσεως του Αλεξανδρινού Προκαθημένου, προήχθη στη θέση του διευθυντού του Ιδιαιτέρου Πατριαρχικού Γραφείου. Την 21η Απριλίου 2019 διορίσθη Αρχιγραμματέας της Αγίας και

Ιεράς Συνόδου. Την 12η Ιανουαρίου 2022, σεπτή προτάσει της Α.Θ.Μ. εξελέγη υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Βοηθός Επίσκοπος Αυτού, υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Νειλουπόλεως. Ομιλεί την Γερμανική, την Αγγλική και την Άφρικανς της Νοτίου Αφρικής.