

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Δεκατρείς Ναοί, δύο ιεραποστολικά κέντρα, δεκαοχτώ γεωτρήσεις προς εξασφάλιση πόσιμου νερού, τρία αγροτικά ιατρεία, τρία σχολεία, είναι μόνο μερικά από τα δείγματα της ελληνικής προσφοράς στο λαό του βόρειου Καμερούν. Ακολουθούν και άλλα έργα της τοπικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που στηρίζουν τον λαό της περιοχής, όπως: διανομή τροφίμων σε δύσκολες περιόδους, χορηγία 300 υποτροφιών το χρόνο σε άπορους μαθητές, διανομή γραφικής ύλης και μάλιστα σε τακτά διαστήματα, καθώς και ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και ιατρική φροντίδα από ομάδες ιατρών με ενημερωτικές διαλέξεις για βασικά θέματα πρόληψης σε θέματα υγείας, ιδιαίτερα σε ασθένειες που μαστίζουν τον αφρικανικό πληθυσμό, όπως το AIDS.

Στην μεγάλη αυτή προσπάθεια, σπουδαίος είναι ο ρόλος των ελληνικών ιεραποστολικών συλλόγων καθώς και η προσφορά της ελληνικής πολιτείας, όπως π.χ. δια μέσου της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με εκκλησιαστικούς ή άλλους ΜΚΟ.

Η ιστορία της ιεραποστολής στο βόρειο Καμερούν ξεκινάει πριν από 34 χρόνια, καθώς άρχισε να οργανώνεται συστηματικά το 1975 από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ακκρας Ειρηναίο. Ο ίδιος επίσκοπος, που έχασε την ζωή του μαζί του μακαριστό Πατριάρχη Πέτρο στο αεροπορικό δυστύχημα του έτους 2004, χειροτόνησε τους πρώτους ιερείς στο βόρειο Καμερούν, ενώ ο λιγοστός ελληνισμός της περιοχής συνέβαλε για την ανέγερση των πρώτων Ναών. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της οικογένειας Ευστρατίου Ρεπάνη από την Μυτιλήνη, που έχει κτίσει ένα μεγάλο ναό του Αγίου Ευστρατίου στην πόλη Σάαρ του νότιου Τσαντ (ανήκει στην πνευματική δικαιοδοσία της Μητρόπολης Καμερούν), ενώ ακόμη και σήμερα υπάρχουν μεγάλοι δωρητές και ευεργέτες, όπως ο κ.Ανέστης Αρνόπουλος από την παραθαλάσσια Ντουάλα του Καμερούν, που έχει ανεγείρει τον μεγάλο Ναό Ιωάννη του Βαπτιστή στην περιοχή Μπονάμπερι.

Παράλληλα, μεγάλος ήταν και ο αγώνας του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ.Θεοδώρου Β' για την ανάπτυξη της ιεραποστολής στην δυσπρόσιτη αυτή περιοχή, από την εποχή που ως Μητροπολίτης Καμερούν (1997 – 2002), επισκέφθηκε εκατοντάδες φορές το βόρειο Καμερούν, οικοδομώντας ένα μεγάλο ιεραποστολικό κέντρο, τρεις Ναούς, ένα σχολείο και αρκετά αγροτικά ιατρεία. Ακόμη, διάνοιξε πολλές γεωτρήσεις για να μπορέσουν οι ντόπιοι να απολαμβάνουν το νερό ως ένα αγαθό που βρίσκεται σε μεγάλη έλλειψη στην περιοχή αυτή, όπου συχνά οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 45° C και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα κατά την διάρκεια της εξαμήνης ξηρασίας (από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Απρίλιο).