

Προετοιμάζοντας πολίτες για την Βασιλεία των Ουρανών

του Αρχιμ.Κοσμά Θασίτη, κληρικού της Ι.Μ.Κατάνγκας

Αν μπορούσε να δώσει ένα τίτλο κάποιος στην Ιερά Μητρόπολη Κατάνγκας, η οποία εδρεύει στη χώρα του Κονγκό, ο τίτλος αυτός θα ήταν: εργαστήρι αγιότητας. Μπορεί να ακούγεται ο τίτλος αυτός λίγο υπερβολικός, όμως, αν έρθει κάποιος και δει με τα μάτια του τον τρόπο λειτουργίας της Ι.Μητροπόλεως, θα διαπιστώσει αυτή την πραγματικότητα. Καθημερινά, δίνεται μια μάχη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Κύριος στόχος είναι η πνευματική οικοδομή των πιστών, η κατήχηση των υποψηφίων προς το βάπτισμα και η κάλυψη των οικονομικών και υλικών αναγκών των ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει κανείς το μέγεθος αυτού του έργου. Όμως, το σίγουρο είναι ότι όσοι διακονούν στο χώρο αυτό, έχουν θυσιάσει τη ζωή τους, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Δηλαδή η αγιότητα.

Το έργο που επιτελείται έχει πολλούς τομείς. Πρωτίστως, προσπαθεί να καλύψει την τροφή και την εγασία των ανθρώπων αυτού του τόπου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις καθημερινές ανάγκες των φτωχών ανθρώπων. Τρώνε μια φορά τη μέρα. Ίσως κάποιοι ανά δύο μέρες. Και η τροφή τους πολύ λιτή. Γι'αυτό, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, δεν δίνεται βοήθεια μόνο στο ορθόδοξο ποίμνιο, αλλά και σε ανθρώπους που δεν είναι ορθόδοξοι. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πράξη ο λόγος του Χριστού: Εφόσον εποιήσατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε (Ματθ. κε, 40). Όμως, οι φτώχεια εδώ είναι το απόρθητο φρούριο που για πάρα πολλά χρόνια έχει κυριεύσει την χώρα αυτή μ'ένα στρατό καλά οργανωμένο που δύσκολα κάποιος μπορεί να τον υποτάξει. Αυτός ο στρατός είναι η πείνα, οι αρρώστιες, η έλλειψη παιδείας και οι εκατοντάδες εκμεταλλευτές και έμποροι ανθρωπίνων ψυχών και σωμάτων. Δεν μπορείς να μένεις απαθής, όταν υποφέρει ο άλλος. Πρέπει να

βοηθήσεις και να φανείς συνεπής στο λόγο του Ευαγγελίου. Αυτό κάνει η Ι.Μητρόπολη. Κάνει πράξη το λόγο του Απ.Παύλου: είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη (Α Κορ.ιβ' 26). Δίνει ελπίδα σ'ένα κόσμο χωρίς πυξίδα και ελπίδα. Εξάλλου, πως θα μιλήσεις για το θεό σ'έναν άνθρωπο που πεινάει; Πρέπει πρώτα να του δώσεις τροφή και έπειτα να του μιλήσεις για το θεό.

Έτσι, λοιπόν, το έργο επεκτείνεται κυρίως στον τομέα της κατήχησης, όπου εδώ και πολλά χρόνια κάποιοι κληρικοί ιεραπόστολοι απαρνήθηκαν την πατρίδα τους, χωρίς κάπου να αποσκοπούν ή να έχουν αξιώσεις. Στο μόνο που αποσκοπούν είναι να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου στις χερσωμένες από την αμαρτία ψυχές των Αφρικανών αδελφών μας. Συνεχιστής όλων αυτών των μεγάλων ιεραποστόλων εδώ στο Κολουέζι, που είναι και η έδρα της Ι.Μητροπόλεως, μακαριστού Αρχιμ.π.Κοσμά Γρηγοριάτη, είναι ο Σεβ.Μητροπολίτης Κατάνγκας κ.Μελέτιος, ο οποίος με πνεύμα θυσίας και αυταπαρνήσεως καθοδηγεί το λαό του θεού.

Γι' αυτό, συνεχίζει αυτό το θεάρεστο έργο, διοργανώνοντας σεμινάρια Ιερέων, Ιεροψαλτών, Κατηχητών και Πρεσβυτερών, δίνοντας τη δυνατότητα να μάθουν και να γευθούν τους πνευματικούς καρπούς της λειτουργικής ζωής των μυστηρίων της Εκκλησίας και να μνηθούν στην Ορθόδοξο Πίστη. Φυσικά, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, γιατί λείπουν τα κατάλληλα εφόδια (βιβλία πατερικά, λειτουργικά, κατήχησης κ.α.) μεταφρασμένα στη γλώσσα τους, για να μπορέσουν να προχωρήσουν περισσότερο όσα μέλη της τοπικής κοινότητας θέλουν να αφιερώσουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία του λαού και οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να μνηθούν περισσότερο στα νάματα της πίστεως. Παρόλο, όμως, που υπάρχουν δυσκολίες, το έργο του θεού προχωράει σταθερά. Ένα εργοτάξιο αγάπης και προσφοράς χτίζεται εδώ και εξήντα χρόνια, όχι μόνο στο Κονγκό αλλά σε ολόκληρη την Αφρική. Το θαύμα που ζεις δεν περιγράφεται με λόγια. Ένας λαός εκεί που ζούσε στην ειδωλολατρία και στο πνευματικό σκοτάδι, ξαφνικά άρχισε να βλέπει. Βλέπει το Φώς της Ανάστασης. Ένας Φώς που έχει πλημμυρίσει τις ψυχές χιλιάδων Αφρικανών αδελφών μας.

Αυτό το θαύμα το βλέπουμε αυτές τις μέρες έδω στην Ι.Μητρόπολη. Φέτος λειτουργεί το σεμινάριο Ιεροψαλτών και Κατηχητών από 5-28 Ιουλίου. Εκατόν τριάντα νέοι από διάφορες ενορίες, έχουν έρθει να παρακολουθήσουν με πολλή διάθεση και χαρά αυτό το σεμινάριο, το οποίο λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας για τους νέους. Καθημερινά από τις 05:30'π.μ.τελείται ο όρθρος και θ.λειτουργία. Οι νέοι μας πλαισιώνουν τα δύο αναλόγια, ώστε να έχουν την ευκαιρία να ψάλλουν και να μάθουν το τυπικό του όρθρου και της θ.λειτουργίας. Η μέρα τους συνεχίζεται ευχάριστα με τα μαθήματα της βυζαντινής μουσικής, όπου κληρικοί και καθηγητές διδάσκουν μέσα από τη θεωρία και την πράξη, πώς να ψάλλουν σωστά τα τροπάρια από την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Τα απογεύματα συνεχίζουν τα μαθήματά τους σ'ένα άλλο πλαίσιο. Διδάσκονται μαθήματα για την ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση, για τα μυστήρια, τη λατρευτική ζωή, για το δόγμα της Εκκλησίας κ.α. Με αυτό το τρόπο θα αποκτήσουν τα κατάλληλα εφόδια, για να μπορέσουν να στελεχώσουν τις ενορίες τους και αργότερα την Ι.Μητρόπολη. Φυσικά, όμως, κατά τη διάρκεια της μέρας, η Ι.Μητρόπολη μεριμνά και για τις σωματικές τους ανάγκες. Ο Σεβασμιώτατος, με τους συνεργάτες του, φροντίζουν για την διατροφή και την διαμονή τους, ώστε οι νέοι μας να μείνουν όσο το δυνατόν ικανοποιημένοι και να αισθανθούν την αγάπη του πνευματικού τους πατέρα, ο οποίος ως άλλος Κυρηναίος σηκώνει στους ώμους του το βάρος και την ευθύνη της Ι.Μητροπόλεως: Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπέικετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες... (Εβρ. 13,17).

Οι συνθήκες δύσκολες και οι οικονομικές απολαβές ελάχιστες. Όμως, η χάρις του θεού βρίσκει τρόπους, για να μπορεί να συνεχίζεται το έργο αυτό, στο οποίο ο Σεβασμιώτατος εδώ και τριανταένα χρόνια έχει αναλώσει ολόκληρη τη ζωή του στον ευαγγελισμό των Αφρικανών αδελφών μας. Αν πάρει κάποιος ένα αιχμηρό αντικείμενο και ξύσει τους τοίχους των κτηρίων και των Εκκλησιών, θα αρχίσει να τρέχει αίμα και ιδρώτας από τον κόπο, τη θυσία, την αγάπη και τα δάκρυα αυτού του ανθρώπου.

Ο πνευματικός φάρος στην καρδιά της Αφρικής, που ονομάζεται Ι.Μ.Κατάνγκας συνεχίζει να σκορπίζει το φώς της Αλήθειας, προετοιμάζοντας πολίτες για τη Βασιλεία των Ουρανών.

Αμήν.