

# ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ – ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Με την εισήγηση του θεοφιλεστάτου Επισκόπου Τολιάρας κ. Προδρόμου «*Προτεινόμενες εφαρμογές της συγχρόνου τεχνολογίας κατά την άσκηση του Εκκλησιαστικού έργου στην Αφρικανική Ήπειρο σήμερα*», ως και την έγκριση του κειμένου Συνοδικής Διακηρύξεως κατά της βίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, σήμερα 10 Οκτωβρίου ε.ε.

Κατακλείων τις εργασίες της Ιεράς Συνόδου η **ΑΟΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β'** εξέφρασε ολόθυμες ευχαριστίες προς όλους τους Ιεράρχες του Αποστολικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου για το θυσιαστικό ποιμαντικό έργο που επιτελούν στην Αφρικανική Ήπειρο αλλά και την ευγνωμοσύνη του για την υποστηρικτική αγάπη την οποίαν του δείχνουν πάντοτε κατά την ενάσκηση των πολυευθύνων καθηκόντων του. Λίγο πριν την λήξη της Συνεδρίασης, ο Μακαριώτατος ενημέρωσε το σώμα της Ιεραρχίας για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Αντιοχείας κ. Ιωάννην, προς τον οποίο εξέφρασε την συμπαράστασή του, τόσο του ιδίου όσο και της Ιεράς Συνόδου για την νέα δοκιμασία, η οποία ενέσκηψε στην περιοχή της δικαιοδοσίας του.

Ακολούθως, ο Μακαριώτατος παρέθεσε επίσημο αποχαιρετιστήριο γεύμα στην Μεγάλη Πατριαρχική Τράπεζα προς τιμήν των Τιμίων Μελών της Ιεράς Συνόδου.

## **ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ**

Σε μιὰ εποχή ή όποία καυχᾶται για τὰ έπιστημονικά και τεχνολογικά της έπιτεύγματα, ή διαπίστωση του έυτελισμού και τής έκμετάλλευσης του άνθρώπου από τον άνθρωπο, στιγματίζουν τὸ σώμα τής ανθρωπότητας. Εἶναι άδιανόητο νὰ καυχόμαστε ότι έχουμε προοδεύσει σε τόσα επίπεδα έπιστημονικά, και νὰ άνεχόμαστε ή νὰ άδιαφορούμε για τήν άδικία του άνθρώπου από τον συνάνθρωπό του, τήν βία, τήν έγκληματικότητα, τήν όποιαδήποτε μορφής έκμετάλλευση.

Η δίχως θεο πορεία τής ανθρωπότητας, έχοντας θέσει ως προτεραιότητά της τὸ υλικὸ ή τὸ στενὰ έγκεντρικὸ κέρδος, δέν έρχεται μόνο νὰ άκυρώσει τὸ Εύαγγέλιο, αλλά τείνει στην εποχή μας νὰ γκρεμίσει κάθε ήθική αξία, θέτοντας στον αντίποδα του Εύαγγελικού «*ὁ θεὸς αγάπη έστίν*», τὸ «*ὁ άλλος εἶναι ή κόλασή μου*».

Εἶναι άδιανόητο, με πρόσχημα διαφορὲς ιδεῶν, θρησκείων, φυλῶν, χρωμάτων και υλικῶν κέρδους, ὁ άνθρωπος νὰ άσκεῖ βία στον άνθρωπο.

Φέροντες μιὰ μακρὰν παράδοσιν, ως ὁ άρχαιότερος φορέας του Εύαγγελικού λόγου στην Άφρική, και έχοντας μιάν μακρὰν έμπειρίαν έν τή Ποιμαντική και θυσιαστική διακονία ήμῶν έν τή Βορείω Άφρικῇ από τὸ κέρασ του Μαγκρέμπ έν τή Ίσημερινῇ και τήν ούτως λεγομένην Μαύρην Άφρικήν, έως τὸ άκρωτήρι τής Καλής Έλπίδος, έχουμε βαδίσει έν μέσω πολέμων, άναταράξεων, διακρίσεων έμφυλίων, άδικιῶν και παραβιάσεων και ύποβαθμίσεων τῶν στοιχειωδῶν ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τὰ όποια πολλαπλῶς και ποικιλοτρόπως δέν θεωροῦνται οὔτε καν άυτονόητα σε όρισμένες περιοχές.

Φέροντες τὸ ιερὸ χρέος τής διακονίας τῶν ανθρώπων και γνωρίζοντας έκ τῶν έξω τὸ βάρος, τὸν πόνο και τὶς πληγές του Σταυροῦ καθως και τήν Άναστάσιμη διάσταση, **καταγγέλομεν** τήν κάθε μορφής βίαν και άδικίαν άπ' όπου κι άν προέρχονται και συμπορευόμεθα έν λύπη βαθεία και έλπίδι βεβαία περι τής πορείας του κόσμου και τής αντιδόσεως τῶν έπηγγελμένων αγαθῶν.

Γνωρίζοντας έκ τῶν πραγμάτων ότι και στις χειρότερες καταστάσεις ύπάρχει ένα υπόλοιπο ανθρωπιᾶς, άπευθυνόμαστε σ' αυτό τὸ υπόλοιπο και δίδουμε χώρο, τὸν χώρο

τῶν καρδιῶν μας καὶ τῆς προσευχῆς μας, γιὰ νὰ ἀντίσει καὶ νὰ πολλαπλασιαστεῖ. Σ' αὐτὴν τὴν προσπάθεια καλοῦμε κάθε ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως νὰ πορευθεῖ μαζί μας, ὥστε νὰ πρυτανεύσει ἡ εἰρήνη καὶ ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀνθρωπιὰ καὶ ὁ σεβασμὸς τῆς ζωῆς νὰ βασιλεύσουν στὴν ἀνθρωπότητα.