

# ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Με κάθε μεγαλοπρέπεια εορτάσθηκε η μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος στον Ιερό Πατριαρχικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου του Καΐρου, την 17<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2024.

Κατά την Πατριαρχική και Συνοδική Θεία Λειτουργία, προέστη ο άγων τα ονομαστήριά Του Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ Θεόδωρος Β', συλλειτουργούντων απάντων των Σεβασμιωτάτων και θεοφιλεστάτων Συνοδικών αρχιερέων του Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου, επί τη περατώσει των εργασιών της Ιεράς Συνόδου (15-16 Φεβρουαρίου 2024).

Κατά την Ευχαριστιακή Σύναξη έλαβε χώρα και εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Ευλαβεστ. Διακόνου π.Ειρηναίου, καταγομένου από την Γκάνα, πτυχιούχου της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας «Μέγας Αθανασιος», ο οποίος θα υπηρετήσει στην Ιερά Επισκοπή Αρούσσας της Τανζανίας.

Προ του πέρατος της θείας Ευχαριστίας, την ΑΘΜ προσφώνησε ο Σεβ. Γέρων Μητροπολίτης Καισαρείας κ Θεοφύλακτος, υπογραμμίσας ότι η αγάπη του τιμωμένου Αγίου Θεοδώρου για τον Χριστό τον οδήγησε στο μαρτύριο, αλλά και τον ενδυνάμωσε κατά την διάρκεια του.

” Ο Άγιος ήταν όντως ένα δώρο Θεού στην ζωή της Εκκλησίας. Δώρο Θεού για το Παλαίφατο των Αλεξανδρέων Πατριαρχείο είστε Εσείς, Μακαριώτατε Παπά και Πατριάρχα μας. Την δική Σας θερμή αγάπη στον Χριστό μεταλαμπαδεύετε στις καρδιές όλων μας. Πολλα τα έτη Σας”

**Με συγκίνηση απάντησε ο Μακαριώτατος, ευχαριστώντας όλους τους Αγίους Αρχιερείς για την αρμονική και λυσιτελή συνεργασία τους**

επ' ωφελεία και προαγωγή του εν γένει ιεραποστολικού, ποιμαντικού και ανθρωπιστικού έργου της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στην πολύπαθη Αφρικανική γη, ως και για την αρραγή ενότητα και θαρραλέα αντιμετώπιση εκ μέρους τους ενώπιον φλεγόντων θεμάτων και προβλημάτων, τα οποία ανακύπτουν, πάντοτε επί τη αμετακινήτω βάσει των Ιερών Κανόνων και της Αποστολικής και Πατερικής Ιεράς Παρακαθήκης και Παραδόσεως της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Επίσης, ευχαριστίες εξέφρασε και προς παρισταμένους Εξοχωτάτους Πρέσβεις της Ελλάδος κ.Νικόλαο Παπαγεωργίου και Κύπρου Κα. Πολύ Πάνου, τον Εντιμολ. Γενοκό Πρόξενο της Ελλάδος στην Αλεξανδρείας κ.Ιωάννη Πυργάκη, τους εκπροσώπους της Ελληνικής και Αραβοφώνου Κοινότητας Καΐρου, την Εριτ.κα Συντονίστρια Εκπαιδεύσεως Β.Αφρικής και Μ.Ανατολής, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, τους εκπροσώπους των τοπικών Συλλόγων και Αδελφοτήτων και τους πιστούς, για την αγάπη, την πίστη και την αφοσιώσή τους στην Μητέρα Εκκλησία τους, το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο.

Ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του αιμνήστου Παπά και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Μελετίου Μεταξάκη ( 1926-1935) στον αύλιο χώρο της Πατριαρχικής Επιτροπείας Καΐρου.

Περί της ζωής του και της σπουδαίας προσφοράς στον Πατριαρχικό θρόνο του Αγίου Μάρκου του Προκατόχου Του ωμίλησε ο Μακαριώτατος, τονίζοντας ιδιαιτέρως ότι όλοι οι Κανονισμοί, οι οποίοι ευρίσκονται έως σήμερα ισχύουν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας προήλθαν από αυτόν τον μεγάλο Πατριάρχη. Συνέταξε τον «Οργανικόν Νόμον του Ελληνορθόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας», τον «Οργανισμόν των Δικαστηρίων του Πατριαρχικού θρόνου Αλεξανδρείας και την παρ' αυτοίς ισχύουσαν Δικονομίαν» και την «Διάταξιν περί γάμου και διαζυγίου». Κατά την πατριαρχική του θητεία δι' ειδικής Διατάξεως «περί του Συνταγματίου των Μητροπόλεων» ωρίσθησαν οι εννέα εκκλησιαστικές Επαρχίες του θρόνου, ενώ περιόδευσε σε χώρες της Αφρικής ενισχύοντας πνευματικά τις Ελληνικές

Κοινότητες και τους πρώτους Αφρικανούς Χριστιανούς. Ομοίως και στις άλλες Εκκλησίες, στις οποίες διηκόνισε ο αοίδιμος Πρωθιεράρχης, έθεσε το ιστορικό του αποτύπωμα με την χαρισματική διοικητική εμπειρία και τον υψηλό οραματισμό του.

**Κατακλείοντας, εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κιτίου κ.Νεκτάριο, διά του παρισταμένου εκπρόσωπο του, Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Στυλιανού Στυλιανού, Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ.Κιτίου, για την ανάληψη της δαπάνης της προτομής του επίσης προκατόχου του κυρού Μελετίου Μεταξάκη, διατελέσαντος Μητροπολίτης Κιτίου κατά την περίοδο 1910-1918. Ακολούθησε εόρτια σύναξη και υποβολή ευχών στον Μακαριώτατο.**