

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα συγκίνησης η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' συνεόρτασε με τους εναπομείναντες ομογενείς αλλά και τους Αιθίοπες ορθοδόξους χριστιανούς, που υπάγονται στην Ιερά Μητρόπολη Αξώμης, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 21^η Φεβρουαρίου ε.ε. Ο Μακ. Πατριάρχης προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας που τελέσθηκε στον Ι.Καθεδρικό Ναό του Αγίου Φρουμεντίου και στην οποία συμμετείχαν ο επιχώριος Γέρον Μητροπολίτης Αξώμης Σεβ.κ. Πέτρος και ο Θεοφιλ.Επίσκοπος Βαβυλώνας κ.Νήφων.

Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Μακ. Πατριάρχη της Αιθιοπικής Εκκλησίας κ.Παύλου, ο Εντιμ.Διευθυντής Πρωτοκόλλου της Προεδρίας της Αιθιοπίας, οι Εξοχ.Πρέσβεις της Ελλάδος, της Αιγύπτου και της Σερβίας στην Αντίς Αμπέμπα, διπλωμάτες, ο πρόεδρος και παράγοντες της ελληνικής κοινότητας, προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών της Αιθιοπικής κοινωνίας, ομογενείς, οι μαθητές των σχολείων της κοινότητας μαζί με τους καθηγητές τους και πολλοί Αιθίοπες πιστοί.

Προσφωνών την ΑΘΜ ο Σεβ.Γέρον Αξώμης κ.Πέτρος υπεγράμμισε το συνεχές ενδιαφέρον του Προκαθημένου του Αλεξανδρινού θρόνου για την πνευματική και όχι μόνο στήριξη και ενδυνάμωση των λαών της Αφρικής. Όπως είπε, ο Μακ.κ.Θεόδωρος έχει διασχίσει τους αιθέρες και «οργώσει» την Αφρικανική γη προκειμένου να βρίσκεται κοντά στο ποίμνιο του.

«Το Αποστολικό και παλαιό Πατριαρχείο μας, αφοσιωμένο στην Ευαγγελική επιταγή της διακηρύξεως της πίστεως του Ιησού Χριστού «πάσει τη κτίσει», οικοδομεί ψυχές και τροφοδοτεί με δύναμη και ελπίδα τους αφρικανούς αδελφούς. Η Ιεραποστολική προσπάθεια που καταβάλλεται θυμίζει εποχές πρωτοχριστιανικές και πορείες Αποστολικές» σημείωσε ο Πατριάρχης κατά την ομιλία Του.

«Η σκέψη μας, η αγωνία μας και η προσευχή μας καθημερινά είναι πως θα οδηγήσουμε περισσότερους ανθρώπους στην «επίγνωση της αιωνίου Αληθείας», χωρίς να παραβλέπουμε την παντελή απουσία των απαραίτητων βιωτικών μέσων, για την θεραπεία των οποίων καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Γι' αυτό και η ιεραποστολική μαρτυρία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στις 46 από τις 53 χώρες της Αφρικής και η ανθρωπιστική της βοήθεια προς κάθε κράτος ανεξαιρέτως παραμένει αμείωτη, πάση θυσία» συνέχισε.

«Ταυτόχρονα όμως ο Αποστολικός και Πατριαρχικός θρόνος του Αγίου Μάρκου περιφρουρεί και ενισχύει και τις πατρικές αξίες του Γένους μας στην ήπειρο του μέλλοντος, την Αφρική, όπου ο ελληνισμός συνεχίζει να υπάρχει και να καρποφορεί. Η πίστη υπήρξε για τον Έλληνα η κινητήριος δύναμη και η παρηγοριά του, όπου κι αν έφθασε, οπουδήποτε και αν πήγε. Από αυτήν άντλησε δύναμη, γύρω από αυτήν συσπειρώθηκε και σε αυτήν κατέφυγε, μέσα από την τύρβη των αλλοτρίων πολιτισμών, των διαφορετικών φυλών και των ποικίλων θρησκειών» τόνισε ο Μακαριώτατος και απευθυνόμενος προς τους ομογενείς που ζουν στην Αντίς Αμπέμπα είπε: «Χαιρετίζουμε λοιπόν και επαινούμε την αδιάκοπη παρουσία σας εδώ. Καυχώμεθα εν Κυρίω διότι όλοι εσείς, οι Έλληνες που ζείτε στην φιλόξενη και πολιτισμένη αυτή χριστιανική χώρα παραμένετε φρυκτωροί της παρακαταθήκης των προγόνων σας, υπό το ομφόριο του παλιού και πεπειραμένου Ιεράρχου σας, του Σεβασμιωτάτου Γέροντος Μητροπολίτου Αξώμης κυρίου Πέτρου, ο οποίος διακονεί την ιστορική αυτή Μητρόπολη του θρόνου επί 31 χρόνια διαποιμαίνων το πλήρωμά της με αγάπη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται συναρωγός και συναντιλήπτωρ στις δοκιμασίες του αιθιοπικού λαού».

Αμέσως μετά ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας προσέφερε στον Μητροπολίτη Αξώμης μια

ποιμαντορική ράβδο σε ένδειξη τιμής και αναγνωρίσεως της πολυδιάστατης διακονίας του στην Αιθιοπία.

Στην Ελληνική Κοινότητα, εις ανάμνηση της επισκέψεως του και ευλογία, προσέφερε ένα αργυρό δισκοπότηρο για το Ναό του Αγίου Φρουμεντίου, το οποίο παρέδωσε στον πρόεδρο της, κ.Γεώργιο Σταύρου.

Ευχαριστώντας την Αιθιοπική Εκκλησία και τον Προκαθήμενό Της για την καλή συνεργασία που έχουν με τον Σεβ.Μητροπολίτη Αξώμης ο Πατριάρχης προσέφερε από ένα εγκόλπιο στους δύο Αιθίοπες Ιεράρχες που παρέστησαν στην πανηγυρική θεία λειτουργία.

Ακόμη ετίμησε ιδιαιτέρως και τον εφημέριο της Ιεράς Μητροπόλεως, τον Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Χρυσόστομο, γεννημένο στην Αιθιοπία και εξαιρετικά αγαπητό από τους πιστούς προσφέρωντάς του ένα επιγονάτιο.

Ακολούθως ετίμησε τον διακεκριμένο καθηγητή ιατρικής και εξέχουσα προσωπικότητα της αιθιοπικής κοινωνίας Δρ.Τεμπέμπε με το παράσημο του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη λιτάνευση των Ιερών Εικόνων γύρω από το Ναό του Αγίου Φρουμεντίου. Μαθητές και μαθήτριες του ελληνικού σχολείου προπορεύονταν κρατώντας εικόνες και ακολουθούσαν ο Μακ.Πατριάρχης, οι Ιεράρχες και οι πιστοί.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΘΜ ΣΤΟΝ Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΦΡΟΥΜΕΝΤΙΟΥ ΑΝΤΙΣ ΑΜΠΕΜΠΑ

Με αισθήματα χαράς και πνευματικής αγαλιάσεως ευρισκόμεθα κατά την εύσημη αυτήν ημέρα, ανάμεσά σας, υπό τους θόλους του περιλάμπρου Ναού του Αγίου Φρουμεντίου, του Φωτιστού των Αιθιόπων.

Αποτελεί δε ευλογία από τον Πανοικτίρμονα θεό το γεγονός ότι αυτήν την ημέρα, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, κατά την οποία η υπ' ουρανόν Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τον θρίαμβο της επικρατήσεώς Της έναντι των δυσεβών διωκτών Της, εμείς εδώ, στην χριστιανική αιθιοπική γη, τελούμε την αναίμακτη Μυσταγωγία και κοινωνούμε του Μυστηρίου της Ζωής διά της μεταξύ μας κοινωνίας.

“Δεύτε πίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων”. Με αυτούς τους λόγους ο Κύριος κάλεσε τους πρώτους αλιείς που συνάντησε στην λίμνη της Τιβεριάδος στο έργο της μαθητείας. Και στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε σήμερα, θαυμάσαμε την άμεση ανταπόκριση των αγνών αλιέων, του Ανδρέα και του Πέτρου, του Φιλίππου και του Ναθαναήλ, οι οποίοι έσπευσαν στο κάλεσμα του Θεανθρώπου χωρίς δισταγμό, ερωτήματα και επιφυλάξεις και έθεσαν εαυτούς στην υπηρεσία του αγνώστου έως τότε Ιησού από την Ναζαρέτ, με την βαθεία πεποίθηση ότι Αυτός ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας.

Οι νέοι αυτοί άνδρες, χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει, προετοιμάζονταν σταδιακά, με την παιδεία τους και τα ενδιαφέροντά τους, με την πιθανή τους ένταξη στο πνευματικό “κίνημα” του Ιωάννη του Βαπτιστή και τις έντονες μεσσιανικές τους ανησυχίες, γι’ αυτήν την ιερή ώρα της κλήσεως από τον Ιησού Χριστό στην μαθητεία και την αποστολικότητα. Και αυτή η εσωτερική προετοιμασία φαίνεται πως ήταν μακρόχρονη, από τα εφηβικά χρόνια ως την ηλικία της ωριμότητας και της αποδοχής της κλήσεώς τους, ώστε στα αμέσως επόμενα χρόνια οι απλοϊκοί φαινομενικά αλιείς κατεστάθησαν Απόστολοι των εθνών, φωτιστές των λαών και μάρτυρες της πίστεως στον Τριαδικό θεό.

Οι αιώνες εκύλησαν και η ιστορία επανελήφθη. Αυτή τη φορά ένας γίγαντας της θεολογίας, φορέας της ανόθευτης διδασκαλίας του Κυρίου και κύριος μαχητής της αιρετικής λαίλαπας του Αρείου, ο Μέγας Προκάτοχός μας Άγιος Αθανάσιος,

Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας, αποστέλλει στο Βασίλειο του Αξούμ έναν άλλο απόστολο, τον πεπαιδευμένο Φρουμέντιο, να κηρύξει στον ευγενή αιθιοπικό λαό “Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον”. Τον εφοδιάζει προηγουμένως με την Χάρη του Παναγίου Πνεύματος δια της χειροτονίας του σε πρώτο Επίσκοπο του Αξούμ και τον παραδίδει στην γόνιμη πνευματικά καρδιά του λαού της Αιθιοπίας, ο οποίος τόσο αγάπησε τον Επίσκοπό του, ώστε τον ονόμασε “Πατέρα της Ειρήνης” (Αμπά Σαλάμα). Και το θαύμα επιτελέσθηκε! Ο Ευαγγελικός σπόρος βλάστησε και οι ζώηρρυτοι καρποί του κατέκλυσαν την περιλάλητη Αιθιοπία, καθιστώντας την πλέον κράτος χριστιανικό, με βαθεία πίστη στον θεό, με κλήρο ευσεβή και λαό ευλογημένο, υπό την πεπνυμένη πατρική και ποιμαντική μέριμνα του Μακαριωτάτου Πατριάρχου του κ.Παύλου.

Αγαπητά μου παιδιά,

Το Αποστολικό και Παλαίφατο Πατριαρχείο μας, αφοσιωμένο στην Ευαγγελική επιταγή της διακηρύξεως της πίστεως του Ιησού Χριστού “πάσει τη κτίσει”, οικοδομεί ψυχές και τροφοδοτεί με δύναμη και ελπίδα τους αφρικανούς αδελφούς. Η ιεραποστολική προσπάθεια που καταβάλλεται θυμίζει εποχές πρωτοχριστιανικές και πορείες Αποστολικές.

Η Εκκλησία μας αισθάνεται αυτήν την υποχρέωση προς τους λαούς της Αφρικής, η οποία απορρέει από την πολυευσπλαχνία του θεού προς το ανθρώπινο γένος, αλλά και από την οικουμενικότητα του κηρύγματος του ταπεινού Ναζωραίου, του απευθυνομένου σε κάθε άνθρωπο “από περάτων έως περάτων της οικουμένης”.

Η σκέψη μας, η αγωνία και η προσευχή μας καθημερινά είναι πώς θα οδηγήσουμε περισσότερους ανθρώπους στην “επίγνωση της αιωνίου Αληθείας”, χωρίς να παραβλέπουμε την παντελή απουσία των απαραίτητων βιωτικών μέσων, για την θεραπεία των οποίων καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Γι’ αυτό και η ιεραποστολική μαρτυρία της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στις 46 από τις 53 χώρες της Αφρικής και η ανθρωπιστική της βοήθεια προς κάθε κράτος ανεξαιρέτως παραμένει αμείωτη, πάση θυσία.

Ταυτόχρονα όμως ο Αποστολικός και Πατριαρχικός θρόνος του Αγίου Μάρκου περιφρουρεί και ενισχύει και τις πατρώες αξίες του Γένους μας στην ήπειρο του μέλλοντος, την Αφρική, όπου ο ελληνισμός συνεχίζει να υπάρχει και να καρποφορεί. Η πίστη υπήρξε για τον Έλληνα η κινητήριο δύναμη και η παρηγορία του, όπου κι αν έφθασε, οπουδήποτε κι αν πήγε. Από αυτήν άντλησε δύναμη, γύρω από αυτήν συσπειρώθηκε και σε αυτήν κατέφυγε, μέσα στην τύρβη των αλλοτρίων πολιτισμών, των διαφορετικών φυλών και των ποικίλων θρησκειών. Η φλόγα της κανδήλας ενώπιον της εικόνας του Χριστού και Μητέρας Παναγίας δεν έσβησε και το λιβανωτό, μαζί με την ελληνική λαλιά του Ευαγγελίου, κατέστη η παρηγοριά του Έλληνα, το κλέος και το καύχημά του.

Χαιρετίζουμε λοιπόν και επαινούμε την αδιάκοπη παρουσία σας εδώ. Καυχώμεθα εν Κυρίω διότι όλοι εσείς, οι Έλληνες που ζείτε στην φιλόξενη και πολιτισμένη αυτή χριστιανική χώρα παραμένετε φρυκτωροί της παρακαταθήκης των προγόνων σας, υπό το ομφόριο του πολίου και πεπειραμένου Ιεράρχου σας, του Σεβ.Γεροντος Μητροπολίτου Αξώμης κ.Πέτρου, ο οποίος διακονεί την ιστορική αυτή Μητρόπολη του θρόνου επί 31 έτη διαποιμαίνων το πλήρωμά της με αγάπη, ενώ ταυτόχρονα έρχεται συναρωγός και συναντιλήπτωρ στις δοκιμασίες του αιθιοπικού λαού.

Αδελφοί μου,

Η Εκκλησία μας την Κυριακή αυτή της Ορθοδοξίας προβάλλει μπροστά μας μία ιερή ιστορία “κλήσεως”, προσκλήσεως δηλαδή στην πίστη του ταπεινού Ιησού, μία ιερή ιστορία αδιάκοπης συνέχειας από την εποχή των πρώτων μαθητών του Ναζωραίου ως τους σύγχρονους καιρούς της τεχνολογικής προόδου αλλά και της συγχύσεως.

Στους αιώνες που κύλησαν απόστολοι, μάρτυρες, άγιοι, όσιοι, πατριάρχες και ποιμένες συστοιχήθησαν με εντιμότητα και αυθεντικότητα και καταξίωσαν με την ζωή τους την κλήση στην μαρτυρική διακονία και στην ανόθευτη πίστη. Δεν υπελόγισαν κόπους και μόχθους, πόνους και αίμα...

Σ' εμάς εναπόκειται τώρα να συνεχίσουμε την ιερή αυτή οδοιπορεία προς το μέλλον με αγωνιστική διάθεση, αφοσιωμένοι στην Εκκλησία του Χριστού, με φρόνημα αταλάντευτο και καρδιά γεμάτη αγάπη προς όλους ανεξαιρέτως τους συναθρώπους μας, επικαλούμενοι με τις πρεσβείες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου και του Αγίου Ισαποστόλου Φρουμεντίου, του φωτιστού των Αιθιόπων, την αρχαία προσευχή: «ΕΛΘΈτω το Πνεύμα το Άγιον και εφ' ημάς**». Αμήν!**

Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτη Αξώμης κυρού Νικολάου και στους κοιμηθέντες θθροδόξους χριστιανούς

Τρισάγιο στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη Αξώμης Νικολάου καθώς και των κεκοιμημένων ομογενών και όλων των πιστών της ιστορικής Μητροπόλεως Αξώμης τέλεσε το πρωί του Σαββάτου, 20^{ης} Φεβρουαρίου ε.ε., στο Κοιμητήριο της ελληνικής Κοινότητας η ΑΘΜ.

Το απόγευμα παρέστη στη δεξίωση που παρέθεσε προς τιμήν Της ο καθηγητής Ιατρικής κ. Τεμπέμπε στην κατοικία του. Στη δεξίωση ήσαν παρόντες, μεταξύ άλλων, ο διευθυντής Πρωτοκόλλου της Προεδρίας του κράτους, ο Εξοχ.Υπουργός Εμπορίου, οι Εξοχ.Πρέσβεις της Ελλάδος, της Αιγύπτου, της Ισπανίας και της Ρουμανίας, διπλωμάτες από πολλές χώρες, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών, στελέχη διεθνών οργανισμών και ανθρωπιστικών οργανώσεων που εδρεύουν στην Αιθιοπία, επιχειρηματίες και ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας.