

## ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ

Ενωρίς το πρωί της 25<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ άρχισε ιεραποστολική περιοδεία στην ενδοχώρα της νοτίου Μαδαγασκάρης.

Πρώτος σταθμός η Ενοριακή Κοινότητα της Αγίας Βαρβάρας Αντρανοβόρου, όπου εψάλη Δοξολογία, μετά το πέρας της οποίας οι μαθητές του παρακειμένου ορθοδόξου σχολείου έψαλαν εκκλησιαστικούς ύμνους και χόρεψαν παραδοσιακούς αφρικανικούς χορούς προς τιμήν της ΑΘΜ, από την οποία έλαβαν πλούσια γραφική ύλη, οικονική βοήθεια, γλυκίσματα και εικονίσματα.

Επακολούθησε η επίσκεψη του Μακαριωτάτου στην Ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου Ανκλιμπερέντζυ, όπου και εκεί οι πιστοί και οι μαθητές του υφισταμένου ορθοδόξου δημοτικού σχολείου υπεδέχθησαν ενθουσιωδώς με ύμνους, τραγούδια και χορούς τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο, από τον οποίο έλαβαν πλούσια τα δώρα και τις ευλογίες του. Ο Μακ.Πατριάρχης άκουσε με μεγάλη προσοχή το αγωνιώδες παρακλητικό αίτημα της διάνοιξης γεωτρήσεων, απαιτήτων για τον τοπικό πληθυσμό εξαιτίας της ξηρασίας που μαστίζει την νότια Μαδαγασκάρη, ως και την ίδρυση μίας γεωργικής σχολής για να μπορούν οι άνθρωποι να μάθουν την συστηματική καλλιέργεια της γης.

**Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Μακαριώτατος ανταπέδωσε την επισκέψη της κας.Περιφερειάρχου Νοτίου Μαδαγασκάρης,** η οποία υπεσχέθη την δωρεά κεντρικών οικοπέδων προς την τοπική Εκκλησία για το φιλανθρωπικό της έργο και παρεκάλεσε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση του μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου Ζ΄ για την ίδρυση ενός ορφανοτροφείου. Ο Πατριάρχης υπεσχέθη να πραγματοποιήσει το αίτημα διά της Κυπριακής Εκκλησίας.

Κατόπιν επισκέφθηκε εθιμοτυπικώς τον κ.Δήμαρχιο της πόλεως Τουλεάρ, ο οποίος είναι ιατρός και επέστρεψε από την Γαλλία για να βοηθήσει τον τόπο του. Για τον λόγο αυτό υπεσχέθη αμέριστη την συμπαράσταση του στο έργο της τοπικής Εκκλησίας. Συγκίνηση προκάλεσε κατά τις ανωτέρω συναντήσεις και η παρουσία του μοναδικού Έλληνα, του κ.Ευαγγέλου Παριανού απο την νήσο Σάμο, που ζει με την οικογένειά του από το έτος 1952 στην Τουλεάρ και βοηθά άοκνα το ιεραποστολικό έργο του θεοφ.Επισκόπου κ. Ιγνατίου.