

ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΜ

Αμέσως μετά το πέρας του Πατριαρχικού Συλλεΐτουργο, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ απένειμε την ανώτατη τιμητική διάκριση του παλαιφάτου Πατριαρχείου, τον Μεγαλόσταυρο του Αποστόλου Μάρκου στον Μακαριώτατο Πατριάρχη Μόσχας και πάσης Ρωσίας κ.κ.Κύριλλο στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Μεγάρου. Προηγήθηκε κατ'ιδίαν συνάντηση των δύο Προκαθημένων στο Ιδιαίτερο Πατριαρχικό Γραφείο της ΑΘΜ.

Επίσης ο Μακαριώτατος απένειμε τιμητικές διακρίσεις στα μέρη της τιμίας Συνοδείας του Μακ.Πατριάρχου Μόσχας, τον Πρόεδρο του Τμήματος των Εξωτερικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, Σεβ.Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ κ. Ιλαρίωνα, τον Θεοφ.Επίσκοπο Σολντσενογκόρσκι κ.Σέργιο, τον Αιδεσιμ.Πρωθιερέα κ.Νικόλαο Μπαλασώφ, τον Πανοσιολ.Αρχιμ.κ.Λεωνίδα Γκορμπατσώφ, Έξαρχο της Ρωσικής Εκκλησίας στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, τους λοιπούς Ιερείς και διακόνους του Πατριάρχη Μόσχας.

Ακόμη τον Μακ.κ.Κύριλλο προσεφώνησαν οι Ελλογιμ.κ.κ.Σπυρίδων Καμαλάκης, Άρχων Μ.Λογοθέτης του θρόνου και θεόδωρος Παναγόπουλος, Πρόεδρος της Αδελφότητας των Οφφικιάλων, οι οποίοι προσέφεραν αναμνηστικά δώρα.

Επίσης, η ΑΘΜ ετίμησε με το παράσημο του χρυσού Λέοντα και τους παρισταμένους δημοσιογράφους κα. Μαρία Αντωνιάδου της εφημερίδας «Το Βήμα», κ.Νικόλαο Παπαχρήστου της εφημερίδας “Καθημερινής” και κ.Αιμίλιος Πολυγένης, διευθύνοντα του εκκλησιαστικού πρακτορείου “Romfea.gr”, για την προσφορά τους στην εκκλησιαστική ειδησιογραφία, ως και τον κ.Γρηγόριο Κατσακιώρη, σχεδιαστή εκκλησιαστικών ειδών για την δημιουργική προσφορά του προς την Αλεξανδρινή Εκκλησία.

Ακολούθως ο Σεπτός Προκαθήμενος του Πατριαρχικού Θρόνου του Αγίου Μάρκου παρέθεσε επίσημο γεύμα στην Μεγάλη Πατριαρχική Τράπεζα προς τιμήν του Μακ.Πατριάρχου κ.κ.Κυρίλλου και της συνοδείας Του, κάνοντας την ακόλουθη πρόποση “ Μακαριώτατε και Αγιώτατε Πατριάρχα Μόσχα και πάσης Ρωσίας κ. Κύριλλε, αδελφέ και συλλειτουργέ ημών, μετά της τιμίας συνοδείας Σας,

Τελεσιουργήσαντες το πανίερο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κυκλούμε την τράπεζα των υλικών αγαθών, που είναι και αυτή δώρο του Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπο. Πρόκειται, Μακαριώτατε, για αλλή μία έκφραση της απεριόριστου αδελφικής μας αγάπης προς το Τίμιο Πρόσωπό σας και την καθ’ Υμάς αδελφή Εκκλησία της Ρωσίας.

Κατά τις παρελθούσες επίσημες Πατριαρχικές επισκέψεις μας στο Πατριαρχείο Μόσχας και Πάσης Ρωσίας, έχουμε κατ’ επανάληψη τονίσει τόν θαυμασμό μας για την άριστη εκκλησιαστική οργάνωση και την καλλίκαρπη διακονία του πιστού και ευγενούς ρωσικού λαού.

Χαρήκαμε τη λειτουργία των Μοναστηρίων σας, με το σφρίγος καί την πνευματική αναγέννηση που συντελείται, τήν μόρφωση καί την δραστηριότητα των κληρικών σας, τήν αγάπη καί την άοκνη μέριμνά τους για τά απασχολούνται τόν λαό προβλήματα, τήν ποιμαντική διακονία των πασχόντων συνανθρώπων μας, τήν προσέγγιση των νέων, τήν διάσωση καί προβολή της ιστορίας καί της πολιτιστικής καί πνευματικής κληρονομιάς του τόπου.

Κορυφαία ωστόσο υπήρξε διά την ημετέρα Μετριότητα η χαρά και μεγαλη η ευλογία να παραστούμε προσωπικώς στην ενθρόνιση της Αγιότητός Σας, γενόμενοι κοινωνοί της πνευματικής αγαλλιιάσεως του Χριστεπωνύμου πληρώματος για την επάξια εκλογής Σας.

Η Ορθοδοξία στην Ρωσία, εξελθούσα των δοκιμασιών του παρελθόντος ευρέθη ακεραία και έτι κραταία. Αυτό βεβαίως οφείλεται στην Σταυραναστάσιμη βάση της Εκκλησίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και στους αψευδείς Του λόγους “πύλαι Άδου ου

κατησχύσουσιν αυτής”.

Εδραζόμενος ασφαλώς σε αυτήν την Κυριακή διαβεβαίωση, Εσείς Μακαριώτατε, μετά των συνεργατών Σας των αγίων αρχιερέων και των κληρικών, των μοναχών και των λαϊκών, έχετε τα πλείστα συμβάλλει στην ανάδειξη της ρωσικής ευσεβείας, διότι τυγχάνετε πνευματικό τέκνο και γνήσιο ανάστημα του φιλόστοργου και ελεήμονος μακαριστού Μητροπολίτου Λενινγκράντ κυρού Νικοδήμου, ο οποίος εμόχθησε για την ποιμαντική διακονία λαού ευλαβούς και φιλακολούθου, ως ο ρωσικός.

Με αυτές τίς σκέψεις εγείρουμε τό ποτήριο υπέρ υγείας και θείας ενισχύσεως του Μακαριωτάτου και Αγιωτάτου Πατριάρχου Μόσχας και Πάσης Ρωσίας κυρίου Κυρίλλου, ως καί πάντων των αποτελούντων την τιμία συνοδεία Αυτού, και των παρακαθημένων.

Αγιώτατε, να ζήτε καί νά ευτυχείτε! Νά έχετε πλούσια τήν ευλογία του Αναστάσιου Χριστού στην ζωή καί τό πολυεύθυνο Πρωθιεραρχικό σας έργο. «Ο θεός της αγάπης καί της ειρήνης έσται μεθ’ ημών» (Β’ Κορ. 13,11). Χριστός Ανέστη!”