

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ Α.Θ.Μ. ΣΤΗ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το απόγευμα της 18ης Νοεμβρίου ε.ε., η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.θεόδωρος Β΄, συμμετέχων στην τελετή λήξεως των εργασιών του Διεθνούς Διαθρησκευτικού Συνεδρίου, η οποία έλαβε χώρα στην πλατεία έμπροσθεν της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, παρουσία Ορθοδόξων Προκαθημένων, των εκπροσώπων των λοιπών Ορθοδόξων Εκκλησιών, Χριστιανικών δογμάτων και των μονοθεϊστικών θρησκειών, ωμίλησε περί του Ευαγγελικού Αναγνώσματος της Αναστάσεως του Κυρίου ως εξής:

«Μακαριώτατοι αδελφοί,

Σεβασμιώτατοι,

άγιοι Αδελφοί,

αγαπητοί Χριστιανοί,

Πολλά είναι τα μηνύματα που μπορούμε να αναφερθούμε στη σημαντική ευαγγελική περικοπή που ακούσαμε τώρα.

Η όλη περικοπή συνδέεται με την κοσμοσωτήριο Ανάσταση του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Συνδέεται με τη νίκη της ζωής κατά του θανάτου. Συνδέεται με την εν Χριστώ σωτηρία μας.

Μπροστά στον φόβο των Ιουδαίων που επεσκίαζε του μαθητές του Ιησού Χριστού, ανατέλλει το χαρμόσυνο μήνυμα της Ειρήνης του Κυρίου. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ως Θεάνθρωπος, γίνεται η ενσάρκωση της πραγματικής Ειρήνης του κόσμου. Η παρουσία της Ειρήνης του θεού ανάμεσα στους μαθητές, τους δίνει μια ξεχωριστή χαρά και ελπίδα, “εχάρησαν ούν οι μαθητές ιδόντες τον Κύριον”.

Το δεύτερο βήμα της παρουσίας της Ειρήνης του θεού ανάμεσα στους μαθητές Του, είναι η θεία εντολή της αποστολής τους “εις τα πέρατα της Οικουμένης, βαπτίζοντες και διδάσκοντες”. Γι’ αυτό μια Χριστιανική Εκκλησία χωρίς Ιεραποστολή δεν έχει Αποστολή. Ψυχή της Ιεραποστολής της Εκκλησίας, κατά την Ευαγγελική μαρτυρία είναι το Πνεύμα το Άγιον, “Λάβετε Πνεύμα Άγιον”.

Το τρίτο βήμα της επικράτησεως “της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου και της ευσταθείας των Αγίων του θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεώς”, είναι η συγχώρηση, η συνύπαρξη, η συμφιλίωση, η μετάνοια, τα αγαθά του Μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως, που μας οδηγούν με την άξια μετοχή μας στο μέγα Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας, “γενόμενοι σύσσωμοι και σύναιμοι του Αναστημένου Σωτήρος και Αίματος του Ιησού Χριστού”.

Μεταμορφωμένοι με την αγιαστική δύναμη του θεού, γινόμαστε σκεύη εκλογής και ουράνιοι Άγγελοι επί της γης, για να διακονήσουμε με φόβο θεού τους συνανθρώπους μας, ζώντας καθημερινά σύμφωνα με τις θείες εντολές για την επικράτηση του θελήματος του θεού.

Η υπόθεση της επικράτησης της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ξεκινά με την ζωντανή παρουσία της ειρήνης του θεού μέσα στις καρδιές μας, που την ζωογονεί η καθημερινή και αδιάκοπη προσευχή μας προς τον θεό.

Η μεγάλη προσφορά του Μοναχισμού στην ιστορία του Χριστιανισμού είναι η προτεραιότητα που δίνει στην πνευματική ζωή, στην αδιάκοπη προσευχή ως πνευματικό οξυγόνο που ζωογονεί την επικοινωνία μας με το Δημιουργό μας.

Αυτή νομίζω είναι και η μεγάλη πνευματική προσφορά της σαραντάχρονης

ιστορικής πορείας της Κοινότητας των μελών του Αγίου Αιγιδίου στην παραγμένη υλιστική και καταναλωτική κοινωνία μας. Η προτεραιότητα της στην πνευματική ζωή, στην προσευχή, στη συμφιλίωση, στο φιλανθρωπικό έργο, στην απάλειψη του ανθρωπίνου πόνου, στην επικράτηση της ειρήνης ανάμεσα μας, ώστε να προστατευθεί η αξιοπρέπεια της ανθρωπίνης ζωής, να προστατευθεί η δημιουργία του θεού, το περιβάλλον, και να σωθεί η ανθρώπινη ψυχή.

Αυτές είναι οι ευθύνες των Χριστιανών σήμερα. Να σώσουμε τον κόσμο μας.

Όπως τονίζει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, που τα βήματα του είναι πάντοτε νωπά σ' αυτή την ευλογημένη Αποστολική Εκκλησία της Κύπρου, "Ειρηνεύετε και ο θεός της αγάπης και της Ειρήνης έσται μεθ' υμών"».

Κατακλείων ο Μακαριώτατος συνεχάρει επίσης τον Μακ.Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ.Χρυσόστομο, ως και την Κοινότητα του Αγίου Αιγιδίου, για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία την οποία ανέλαβαν.