

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ «ΟΜΦΑΛΟ» ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Την **Κυριακή 16ην Οκτωβρίου**, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος, συνεχίζοντας την ποιμαντική του επίσκεψη στην Τανζανία και συγκεκριμένα στην Ιερὰ Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως, εχοροστάτησε στην θείαν Λειτουργίαν στον **Ιερὸ Ναὸ Ευαγγελισμού τῆς Θεοτόκου τῆς Αρούσας**. Η Αρούσα είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και πρωτεύουσα τῆς ομωνύμου περιφέρειας στα βόρεια σύνορα τῆς Τανζανίας με τὴν Κένυα, με πληθυσμὸ περίπου ενα εκατομμύριο. Η πόλη θεωρεῖται ως ἡ αδιαμφισβήτητη πρωτεύουσα τῆς Ανατολικῆς Αφρικής (East African Community) (Τανζανία, Ουγκάντα, Κένυα, Μπουρούντι, Ρουάντα και σύντομα Δημοκρατία του Κογκό και Αιθιοπία). Η πόλη φιλοξενεῖ τα κεντρικά Δικαστήρια τῆς Ανατολικῆς Αφρικής.

Ο Μακαριώτατος ἔτυχε θερμῆς υποδοχῆς ἀπὸ τὸν οἰκεῖο Μητροπολίτην Ειρηνουπόλεως κ. Δημήτριο και τὸς κληρικοὺς τῆς Μητροπόλεως, τὸν Επίτιμο Πρόξενο τῆς Κύπρου στὴν Αρούσα κ. Γεώργιον Μαυρουδῆ και τὸν Πρόεδρον τῆς Πανταγκανικῆς κ. Δημήτριο Ματθαϊάκη. Στὸν κατάμεστο ἀπὸ πιστοὺς Ιερὸ Ναὸ του Ευαγγελισμοῦ, ὁ Μακαριώτατος με μεγάλη συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὸς Ἕλληνες που πρωτοήρθαν στὴν Αρούσα στὶς ἀρχῆς του προηγούμενου αἰῶνα και στὰ επιτεύγματά τους, ὅπως τὴν ἀνέγερση του διεθνοῦς φήμης Ἑλληνικοῦ Εκπαιδευτηρίου «**Ἅγιος Κωνσταντῖνος**» **το 1951**, και τὸ ὁποῖο λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς μέχρι σήμερα, με κύριο ευεργέτη και δωρητὴ τὸν Χρῆστο Γαλανό και τὸ ὁποῖο οἱ ἀπόφοιτοὶ σήμερα εἶναι ὅλοι διαπρεπεῖς επιστήμονες, διεσπαρμένοι σε κάθε γωνιά τῆς γῆς. Με ἰδιαίτερη συγκίνηση ἀναφέρθηκε στὴν ἐκ Κρήτης οἰκογένεια τῶν, Αλεξάνδρου και Μιχαῆλ Ροδουσάκη, οἱ ὁποῖοι τὸ 1953 ἀνήγειραν εἰς μνήμην τῶν γονέων τὸς Ἰωάννου και Αργυρῆς τὸν περίλαμπρο Ιερὸ Ναὸ του Ευαγγελισμοῦ στὴν Αρούσα, ἀλλὰ και στὸν αείμνηστο πρῶτο Ιεραπόστολο τῆς περιοχῆς Αρχιμανδρίτην Νικόδημο Σαρίκα, ὁ ὁποῖος κοιμήθηκε τὸ 1941 και τὸ μνήμα του βρίσκεται στὴν Τάγκα. Ο Μακαριώτατος τιμῶντας τὴν 14ην ἐπέτειο τῆς εἰς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας του Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως κ. Δημητρίου, του ευχήθηκε κάθε ἀγαθὸ ἀπὸ τὸν θεὸ πρὸς ἐνίσχυση τῆς Ἀρχιερατικῆς του Διακονίας και στὴν κοινότητα ἐδώρησε Σταυρὸ ευλογίας.

Να σημειωθεῖ ὅτι ἐδῶ, στὴν πόλη τῆς Αρούσας πρωτοήλθαν, στὶς ἀρχῆς του περασμένου αἰῶνα, οἱ Ἕλληνες, περίπου 100 οἰκογένειες, που ἀσχολοῦνταν κυρίως με τὴν καλλιέργεια του καφῆ και του σχοινοῦ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ δε ὅτι, στὴν πλατεία τῆς πόλεως βρίσκεται ὁ πύργος ὁ ὁποῖος θεωρεῖται ως ὁ «**Ομφαλὸς**» τῆς Αφρικής διότι ἡ πόλη βρίσκεται στὸ κέντρο τῆς Αφρικής, ἐφόσον ἡ ἀπόσταση Αρούσας-Καΐρου εἶναι ἴση με τὴν ἀπόσταση Αρούσας-Κέϊπ Τάουν.

Ο Μακαριώτατος, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεώς του ὁραματίστηκε τὴν πόλη τῆς Αρούσας ως τὸ Ιεραποστολικὸ Κέντρο τῆς Ανατολικῆς Αφρικής με θεολογικὴ Ἀκαδημία γιὰ τὸς μελλοντικοὺς ἱερεῖς, κατηχητὰς και διδασκάλους ὅπου να ὑπάρχει και τὸ κεντρικὸ τυπογραφεῖο που θα ἐκδίδει τὰ βιβλία λατρείας και Ὁρθοδόξου κατηχήσεως.

Τὸ μέλλον τῆς Ὁρθοδοξίας ἐδῶ διαγράφεται λαμπρὸ με τὸ ἔλεος και τὴ χάρη του θεοῦ.

Τὸ πρῶτὸ τῆς ἐπόμενης ἡμέρας ὁ Μακαριώτατος με τὴ συνοδεία του Μητροπολίτου Ειρηνουπόλεως κ. Δημητρίου, ἐπισκέφθηκε τὸ Ἑλληνικὸ Σχολεῖο του Ἁγίου Κων/ντίνου, ὅπου φοιτοῦν 680 μαθητῆς Δημοτικοῦ, Γυμνασίου και Λυκείου, και ὅπου ἔτυχε θερμῆς υποδοχῆς ὑπὸ τῶν μαθητῶν και καθηγητῶν. Τὸ Σχολεῖο αὐτὸ, που ἀνήκει στὴ Ἑλληνικὴ Πανταγκανικὴ Κοινότητα, εἶναι τὸ μεγαλύτερο στὴν Αφρική Ἑλληνικὸ Σχολεῖο μετὰ τὸ Σαχῆτι τῆς Νοτίου Αφρικής, ὅπου οἱ μαθητῆς του προέρχονται ἀπὸ διάφορες χῶρες και τὸς παρέχεται ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐκπαίδευση.