

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΕΥΕΙ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΚΕΝΥΑ

Την 14η Μαΐου ε.έ η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ συνεχίζοντας την ποιμαντική και ιεραποστολική περιοδεία στις επαρχίες της Κένυας, μετέβη αεροπορικώς στην περιοχή Κισούμου η οποία βρίσκεται πλησίον της λίμνης Βικτώριας. Τον Μακαριώτατον, υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο ο επιχώριος Επίσκοπος Κισούμου και Δυτικής Κένυας κ.Αθανάσιος με πλήθος πιστών οι οποίοι προσήλθαν στο Κισούμου από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Κένυας, προκειμένου να παρευρεθούν στην αυριανή τελετή ενθρονίσεως του ως άνω Ιεράρχου.

Αμέσως μετά, ο Μακ. Πατριάρχης προσήλθε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου ΙΓΟΝΥΙ όπου τον περίμεναν πλήθος χριστιανών γυναικών για να πάρουν την ευλογία του και για τον λόγο αυτό ο Μακαριώτατος περπάτησε αρκετό διάστημα πεζός ώστε να ευλογήσει όλο το πλήθος.

Να σημειωθεί ότι αυτός ο Ιερός Ναός καθηγιασθηκε το έτος 1994 από τον μακαριστό Πατριάρχη Αλεξανδρείας Παρθένιο Γ΄, τον οποίον συνόδευε ο τότε Επίσκοπος Κυρήνης Θεόδωρος και νυν Πατριάρχης Αλεξανδρείας. Εις ανάμνηση της σημερινής επισκέψεώς του, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος εφύτευσε ένα δένδρο στον αύλειο χώρο του Ναού και ομίλησε με ενθουσιαστικό παλμό προς όλους τους παρευρισκομένους.

Εν συνεχεία, η Α.Θ.Μ. επισκέφθηκε το παρακείμενο Πνευματικό Κέντρο το οποίο ανακαινίζεται και ετέλεσε Αγιασμό.

Ακολούθως, μετέβη στο Ορθόδοξο Γυμνάσιο του Αποστόλου Μάρκου CHAVOGERE, ένα από τα καλύτερα της Δυτικής Κένυας στο οποίο φοιτούν νέοι και νέες από τα γύρω χωριά. Μετά την υποδοχή και την ξενάγηση στους χώρους του εκπαιδευτηρίου, από

τον Διευθυντή και τους Καθηγητές, ο Μακαριώτατος ομίλησε στους μαθητές για την αξία της παιδείας στη ζωή τους και παρεκάθησε σε γεύμα μαζί τους.

Τέλος, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος μετέβη την απομακρυσμένη περιοχή ΚΑΡΚΕΧΥΙ της φυλής των Νάντι και ετέλεσε τον Αγιασμό θεμελιώσεως του πρώτου ορθοδόξου ανδρικού Μοναστηριού της Κέννας, επ'ονόματι του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και ομίλησε σχετικώς περί του βίου του σπουδαίου αυτού αγίου και ιδρυτού του Μοναχισμού.