

## **Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 2Η ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ**

Την 30η Οκτωβρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, παρευρέθηκε ως προσκεκλημένος του Εξοχ. Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδος κ.Νίκου Κοτζιά, στην 2η Διεθνή Διάσκεψη για τον «θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή», που διεξάγεται στην Αθήνα.

Πρόκειται για ένα γεγονός διεθνούς εμβέλειας που διοργανώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια συγκυρία όπου η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παραμένει εκρηκτική. Με το ζητούμενο της ανεκτικότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης να παραμένει ανησυχητικά επίκαιρο, καθώς η βία, η μισαλλοδοξία, ο θρησκευτικός φανατισμός και η ριζοσπαστικοποίηση συνεχίζουν να ταλανίζουν μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, η δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη φιλοδοξεί, να προχωρήσει στην ενίσχυση ενός πλαισίου διαλόγου που προωθεί την προσέγγιση, τη δικτύωση, τον αλληλοσεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των διαφορετικών θρησκευτικών και πολιτισμικών κοινοτήτων της περιοχής.

Στην Διάσκεψη παρευρέθησαν η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, η ΑΘΜ ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.Θεόφιλος, η ΑΘΜ ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμος, Προκαθήμενοι και εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, Υπουργοί Εξωτερικών, καθώς και Μουσουλμάνοι και Εβραίοι θρησκευτικοί ηγέτες.

*Ο Μακαριώτατος, στην ομιλία του τόνισε πως «όταν η θρησκευτική συνείδηση χειραγωγείται από πολιτικές επιδιώξεις, όταν η θρησκευτική ιδιαιτερότητα πέφτει θύμα της κοινωνικής δυσανεξίας, όταν ο θρησκευτικός ζηλωτισμός φθάνει στο ακραίο σημείο άρνησης της ελευθερίας του άλλου, δήθεν στο όνομα του θεού, τότε ο θρησκευτικός αυτοπροσδιορισμός γίνεται συχνά παράγοντας διχασμού και όχημα μισαλλοδοξίας, που τρέφει το δέντρο του κακού, του φανατισμού και της βίας... χρέος μας είναι να εργαστούμε για την ενότητα μέσα από την διαφορετικότητα... η οδός της αγάπης είναι η οδός της ορθής θρησκευτικότητας. Η εμπειρία της αγάπης είναι η βίωση της αγιότητας. Όλα τα άλλα είναι παρεπόμενα. Εκτός της αγάπης δεν υπάρχει ζωή...».*

Ο Μακαριώτατος, στην αποστροφή του λόγου του, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και, στις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλει για την καταπολέμηση του φαινομένου του θρησκευτικού φονταμενταλισμού και της βίας στην Αίγυπτο, για την επικράτηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Αυτή η προσπάθεια ενισχύεται σημαντικά, με το ελπιδοφόρο «τρίγωνο συνεργασίας» μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου, το οποίο συμβάλλει στην θεμελίωση της σταθερότητας και της ειρήνης, στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

Επίσης, ως παράδειγμα θρησκευτικού φονταμενταλισμού, επικαλέσθηκε την πρόσφατη ολοκληρωτική καταστροφή της Ορθόδοξης Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Βεγγάζη της Λιβύης, που βομβαρδίστηκε από εξτρεμιστές.