

ΛΑΜΠΡΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Την 25η Φεβρουαρίου ε.έ., Κυριακή Α΄ Νηστειών «της Ορθοδοξίας», η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, προεξήρχε του συλλεΐτουργου των Προκαθημένων, μετά του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Αντιοχείας κ. Ιωάννου και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄, με τη συμμετοχή πλειάδων Αρχιερέων Εκπροσώπων ανά τον κόσμο Ορθοδόξων Εκκλησιών, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Στροβόλου Λευκωσίας.

Συλλειτούργησαν οι Συνοδικοί Μητροπολίτες της Εκκλησίας της Κύπρου, ο εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Βρυούλων κ. Παντελέημων, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Μόσχας Σεβ. Μητροπολίτης Σμολένσκ κ. Ισίδωρος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Σερβίας Σεβ. Μητροπολίτης Dabar – Bosna κ. Χρυσόστομος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ρουμανίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Τιργοβιτσίου κ. Νήφων, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Βουλγαρίας Σεβ. Μητροπολίτης Βράτσης κ. Γρηγόριος, ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Γεωργίας Σεβ. Μητροπολίτης Χόνι κ. Σάββας, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Πολωνίας Αρχιεπίσκοπος Βροτσλάβ κ. Γεώργιος, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αλβανίας Σεβ. Μητροπολίτης Βερατίου κ. Ιγνάτιος και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Τσεχίας Σεβ. Μητροπολίτης Μιχαλόβτσε κ. Γεώργιος.

Το απόγευμα, στο πλαίσιο των εορτασμών που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου, για να τιμήσει τα τεσσαράκοντα έτη Αρχιερατικής Διακονίας του Προκαθημένου Της, κ.κ.Χρυσοστόμου Β΄, πραγματοποιήθηκε Κληρικολαϊκή Συνέλευση, στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Στροβόλου, στην οποία, εκτός των άλλων χαιρετισμών, ομιλιών και εκδηλώσεων, μήνυμα απηύθυνε ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος κ.κ.Θεόδωρος Β΄.

Στην ανωτέρω συνέλευση παρευρέθηκα ο Εξοχ. Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Νίκος Αναστασιάδης.

Ο Μακαριώτατος Αλεξανδρείας, προσέφερε ως ενθύμιο της επετείου, προς τον Μακαριώτατο Κύπρου, χειρόγραφο περίτεχνο πάπυρο, στον οποίο αναγράφονταν τα εξής:

Μάρκου ὁ διάδοχος τοῦ Ἀποστόλου
Ἐν τῷ θρόνῳ πόλεως Ἀλεξανδρείας
Ἀφρικῆς ἀπάσης τε ὁ Πατριάρχης
Ταπεινός Θεόδωρος ὁ Κρής τῷ γένει
Υἱοῦ παρακλήσεως ἐν Ἀποστόλοις
Βαρνάβα τοῦ μάκαρος τῷ διαδόχῳ
Κύπρου Ἐκκλησίας μέν Προκαθημένῳ
Χρυσοστόμῳ Ἀδελφῷ καλλίστῳ δὲ τῷ χρυσωνύμῳ
Ἐπὶ τεσσαράκοντα ἐτῶν τῷ μήκει,
εὐκοσμίαν φέρουσι Ἀρχιερέως
Ἄσπασμὸν φιλάδελφον χαρᾶ προσνέμει
Ἄμα εὐχάς τε θεῷ φέρων καὶ λέγων·
Ζῆθι καὶ ἀπόλαυε τῶν δωρημάτων,
Ἄ Χριστὸς δωρεῖταί σοι εἰς πλεῖστα ἔτη

Καὶ ἀρχιεράτεψε δυνάμει θείᾳ
ποίμνης σου θεόφρονος εἰς σωτηρίαν.

(ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ "ROMFEA.GR")