

## ΛΑΜΠΡΟ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ Ι.ΜΟΝΗ ΝΕΟΥ ΒΑΛΑΜΟ

Την Κυριακή 29η Ιουνίου ε.έ, ετελέσθη λαμπρό Πανηγυρικό Συλλείτουργο στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Νέου Βάλαμο, προεξαρχούσης μεν της Α.Θ.Μ., του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β', συλλειτουργούντων δε του Σεβ.Αρχιεπισκόπου Καρελίας και πάσης Φιλανδίας κ.Λέοντα, του Σεβ.Μητροπολίτου Ελσινκίου κ.Αμβροσίου και του Θεοφ.Επισκόπου Γιόενσου Ιωάννη, Τοποτηρητού της Ι.Μητροπόλεως Όουλουμ. Κατά την διάρκεια της θείας Λειτουργίας ο Μακαριώτος, προς επίρρωση των αδελφικών σχέσεων των δύο Εκκλησιών, χειροτόνησε, κατόπιν παρακλήσεως του Φιλανδού Προκαθημένου, σε Διάκονο τον, γαλλικής καταγωγής, αδελφό της Ι.Μονής Κασσιανό, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Αρχείου της Μονής και μεταφράζει στην φιλανδική κείμενα Πατέρων της αιγυπτιακής ερήμου. Προ της απολύσεως ο Μακαριώτατος ανέφερε στην προσλαλιά του: Με την Χάρη του «άποκαταλλάξαντος τά πάντα εἰς αὐτόν καί εἰρηνοποιήσαντος διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ εἴτε τά ἐπί τῆς γῆς εἴτε τά ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Κολ. 1, 19-20) Ἰησοῦ Χριστοῦ, κοινωνοῦμε με Σας στο Καθολικό της Ι.Μονής Μεταμορφώσεως Νέου Βάλαμο και δίδουμε, ως μέλη του Κυριακού Σώματος, ως μέλη της Μιάς, Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας, την μαρτυρία του Κυρίου μας στο διαρκές εκκλησιαστικό παρόν. Χαιρόμεθα διότι συλλειτουργούμε και συμπανηγυρίζουμε με Σας, έναν εκλεκτό φίλο, αδελφό και συμπαραστάτη μας. Χαιρόμεθα διότι σήμερα εκφράζουμε από κοινού και δηλώνουμε προς όλους ότι διαπνεόμεθα από την κοινή επιθυμία διακονίας της Εκκλησίας, ως διαχρονικού φορέως του εν Χριστώ και διά Χριστού ειρηνοποιού πνεύματος της χαράς και της αδελφοσύνης. Χαιρόμεθα διότι η κοινωνία αυτή λαμβάνει χώρα στη Φιλανδία, μια χώρα υψηλού πολιτισμού και μεγάλης επιστημονικής προόδου, μια χώρα πρότυπο κοινωνικών παροχών και πρόνοιας για τον πολίτη, μια χώρα πρότυπο αλληλοσεβασμού και αγάπης προς τον άλλο, τον διαφορετικό, είτε εξ επόψεως θρησκείας, είτε εξ επόψεως εθνικών ή πολιτιστικών καταβολών. Ενώπιόν σας και ενώπιον του ευλαβούς ποιμνίου σας που βιώνει την αγάπη και την κατανόηση ως άμεσο τρόπο εν Χριστώ κοινωνίας των ανθρώπων, καταθέτουμε τον ιεραποστολικό αγώνα της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τη Μεσόγειο θάλασσα στο βορρά έως το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος στο νότο, από το Κέρας της Ερυθραίας στην ανατολή έως το Πράσινο Ακρωτήριο στη δύση. Στη γη της Αφρικής που πυρακτώνει ο ήλιος και ταυτόχρονα ο πόθος να γνωρίσει τον Ήλιο της Δικαιοσύνης και της Αγάπης, τον Χριστό, αγωνιζόμεθα να γίνουν πράξη οι αλήθειες του Αποστόλου των Εθνών: Ἐπερί της κοινῆς καταγωγῆς ὅλων των ἀνθρώπων, 'ἐποίησέ τε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων' (Πραξ. 17,26), Ἐπερί της ἰσότητος ὅλων των ἀνθρώπων, 'οὐκ ἔστι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλληνας, οὐκ ἔστι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔστι ἄρσεν καί θήλυ• πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστέ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ' (Γαλ. 3,26-28) και Ἐπερί του δικαιώματος ὅλων των ἀνθρώπων να ζουν με ελευθερία και αξιοπρέπεια, 'μή γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων' (Α Κορ. 7,23). Ομιλούμε στον Αφρικανό αδελφό για το θεό της αγάπης, που αν θελήσει να Τον γνωρίσει θα νιώσει την χαρά της ελευθερίας. Δίνουμε σάρκα και οστά στην αλήθεια ότι ο τόπος συνάντησής μας με τον Χριστό δεν είναι άλλος από το πρόσωπο του αδελφού. Παρουσιάζουμε με τρόπο κατανοητό την Ορθόδοξη πίστη προς τους γηγενείς αδελφούς, με απόλυτο σεβασμό προς την ελεύθερη προσωπική επιλογή εκάστου και με προοπτική την 'ἐν τῷ Χριστῷ διὰ τοῦ εὐαγγελίου' (Εφ. 3, 2) σωτηρία. Παράλληλα προωθούμε την ιδέα της Ορθόδοξης Ιεραποστολής ως φορέα αλλαγών στο περιβάλλον κοινωνικό σώμα. Και τούτο διότι πιστεύουμε πως η Ιεραποστολή δεν μπορεί να αδιαφορεί και να αποποιείται των ευθυνών της αναφορικά προς την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων των συνανθρώπων μας, στον βαθμό που μπορεί. Αυτό ισχύει κατ' εξοχήν στην Αφρική, η οποία απαιτεί δικαιοσύνη για να επουλώσει τις πληγές του αποικιακού της παρελθόντος. Απαιτεί απεγκλωβισμό από τον ασφυκτικό κλοιό της φτώχειας και αναζητά θωράκιση απέναντι σε ταχύτατα μεταδιδόμενες ασθένειες, αποκατάσταση των διευρυνόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, σεβασμό των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναλόγως των μέσων που διαθέτουμε και της βοήθειας που δεχόμεθα, αναζητούμε λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της φτώχειας και της πείνας, να στηριχθούν ορφανά και χήρες, να βοηθηθούν άποροι

ασθενείς, να δοθεί νερό σε εμπερίστατους ανθρώπους, να προαχθεί η μόρφωση απροστάτευτων παιδιών, να δοθεί καταφύγιο σε γέροντες εγκαταλελειμμένους στο έλεος του Θεού, να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες για την προστασία του περιβάλλοντος και την συνετή χρήση των φυσικών πόρων, να καλλιεργηθεί πνεύμα ειρήνης σε κοινωνίες πληγωμένες από εμφύλιες διαμάχες, να διασφαλιστεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως απαραίτητης προϋπόθεσης, ώστε οι πολυπολιτισμικές και πολυφυλετικές αφρικανικές κοινωνίες να θεμελιώσουν την ευημερία τους στη στερεά βάση όχι απλά της συνύπαρξης, αλλά της αλληλεγγύης, χωρίς αποκλεισμούς και στερεότυπα. Εν κατακλείδι, με πίστη, πάθος, ακράδαντη πεποίθηση αλλά και ελπίδα εργαζόμεθα για τον εμπερίστατο και ταλαιπωρημένο, τον πεινασμένο και δυστυχημένο, αυτόν που με μάτια δακρυσμένα και χείλη ματωμένα από τη δίψα και τη στέρηση περιμένει την ανακούφιση. Κοινός παρανομαστής όλης αυτής της φιλόανθρωπης προσπάθειάς μας είναι ο αφρικανός αδελφός, ως πλήρης και τέλεια εικόνα του Θεού, πέρα από σύνορα, φυλή και χρώμα, χωρίς διακρίσεις και χωρίς προαπαιτούμενα. Σεβασμιώτατε, Στον ιεραποστολικό μας αγώνα να μπολιάσουμε στο σώμα της Αφρικής την «διά του αίματος του σταυρού αυτού» καταλλαγή και ειρηνοποιία, έχουμε Εσάς δυναμικό συνοδοιπόρο και ευαίσθητο συναντιλήπτορα. Η προσφορά Σας ενισχύει την διακονία μας και δύνασθε υπερηφάνως να υποστηρίζετε ότι μετέχετε των καρπών της γεωργήσεως του εν Αφρική πνευματικού αγρού, ιδία δε στην Κένυα, στην Τανζανία και στο Καμερούν. Η παρουσία μας σήμερα κοντά σας σηματοδοτεί ακόμη ένα σταθμό αδελφικής συνοδοιπορίας, στο δρόμο που χάραξαν οι Μακαριστοί Παρθένιος και Πέτρος Αλεξανδρείας και Ιωάννης Φιλανδίας. Σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δώσατε να ενισχύσουμε και να εμβασθύνουμε τους αμοιβαίους δεσμούς αγάπης και σεβασμού και επευλογούμε πατρικώς τον ευγενή και πιστό φιλανδικό λαό, προσεπυχόμενοι όπως ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας, επιβλέψη επί την άμπελον ταύτην, της αδελφής Εκκλησίας της Φιλανδίας και στερεώση αυτήν στο διηνεκές του χρόνου. Αμήν. Κατακλείων τον λόγο του ο Μακαριώτατος περιεκόσμησε διά του Μεγαλοσταύρου του Τάγματος του Αγίου Σάββα τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Φιλανδίας, ο οποίος, από την πλευρά του, επεφύλαξε στον Μακαριώτατο την Ανωτάτη Τιμητική Διάκριση του Τάγματος του Αμνού του Θεού, περιεκόσμησε δε προσηκόντως και τον συνοδεύοντα αυτόν Παν.Αρχιμ.Απόστολο Τριφύλλη. Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παν.Αρχιμ.Σέργιος προσέφερε στον Μακαριώτατο ως δώρο περίτεχνη εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Βρεφοκρατούσης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η Α.Θ.Μ. επεσκέφθη την γυναικεία Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Λίντουλα, όπου ετελέσθη η Ακολουθία του Εσπερινού. Ακολούθως ο Μακαριώτατος περιηγήθηκε στους χώρους της Μονής, η οποία φημίζεται για την παραγωγή κεριών, και προσευχήθηκε στον τάφο της μακαριστής Ηγουμένης Μαρίνης, η οποία εργάστηκε ιεραποστολικώς στην Κένυα. Καταληκτικώς προσεφέρθη στον Μακαριώτατο η ευκαιρία να παρατηρήσει διασχίζοντας την λίμνη την ευρισκόμενη εντός της Ιεράς Μονής του Νέου Βάλαμο την ανόθευτη φιλανδική φύση και να θαυμάσει τον σεβασμό των Φιλανδών προς το φυσικό περιβάλλον. Ο Μακαριώτατος επιστρέφει στην Έδρα του τη Δευτέρα 30η Ιουνίου ε.έ.