

ΚΟΙΜΗΘΗΚΕ Η ΜΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΑΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

Πλήρης ημερών κοιμήθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου η Αρχόντισσα του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Μητέρα του Απόδημου Ελληνισμού Μαίρη Βασιλείου.

Θηβαία στην καταγωγή, ήλθε μετά τον πόλεμο στην Νότιο Αφρική και αφιερώθηκε κυριολεκτικά με πάθος στην διδασκαλία ελληνικών χωρών στίς νέες γενιές των ελλήνων μεταναστών στην χώρα αυτή για εξήντα χρόνια .

Απλή στους τρόπους μα παθιασμένη για την Ελλάδα εξήντα και πλέον χρόνια δίδαξε κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, ταξιδεύοντας ολόκληρη την αφρικανική αυτή χώρα, ό,τι έχει σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα, αποσπώντας την αγάπη, μέχρι λατρείας, προς τό πρόσωπό της όλων των μαθητών.

« Μάς δίδαξε όχι μόνο χορό, θέατρο, ποίηση, αλλά πάνω από όλα μάς έμαθε να είμαστε περήφανοι για την ελληνική καταγωγή μας. Μας κράτησε περήφανους στίς ρίζες των προγόνων μας» λένε σήμερα με δάκρυα στα μάτια όλοι.

«Ζώ στην ξενειτιά, αλλά δεν θα μπορούσα να ξεχάσω την γενέτειρα. Καί δεν θά μπορούσα να μείνω ούτε μια μέρα εδώ, χωρίς να κάνω αυτό πού κάνω, να διδάσκω τα νέα παιδιά Ελλάδα. Η ξενειτιά γιά μένα είναι μέτωπο» είχε πη η ίδια σε κάποια από τίς πολλές συνεντεύξεις της.

Κατά την τελευταία επίσκεψη του Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας στην Νότιο Αφρική τον περασμένο Ιανουάριο, η Μαίρη Βασιλείου με τα παιδιά της ήταν παρούσα στην επετειακή εκδήλωση της Δεκαετούς Πατριαρχίας Του, χορεύοντας μάλιστα προς τιμήν Του παραδοσιακούς χορούς, εκφράζοντας έτσι την μεγάλη εκτίμηση που έτρεφε προς το πρόσωπό Του.

Αλλά και ο Μακαριώτατος έτρεφε απέραντο σεβασμό προς το πρόσωπό της και τό έργο της.

«Η Μαίρη Βασιλείου, είχε πη, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο του απόδημου Ελληνισμού στην Νότιο Αφρική. Μιά πραγματική Ελληνίδα».