

## **ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΚΑΜΕΡΟΥΝ, ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ**

Την 24η Νοεμβρίου ε.έ., η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β, αφίχθη στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Γιαουντέ, στο Καμερούν της Κεντρικής Αφρικής, συνοδευόμενος υπό του Σεβασμ. Μητροπολίτου Άκκρας και Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας κ.Ναρκίσου, προκειμένου να πραγματοποιήσει ποιμαντική ιεραποστολική επίσκεψη στους Ορθοδόξους της χώρας, καθώς και να εορτάσει την εικοσαετή επέτειο, από την Εκλογή και Ενθρόνισή Του ως Μητροπολίτης Καμερούν.

Τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο υποδέχθηκαν, ο οικείος Μητροπολίτης Σεβασμ. Καμερούν κ.Γρηγόριος, ο Πρωτοσύγκελλος Πανοσιολ. Αρχιμ. κ.Πρόδρομος Κατσούλης, ο Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. κ.Αντώνιος Μπαφαλούκος, ο Επιτ. Πρόξενος της Ελλάδος στην Ντουάλα και Αρχων Ρεφερενδάριος του Πατριαρχικού Θρόνου κ.Ανέστης Αρνόπουλος, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Γιαουντέ κ.Ερρίκος Μπαλάνος, η Μεγάλη Αρχόντισσα των Εκκλησιών του θρόνου κυρία Χλόη Μπαλάνου και εκπρόσωποι του Ιερού Κλήρου.

Το πρωί, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης, επισκέφθηκε τον Ιερό Καθεδρικό Κοινοτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου τελέσθηκε επίσημη Δοξολογία επί τη αφίξει Του, καθώς και το παρακείμενο Μητροπολιτικό Μέγαρο, όπου του επιφυλάχθηκε θερμότητα υποδοχή.

Στην ομιλία του, φανερά συγκινημένος, αναφέρθηκε στην έλευση του ως Μητροπολίτης Καμερούν, στις 24 Νοεμβρίου 1997, πριν είκοσι ακριβώς χρόνια. Έκανε αναφορά στις όμορφες αναμνήσεις που διατηρεί από το Καμερούν αλλά και στους κόπους και τις αγωνίες των ημερών εκείνων, για την πρόοδο και ανάπτυξη της Ορθόδοξης πίστης. Επίσης, μνημόνευσε αγαπητά πρόσωπα, παλιούς φίλους και συνεργάτες της Ιεραποστολής, ευχαριστώντας και ευγνωμονώντας τον Άγιο Θεό, για την ευλογία της διακονίας Του, στην ιεραποστολική χώρα του Καμερούν.

Στην συνέχεια, ο οικείος Μητροπολίτης κ.Γρηγόριος, καλωσόρισε τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας στην Ιερά Μητρόπολη Καμερούν, εκφράζοντας την βαθύτατη ευγνωμοσύνη του και την χαρά σύνολης της Τοπικής Εκκλησίας που παροικεί στο Καμερούν για την επίσκεψη αυτή, προκειμένου να επευλογήσει τους Ορθοδόξους πιστούς, δίδοντάς τους ελπίδα και δύναμη στον αγώνα τους. Επίσης, ευχήθηκε να είναι τα έτη της Πατριαρχείας του πολλά και ευλογημένα από τον Θεό.

Αμέσως μετά, ο Μακαριώτατος, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Πρέσβυ της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στο Καμερούν, Εξοχ. κ. Cherif El-Leithy, με τον οποίο είχε γόνιμη συζήτηση για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, συνοδευόμενος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Καμερούν κ.Γρηγόριο, τον Σεβ. Μητροπολίτη Άκκρας κ.Νάρκισσο, τον Επιτ. Πρόξeno της Ελλάδος στην Ντουάλα κ.Ανέστη Αρνόπουλο και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Γιαουντέ κ.Ερρίκο Μπαλάνο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης αναχώρησε για την μεγαλύτερη πόλη στο Καμερούν, την Ντουάλα, προκειμένου να τελέσει αύριο Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, επί τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, καθώς και να επισκεφθεί την Ελληνική Παροικία της μεγαλουπόλεως.