

## **Η ΘΡΟΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ**

Με κατάνυξη εορτάσθηκε το Σάββατο 25η Απριλίου 2020, η Ιερά μνήμη του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου στο Παλαίφατο Πατριαρχείον Αλεξάνδρειας και πάσης Αφρικής, του και ιδρυτού του Δευτεροθρόνου Πατριαρχείου.

Ο Άγιος Μάρκος μετά το μαρτυρικό θάνατο του συνοδοιπόρου του, Αποστόλου Βαρνάβα στην Σαλαμίνα της Κύπρου, ήλθε στην θεοβάδιστο γη της Αιγύπτου. Στην ξακουστή Αλεξάνδρεια με πολύ ζήλο άρχισε το κήρυγμα του και εβάπτισε πρώτον τον Ανιανό ο οποίος έγινε και ο διάδοχος Του στον Επισκοπικό θρόνο.

Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες κατά την δεύτερη επίσκεψη του Μάρκου στην Αλεξάνδρεια το 63 μ.χ. κατά την ημέρα του Αγίου Πάσχα συνελήφθη και υπέστη φρικτά βασανιστήρια.

Με το αίμα του πότισε το δένδρο της πίστεως μας και κθηγιασε την Ορθόδοξο Εκκλησία στην Νειλοχώρα. Συνέγραψε το Ιερό Ευαγγέλιο που φέρει το όνομα του.

Ιεροί Ναοί προς τιμήν του υπήρχαν τόσο στην Αλεξάνδρεια όσο και στο Κάϊρο στην περιοχή Γουρέα.

Εκεί στεγαζόντουσαν επί σειρά ετών τα Πατριαρχικά Γραφεία του Καΐρου. Στο περίβολο αυτού του ναού, ο Άγιος Νεκτάριος κατασκεύασε οικίσκους για την φιλοξενία πτωχών και απόρων.

**Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος ο Β΄**, τιμώντας την μεγάλη εορτή του πρώτου Αγίου προκατόχου του, χοροστάτησε κατά τον Μέγα Εσπερινό, τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία που τελέσθηκε σήμερα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Χαμζάουϊ Καΐρου.

Προ της απολύσεως ευλόγησε τους προσφερθέντας άρτους ευχόμενος όπως ο Αναστάς Κύριος μας δωρήση στους λαούς της Αφρικής και σε όλο τον κόσμο πάντα τα υλικά αγαθά, υγεία, υπομονή και αισιοδοξία.