

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Η μεγάλη μας ευλογία ως ιεραπόστολοι είναι να επισκεπτόμαστε κοντινές και μακρινές ενορίες, να λειτουργούμε και να κηρύττουμε τον λόγο του Θεού. Πόση σημαντική ήτο η σημερινή επίσκεψή μας στο χωριό BUETSI κοντά στο λεπροκομείο του KAZENZE, όπου υπάρχουν ακόμη ασθενείς που βασανίζονται από την επάρατη αυτή ασθένεια, αλλά βρίσκουν συμπαράσταση και στήριγμα από τις Καθολικές Σπανιόλες μοναχές.

Μετά την θ. λειτουργία ζήτησαν οι πιστοί να εισακοστούν τα αιτήματά τους όπως και έγινε, και τι ήταν το αίτημά τους; ότι και αυτό το Πάσχα δεν βαφτίστηκαν, και δεν μπόρεσαν να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων όπως οι λοιποί χριστιανοί. Συγκινητικές στιγμές, που προβληματίζουν αλλά και συγκινούν όταν απλοϊκοί άνθρωποι μεν, χαριτωμένοι δε, ζητούν την σωτηρία τους και την ένταξη τους στο Σώμα της Εκκλησίας. Μαζί μ' αυτούς βρήκαν την ευκαιρία και οι άλλοι κατηχούμενοι της MISSION PALA να πούνε «ελάτε και σε μας MWESHIMIWA (Σεβασμιώτατε) και βάφτισέ μας γιατί μας απειλούν» είπανε χίλιες δύο άσχημες καταστάσεις και εννοούσανε τις μαγείες των, και τους υποσχθήκαμε γρήγορα θα είμαστε κοντά τους και να ετοιμάζονται καταλλήλως.

Η δεύτερη ευλογία μας είναι, ότι έχουμε κλιμάκιο για τέτοιες επισκέψεις από ιερείς και ιεροψάλτες και το έργο υλοποιείται πιο εύκολα.. Οι δεύτεροι μόλις έγιναν κατηχούμενοι, άνοιξαν Δημοτικό Σχολείο και κατόπιν Γυμνάσιο, συμμετείχαν στις εορτές όταν μας ήλθε ο Πάπας και Πατριάρχης μας και συνέβαλαν ουσιαστικά στο αίτημα της Επισκοπής όταν ζητήθηκε η συνδρομή όλων κι' αυτοί πρώτοι συνέδραμον χωρίς καμία δυσκολία.