

Η Μ.ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Με θρησκευτική κατάνυξη ετελέσθησαν σε όλους τους Ιερούς Ναούς της Αλεξανδρείας οι Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος τ.ε. 2025. Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ προεξήρχε των Ιερών Ακολουθιών, επισκεφθείς τις Ενοριακές Κοινότητες της Μ.Πόλεως.

Ιδιαιτέρως, σημειώνεται η κατά το έθος τέλεση της θείας Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων από την ΑΘΜ την Μ. Δευτέρα στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου, του Μυστήριου του Ευχελαίου στην αραβορθόδοξη Ενοριακή Κοινότητα της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα την Μ.Τετάρτη, της Ακολουθίας των Αγίων Παθών και του Επιταφίου θρήνου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της περιφοράς του ιερού Επιταφίου περίξ αυτού, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου, τον Οποίο επλαισίωσε ο Πανοσιολογιώτατος Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας, Αρχιμ.κ.Δαμασκηνός και κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής, με την συνοδεία του Σώματος των Ελλήνων Προσκόπων και την παρουσία του Εντιμολογιώτατου Γεν. Προξένου της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Ιωάννη Πυργάκη, του Αξιοτ. Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ.Ανδρέα Βαφειάδη και των κ.κ.Μελών της Κοινοτικής Επιτροπής, της Προέδρου του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας και του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος Α΄» κας. Ειρήνης-Λιλίκας Θλιβίτη, Προέδρων και μελών ελληνικών συλλόγων, φορέων και πιστών.

Κατά την περιφορά του ιερού Επιταφίου ο Μακ.Πατριάρχης ανέπεμψε δέηση υπέρ αναπαύσεως των αιδίδμων Προκατόχων Του ενώπιον του Πατριαρχικού Μεγάρου, υπέρ των αιδίδμων Προέδρων και Μελών της Ελληνικής Κοινότητας της Μ.Πόλεως και υπέρ των Μεγάλων Εθνικών Ευεργετων. Ακόμη, διαπύρως προσευχήθη υπέρ επικρατήσεως της ειρήνης στην πολύπαθη περιοχή της Μ.Ανατολής, στην Ουκρανία, στην Αφρική και όπου γης δοκιμάζονται οι λαοί από πολεμικές συρράξεις και αδελφοκτόνες αιματοχυσίες.

Κατακλείων, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη Του προς τους Εξοχωτάτους Πρόεδρους της Αιγυπτιακής, της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αμέριστη στήριξη των αντιστοιχών κρατών προς το παλαιό Πατριαρχείο, ενώ με συγκίνηση εξέφρασε τον δίκαιο της Εκκλησίας έπαινο και την πατρική αγάπη Του προς την σεπτή Ιεραρχία και τον ιερό κλήρο του Αποστολικού και Πατριαρχικού Θρόνου Αλεξανδρείας για την ανιδιοτελή θυσιαστική διακονία και το πολυμερές ιεραποστολικό έργο τους προς τους λαούς της Αφρικής.

Την πρωί της Μ.Παρασκευής προηγήθηκε η τέλεση της Ακολουθίας των Μ.Ωρών και του Εσπερινού της Αποκαθλώσεως στην Ιερά Μονή Οσίου Σάββα, ενώ αργότερα ο Μακ.Πατριάρχης επισκέφθηκε προσκυνηματικώς όλους τους Ναούς και το Ελληνικό Κοιμητήριο της Μ.Πόλεως, όπου ανέπεμψε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των απ' αιώνων κεκοιμημένων χριστιανών.

Τέλος, η Τελετή της Αναστάσεως και η Πατριαρχική θεία Λειτουργία έλαβε χώρα στον πάγκαλλο Καθεδρικό Ναό της Μ.Πόλεως, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντος του Αρχιερατικώς Προϊσταμένου του Ναού, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος κ.Παντελεήμονος, Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, ο οποίος ανέγνωσε την ακόλουθη Πατριαρχική Απόδειξη επί τω Αγίω Πάσχα 2025 του Σεπτού Αλεξανδρινού Προκαθημένου:

« Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β ΄

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΠΑΣΗΣ ΓΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΑΘ' ΗΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ, ΧΑΡΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά και περιπόθητα,

Πάσχα, «εορτών εορτή και πανηγύρις εστί πανηγύρεων»! Το Πάσχα είναι η κορύφωση του Θείου σχεδίου της σωτηρίας μας, καθώς «Ὁ Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων» (Α΄ Κορινθ. 15:20), εκπληρώνοντας τις προφητείες: «Τὴν ψυχὴν μου ἐκ θανάτου ἐρρύσω» (Ψαλμοί 85:13). Ο Υἱὸς και Λόγος του Θεοῦ σαρκώθηκε για να αποκατασταθεῖ ο ἄνθρωπος στην αρχική του πληρότητα, σύμφωνα με τον Μέγα Αθανάσιο Αλεξανδρείας και σταυρώθηκε για να μπορέσει ο ἄνθρωπος να μορφώσει λυτρωτική σχέση κοινωνίας με το θεό. «Αὐτὸς γὰρ ἐνηνθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν», (Μ.Αθανασίου Αλεξανδρείας, Περί Ενανθρωπήσεως, 54) και «... ἐθανατώθη διὰ πάντας, ἵνα πάντας ζωοποιήσῃ», (Περί Ενανθρωπήσεως, 9).

Η Ανάσταση του Κυρίου μας, δεν είναι ἕνα απλῶς ιστορικό γεγονός, ἀλλὰ η οριστική νίκη κατὰ του θανάτου και η αρχὴ της αναδημιουργίας του κόσμου. «Κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νίκος!». Ο Ιησοῦς, διὰ του Σταυροῦ και της Αναστάσεώς Του, ανοίγει την πύλη του Ἄβου προς την αἰώνια δόξα της Βασιλείας, ὅπως υποσχέθηκε: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται» (Ιω. 11:25). Με την Ανάστασή Του, ο Χριστὸς προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα συμμετοχῆς στην αἰώνια ζωή, αποκαθιστώντας την ανθρωπότητα στην αρχική της πνευματικὴ αθωότητα. «Εγὼ εἰμὶ ἡ Ανάστασις και ἡ Ζωή» (Ιω. 11:25). Ἔτσι, η Ανάσταση δεν είναι μόνο υπέρβαση του θανάτου, ἀλλὰ η πλήρης αποκατάσταση του ἀνθρώπου, ως «κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ».

Η Ορθόδοξη ζωή και παράδοση είναι ἀρρηκτα συνδεδεμένες με την πραγματικότητα του Σταυροῦ και της Αναστάσεως, καθώς ἦλθε «διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὄλῳ τῷ κόσμῳ». Δεν νοεῖται ἀληθινὴ Ανάσταση χωρὶς προηγούμενη σταυρικὴ πορεία, ὅπως δίδαξε ο ἴδιος ο Χριστὸς: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔλθειν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖτω μοι.» (Ματθ. 16:24). Η Ανάστασή Του ἐρχεται ως η ἀκλόνητη ἀπόδειξη της θεότητός Του, ἀλλὰ και ως ἀπόλυτη βεβαίωση για την υπέρβαση κάθε κρίσης, κάθε φθοράς, κάθε ἀπώλειας σε κάθε γενεά. «Εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, ματαῖα ἢ πίστις ὑμῶν», (Α΄ Κορ. 15:17). Ἄλλωστε, τούτη η παράδοση σχέση Σταυροῦ και Αναστάσεως, πόνου και ἰάσεως, παντοειδούς μορφῆς ματαιώσεως/θανάτου και υπερβάσεως/ἀναστάσεως διέπει ολόκληρη την ζωή μας.

Αδέλφια μου,

Διανύοντας ἤδη τον 21ο Χριστιανικό αἰώνα, ἀκόμη ο πόλεμος και οι συνεχιζόμενες εχθρικές ἀντιπαραθέσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, ὅπως η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία, προκαλοῦν τεράστιες ἀνθρωπιστικές κρίσεις, ἀβάστακτο πόνος και ὄλεθρος. Η Ἀφρική ἀντιμετωπίζει αιματηρές εχθροπραξίες, οι οποίες ἐπηρεάζουν την ἐπίτευξη πολιτικής σταθερότητας, εἰρήνης και προόδου, αφού περισσότερες ἀπὸ 35 γενικευμένες συρράξεις εὐρίσκονται ἐν ἐξελίξει στα πολυπαθὰ εδάφη της. Στο Σουδάν, οι ἐνοπλες συγκρούσεις μεταξύ στρατοῦ και παραστρατιωτικῶν οργανώσεων ἔχουν οδηγήσει σε χιλιάδες νεκρούς και ἐκτοπισμένους. Η Αἰθιοπία και ἄλλες χώρες ὅπως η Σομαλία, η Νιγηρία, ο Νίγηρας, η Λιβύη συνεχίζοσαν να βιώνουν εθνοτικές αιματηρές διαμάχες και ἐπιθέσεις ἐξτρεμιστικῶν ομάδων. Στη Λαϊκὴ Δημοκρατία του Κονγκό οι ἐκτοπισμένοι ἀπὸ τις συνεχιζόμενες ἐσωτερικές συγκρούσεις φτάνουν τα 7 εκατομμύρια. Η φτώχεια και η πείνα πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμοῦ της ηπείρου, ἐνισχύοντας τις κοινωνικές ἀνισότητες και δημιουργώντας ἕνα φαῦλο κύκλο δυστυχίας, ἀνέχειας και ἀδικίας. Ἐν ὀλίγοις, η αγαπημένη μας Ἀφρική ἀποτελεῖ τον σύγχρονο «Κρανίου Τόπος», τον μαρτυρικό και αιματοβαμμένο Γολγοθά του 21ου αἰῶνος, του ἀντιφατικού αἰῶνος μεταξύ της υποσχομένης πολυδάπανης ἀποικίσεως ἄλλων πλανητῶν στο ἀχανές οὐράνιο στερέωμα και της στερήσεως των ἀπαραιτήτων εἰδῶν διατροφῆς « στα δύο (2) ἀπὸ τα τρία (3) νοικοκυριά στις χώρες της Δυτικῆς και Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, τα οποία δεν ἔχουν την οικονομική δυνατότητα να ἀκολουθήσουν ἕνα υγιεινὸ διατροφικό πρόγραμμα», σύμφωνα με την ἀνάλυση για την περιφερειακὴ ἐπισιτιστικὴ ἀσφάλεια, η οποία δόθηκε

στη δημοσιότητα το Δεκέμβριο του έτους 2023 από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Ένας στους τέσσερεις Αφρικανούς αδελφούς μας υποσιτίζεται και λιμοκτονεί εν έτει 2025!

Η Αγιωτάτη Εκκλησία μας, ως Σώμα Χριστού, καλεί αδιαλείπτως τον κόσμο στην μετάνοια, δηλαδή στην αναγνώριση των λαθών, των αστοχιών και των αμαρτημάτων του, στην αλλαγή νοοτροπίας και στην πνευματική αναγέννηση μέσω της θείας Χάριτος. Πολύτιμος καρπός τούτου του βιωματικού εν Αγίω Πνεύματι αγώνος είναι οπωσδήποτε και η κατάκτηση της εσωτερικής ειρήνης από κάθε πρόσωπο, ώστε να επιτευχθή τελικώς η γενικευμένη επικράτηση της ειρήνης και της προόδου, ως μίας συνολικώς ενσυνείδητης και αρμονικής στάσεως και πράξεως του εκκλησιαστικού Σώματος, το οποίο δεν ταυτίζεται με την κοσμική νοοτροπία, αλλά ακολουθεί το θέλημα του θεού, το οποίο πάντοτε παραμένει αγαθό και τέλειο.

Αγαπημένα μου πνευματικά παιδιά,

Ο Γολγοθάς εβίωσε την ημέρα-ορόσημο, «τῆ μιᾶ τῶν Σαββάτων», κατά την οποία ο Κύριός μας εποδοπάτησε διά του θανάτου και της Αναστάσεώς Του το θάνατο, προσφέροντας στην ανθρωπότητα το δώρο της αθανασίας της ψυχής μας: «Τῷ μῶλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν» (Ησ. 53:5). Αν και η καθημερινότητα για εκατομμύρια συνανθρώπων μας στην Αφρική και σε άλλες περιοχές του κόσμου είναι γεμάτη από τις καταστροφές και τη φθορά των εχθροπραξιών, καθώς και από τη μάστιγα της πείνας και της φτώχειας, από αυτόν τον πόνο μπορεί να αναδυθεί η ελπίδα μιας νέας ζωής, η προοπτική της αναγεννήσεως, της σωτηρίας και της αποκαταστάσεως του ανθρωπίνου προσώπου και της ανθρωπότητας. Και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του πνευματικού αγώνος, όταν ο καθένας θελήσει να αντικαταστήσει το «Εγώ» με το «Εμείς», όταν αποφασίσει να αναζητήσει την αλήθεια, την αγάπη και τη δικαιοσύνη για το καλό του κόσμου μας, του αναποδράστως κοινού οίκου όλων μας.

Είθε η Ειρήνη του Χριστού, «ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα» (Φιλιπ. 4:7), να πληροί τις καρδιές όλων με το Ανέσπερο Φως της Ανάστασεώς Του και να φέρει συμφιλίωση στον κόσμο, αφυπνίζοντας τις νεκρωμένες συνειδήσεις εκείνων που ενεργούν ως «ἄνθρωποι ἄνθρώποις λύκοι» («Homo hominī lupus», Κωμωδία Asinaria, Titus Maccius Plautus, περ. 254-184 π.Χ). Είθε να φωτίσει τους ισχυρούς της γης, καθοδηγώντας τους στην Αλήθεια, στη Δικαιοσύνη και στην Αγάπη του θεού. Με τη Χάρη του Αναστάντος Κυρίου ας γίνουμε φορείς αγάπης και ελπίδας, ώστε η ειρήνη Του να βασιλεύει «ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ» και το φως Του να λάμπει στις καθημερινές μας προσπάθειες, οδηγώντας μας στον δρόμο της σωτηρίας μας, (Ψαλμ. 118:105).

Θαρσεείτε λοιπόν παιδιά μου! «Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως πάντες ἀπολαύσατε τοῦ πλοῦτου τῆς χρηστότητος. Μηδεὶς θρηνεῖτω πενίαν· ἐφάνη γάρ ἡ κοινὴ Βασιλεία... Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος... Ἄνεστη Χριστός και χαίρουσιν Ἄγγελοι, Ἄνεστη Χριστός καί ζωὴ πολιτεύεται!» (Κατηχητικός Λόγος Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου)

Χριστός Ανέστη! Αλήθως Ανέστη ὁ Κύριος!

Μετ' Αναστασίμων ευχών και απεριορίστου πατρικῆς αγάπης

† **Ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής**

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ Β´

Εν τη Μεγάλῃ Πόλει της Αλεξανδρείας Ἁγιον Πάσχα 2025»

Στην Αναστάσιμη θεία Λειτουργία μετείχαν προσευχητικῶς ο Εντιμολογιώτατος Γεν. Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ. Ιωάννης Πυργάκης, ο Αξιοτ. Πρόεδρος της

Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ανδρέας Βαφειάδης και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής, η Ερίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας και του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «Πτολεμαίος Α'» κα. Ειρήνη-Λιλίκα Θλιβίτη, Πρόεδροι και μέλη ελληνικών συλλόγων και φορέων και Αλεξανδρινοί Έλληνες και Ρώσοι πιστοί.

Φωτογραφίες: Σεβ.Πτολεμαΐδος κ.Παντελεήμονος και κ. Γρηγ.Χαλιακοπούλου