

Η ΚΕΝΥΑ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, 11 Φεβρουαρίου 2023, η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, αφίχθη στο Ναϊρόμπι της Κένυας, προκειμένου να πραγματοποιήσει δεκαήμερη ποιμαντορική επίσκεψη στην χώρα που χτυπά η καρδιά της Ορθοδοξίας για πολλές δεκαετίες.

Στο διεθνές αεροδρόμιο παρά το προχωρημένο της ώρας, τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο υποδέχτηκαν με κάθε επισημότητα και τιμή οι Σεβ. Μητροπολίτες Καμπάλας κ. Ιερώνυμος, Γουινέας κ. Γεώργιος, Μπουρούντι και Ρουάντας κ. Ιννοκέντιος και Αξώμης κ. Δανιήλ, καθώς και οι Θεόφιλ. Επίσκοποι Ελ Ντορέτ κ. Νεόφυτος, Τζίντζας κ. Σίλβεστρος, Γκούλου κ. Νεκτάριος και Νυέρι κ. Πανάρετος, οι οποίοι και θα συνοδεύουν τον Μακαριώτατο στην περιοδεία του, ο Πρέσβης της Αιγύπτου κ. Wael Nasr Eldin Attiya, ο Επιτετραμένος της Πρεσβείας της Αιγύπτου κ. Mohamed El -Etreby και Αφρικανοί ιερείς.

Ο Μακαριώτατος ύστερα από ολιγόωρη παραμονή ανέχωρησε αεροπορικώς για τον πρώτο σταθμό της επισκέψεώς του και συγκεκριμένα την Ιερά Επισκοπή Κισούμου.

Στο αεροδρόμιο τον Μακαριώτατο υποδέχθηκε ο Επίσκοπος Κισούμου κ. Μάρκος, ο Αντικυβερνήτης της Επαρχίας κ. Wilber Katieso, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Medrid Amboko, ο Αστυνομικός Διευθυντής της πόλης, ο Διευθυντής της Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Οργάνωσης Ο.Σ.Μ.Σ Fr. Martin Ritsi, οι μοναχές της Ιεράς Μονής Παναγίας Τριχερούσας, Αφρικανοί ιερείς και πιστοί.

Ο Πατριάρχης αμέσως κατευθύνθηκε στην έδρα της Επισκοπής, όπου εψάλη η καθιερωμένη Δοξολογία και αντιλλάγησαν προσφωνήσεις. 65665tr

Ο Επίσκοπος Κισούμου καλωσόρισε τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο και τον ευχαρίστησε για την τιμή και ευλογία να περιέλθη και από την μικρή αυτή επαρχία.

Ο Μακαριώτατος εξέφρασε την χαρά του που ο Απόστολος Μάρκος οδήγησε τα βήματά του στο Κισούμου για 5η φορά, αναπολώντας την πρώτη φορά που επισκέφθηκε την πόλη το 1994 συνοδεύοντας τον τότε Πατριάρχη Παρθένιο.

Στην συνέχεια ο Μακαριώτατος συναντήθηκε με τον ιερό κλήρο της Επισκοπής που αριθμεί περί τους 80 κληρικούς, έδωσε πατρικές συμβουλές και νουθεσίες και συζήτησε μαζί τους θέματα που αφορούν τις Ιεραποστολικές τους δραστηριότητες τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι αυθεντικά παιδιά της Αλεξανδρινής Εκκλησίας και πρέπει να είναι περήφανοι που έλκουν την κανονικότητά τους από το Παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής που ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε δίπλα τους.

Τέλος ο Μακαριώτατος μετέβη στην Ιερά Επισκοπή Ελ – Ντορέτ και έθεσε τον θεμέλιο λίθο ενός ακόμα ορθόδοξου ναού, στην περιοχή Chemogong προς τιμήν των Αγίων Θεοστέπων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του ευσεβούς Αφρικανού Ιατρού κ. Kenedy Odede ο οποίος θα χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου την ανέγερση και αποπεράτωση.