

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Μέσα σε κατανυκτικό κλίμα και με την πρόπουσα ιεροπρέπεια εορτάσθηκε την 5^η Δεκεμβρίου 2024 η μνήμη του Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου στην Μ.Πόλη της Αλεξανδρείας. Η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της θείας Λειτουργίας στην εορτάζουσα Ιερά Πατριαρχική Μονή, συλλειτουργούντων των Σεβ. Μητροπολιτών Πτολεμαΐδος κ.Παντελεήμονος, Αρχιγραμματέως και Μέλους της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Πηλουσίου κ. Ναρκίσσου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας και Ταμιάθως κ. Γερμανού, Αρχιερατικής Προϊσταμένου και Πνευματικού της πολυαιωνίου Μονής.

Τον θείο λόγο εκήρυξε ο Σεβ. Πτολεμαΐδος, ο οποίος ανεφέρθη στο Ευαγγελικό ανάγνωσμα της ευσήμου ημέρας, σε συνδυασμό με το έμπρακτο παράδειγμα της αγίας βιωτής του τιμωμένου Οσίου, «ο οποίος επεσκέφθη την περιάκουστη Αλεξάνδρεια και επέλεξε από το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της τα στοιχεία εκείνα, που θα ενίσχυαν την πνευματική του προαγωγή, ώστε μαζί με τον με τον προσωπικό αγώνα ο ζυγός των αντικειμένων σε αυτόν εμποδίων, να γίνεται διαρκώς ελαφρύτερος, σύμφωνα με την Ευαγγελική διαβεβαίωση του Κυρίου». Στρεφόμενος με σεβασμό προ τον Μακαριωτάτο, Του εξέφρασε την αγάπη και την αφοσίωση των αγίων αρχιερέων και όλων των κληρικών του θρόνου, «ενός Αποστολικού θρόνου εξέχοντος στην ιστορική διαδρομή της επί γης παρουσίας της Μίας Αγίας, Καθολικής Εκκλησίας, εμβαπτισμένου κυριολεκτικώς στο ηγιασμένο αίμα μαρτύρων της πίστεως, γι' αυτό και καθαγιασμένου. Ο Αγιώτατος Πρεσβυγενής Πατριαρχικός θρόνος, του Οποίου Εσείς Μακαριώτατε, φέρετε σήμερα την ευθύνη της κατά Χριστόν ποδηγεσίας, δεν εκλονίσθη σε χρόνους σκοτεινούς αιρέσεων και συγκρουσιακών κλυδωνισμών, δεν εκλονίσθη σε χρόνους δισέκτους, όταν η αλλόδοξη σπάθη απέκοπτε εν ριπή οφθαλμού αθώς κεφαλές λόγω της πίστεως. Δεν εκλονίσθη ακόμη και όταν κατάμονοι, ταπεινοί και διωκόμενοι Πατριάρχες, λέοντες της πίστεως μέσα στη ταπεινότητα και τα βασανά τους, έφεραν επί των χοϊκών ώμων τους την ιστορία της αγιότητας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τούτος ο πανσεβάσμιος καθαγιασμένος θρόνος, ο θρόνος που εσφραγισε δόγματα και χάραξε αενάως επεκτεινόμενες εκκλησιαστικές γραμμές, να κλονισθεί σήμερα από εφήμερες σκοπιμότητες, από χρυσά και από αργύρια, από πρόσκαιρες επιδείξεις ξεπερασμένων από την ιστορία αυτοκρατορικών λεονταρισμών, αναδέλφων αντιχριστιανικών κτυπημάτων και αγνωμόνων ποταπών δοσοληψιών! Ας μη ξεχνούμε τούτο, ποτέ το άδικο δεν επικράτησε, διότι δεν επιδέχεται ευλογίας ως εκ διαμέτρου αντίθετο στον φύσει Δίκαιο θεό, στους δικαίους αγώνες, ακόμη και στην κατ' άνθρωπον έννοια της δικαιοσύνης... Συνεπώς Μακαριώτατε Πατέρα μας, ο ζυγός θα παραμένει πάντοτε ελαφρύς ως υποβασταζόμενος από τον Αρχιποίμενα της Εκκλησίας Κύριο...όπως πάντοτε ο Γολγοθάς θα αποτελεί την προϋπόθεση της Αναστάσεως...όπως πάντοτε η Ανάσταση θα καταξιώνει αγιαστικώς τον μαρτυρικό Γολγοθά, για να μην μείνει απλώς Κρανίου τόπος».

Αντίφωνων ο Μακ. Πατριάρχης ευχαρίστησε τον κηρύξαντα τον θείο λόγο Μητροπολίτη Πτολεμαΐδος για την αυθόρμητη ομιλία του, «η οποία προέρχεται από βιωματικό ποιμαντικό πόνο, αγώνες και ιεραποστολική εμπειρία», ενώ ευχήθηκε στους πιστούς της πολύβουης Αλεξάνδρειας ο Όσιος Σάββας να είναι η μόνιμη παρηγορία, η ευλογία και η απαντοχή στις ζωές όλων των πιστών και των ό,που γης χριστιανών, ιδιαιτέρως ό,που η πιστη δοκιμάζεται. Κατακλείων εξέφρασε πατρικώς τις ευχαριστίες Του προς τους Σεβασμιωτάτους Πηλουσίου κ.,Ναρκίσσο και Ταμιάθως κ.Γερμανό, για τις φιλότιμες προσπάθειές τους υπέρ του ποιμνίου της Μ.Πόλης. Επίσης η ΑΘΜ παρουσίασε στο εκκλησίασμα τον Ενδοξώτατο κ. Χρυσόστομο Ράγκο, Πλοίαρχο Π..Ν, τον νέο Σύνδεσμο μεταξύ των Πολεμικών Ναυτικών Δυνάμεων Ελλάδος-Αιγύπτου.

Μετά το πέρας της Ευχαριστιακής Συνάξεως ο Μακ.Πάπας Κ,Θεόδωρος Β΄ ανέπεμψε δέηση υπερ αναπαύσεως των ψυχών του Προκατόχου και πνευματικού Πατρός του, κυρού

Παρθενίου Γ' ,ως και των αιιδίμων Πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και χριστιανών, τα σκηνώματα των οποίων αναπαύονται στα θεμέλια της Μονής, Ακολούθησε εόρτια δοχή στο Αρχονταρίκι στην οποία παρέστησαν οι τα πρώτα φέροντες της παροικίας και επισκέπτες-προσκυνητές.