

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΞΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ιδιαίτερη ευλογία και πνευματική αγαλλίαση πλήρωσαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου 2020, τις καρδιές του χριστεπώνυμου πληρώματος τού Ιερού Ναού τού Αγίου Σάββα στην παλαιά Λευκωσία, Εξαρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κύπρο, αφενός εξαιτίας τής λαμπράς ευλογητικής παρουσίας τού Προκαθημένου τής κατά Αλεξάνδρειαν Εκκλησίας, τής Α.Θ.Μ. τού Πάπα και Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου Β΄, αφετέρου από την προχείριση τού υπηρετούντος στην Εξαρχία ιερομονάχου Διονυσίου σε Αρχιμανδρίτη, από τα σεπτά χέρια τού Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας.

Στο αρχιερατικό συλλείτουργο που τελέσθηκε, με την ευκαιρία τής μεγάλης δεσποτικής εορτής τής Υψώσεως τού Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, συλλειτουργήσαν με τον Μακαριώτατο οι Επίσκοποι Κισούμου κ. Μάρκος και Νιτρίας κ. Νικόδημος.

Παρόντες στην ακολουθία ήταν ο Πρέσβης τής Ελλάδος στην Κύπρο κ. Θεοχάρης Λαλάκος, ο Υπαρχηγός τής Αστυνομίας κ. Χρίστος Μαυρής, ο Άρχων οφφικίαλος τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας κ. Κωνσταντίνος Τσιρίδης και πλήθος πιστών.

Επίσης, με όλες τις προβλεπόμενες από το Τυπικό διατάξεις τελέσθηκε η ύψωση και περιφορά τού Τιμίου Σταυρού στον σολέα, όπου αναπέμφθηκαν δεήσεις διά στόματος τού Μακαριωτάτου και εψάλησαν οι εκατοντάδες των «Κύριε ἔλεησον».

Στη συνέχεια, με την ευλογία και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄, ἔλαβε χώρα η προχείριση τού π. Διονυσίου Χαριτάκη σε Αρχιμανδρίτη από τον Μακαριώτατο Πατριάρχη μας, ο οποίος επιθυμώντας να ανταμείψει τον νέο Αρχιμανδρίτη για την προσφορά του στο παλαιό Πατριαρχείο μας, τού απένειμε το οφφίκιο τού Αρχιμανδρίτη.

Με λόγια πατρικής αγάπης απευθύνθηκε ο Μακαριώτατος Αλεξανδρείας προς τους παρευρισκομένους επισημαίνοντας εμφαντικά πως η εν Κύπρω παρουσία τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας οφείλεται ως επί το πλείστον στην υπερπερισσή αγάπη τού Προκαθημένου τής Εκκλησίας τής Κύπρου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος πολυμερώς και πολυτρόπως ενισχύει το έργο τού Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, τόσο υλικά όσο και πνευματικά. Χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος ανέφερε: ' Ἦλθα στο ευλογημένο μας νησί την Κύπρο μας, για να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον Μακαριώτατο μας Χρυσόστομο Β΄ Κύπρου που άνοιξε την καρδιά του και μου ἔδωσε εκκλησία, μου ἔδωσε μια ανοιχτή αγκαλιά εδῶ στην Κύπρο, για να μπορώ να ἔρχομαι να λειτουργώ, να σας χαιρετώ, να σας δίδω το αντίδωρο, να σας ακούω, να με ακούτε και να πορεύομαι με τα παιδιά μου στις ατελείωτες ιεραποστολές.»

Ακόμη, αναφερόμενος στη μεγάλη δεσποτική εορτή τής Υψώσεως τού Τιμίου Σταυρού, ο Μακαριώτατος με εμφανή τη συγκίνηση εἶπε: «Τὸν Σταυρόν Σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν! Ὑμνολογία, δοξολογία, μετάνοια, δάκρυα, ἐλπίδα, ἀγκάθινα στεφάνια, τριαντάφυλλα, ἠλιαχτίδες, σύννεφα που λάμπουν στον ουρανό, ἄστρα λαμπερά εἶναι ἡ ζωὴ του κάθε πιστοῦ. Πήραμε πρῶτῳ πρῶτῳ ἀπὸ το πῖο ευλογημένο ἄνθος που μας προσέφερε ὁ Τίμιος Σταυρός ἀπὸ τα Ἱεροσόλυμα, με τὴν ἁγία μητέρα τὴν Ελένη, τὸν βασιλικό. Πήραμε τριαντάφυλλα κόκκινα για να συμβολίζουν το αἷμα του Χριστοῦ μα καὶ γυρίσαμε αἰῶνες, αἰῶνες πίσω στὴν Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ εἶδαμε στα μάτια μας ἕναν ἁγιασμένο Πατριάρχη Ἱεροσολύμων, τὸν Μακάριο, να υψώνει τὸν Τίμιο Σταυρό καὶ ὅλοι χαιρετίζουμε τὸν Κύριό μας ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα με δύο λέξεις «Κύριε Ἐλέησον, Κύριε Ἐλέησον».

Αυτὴ ἡ αγάπη, αὐτὴ ἡ ἐλπίδα που πηγάζει ἀπὸ τὸν Σταυρό του Κυρίου μας, μας συντροφεύει σε ὅλη τὴν χρονιά που θα ἔρθει, σε ὅλα τα χρόνια που θα ἔρχονται καὶ θα φεύγουν. Καὶ ὅπως λέμε φέτος, υψώνεται ὁ Τίμιος Σταυρός ἐν τῷ μέσω τῆς πανδημίας, ἕνα τηλεγράφημα ἀπὸ τὸν Χριστό ὅτι εἴμαστε χῶμα, μια χούφτα χῶμα γεμάτη ἀπὸ θεό.

Στην συνέχεια απευθυνόμενος προς τους δύο Επισκόπους του Πατριαρχείου ο Μακαριώτατος τόνισε στον μεν Επίσκοπο Κισούμου Μάρκο: «σήμερα εκπροσωπείς, θεοφιλέστατε Μάρκε μου, την Ιεραποστολή εκεί που σε έστειλα στην μακρινή Κένυα για να δείξεις σε αυτούς τους ανθρώπους ότι το μόνο κουράγιο που έχουνε είναι ο Τίμιος Σταυρός.». στον δε Επίσκοπο Νιτρίας Νικόδημο: « Άγιε Νιτρίας, μας εκπροσωπεύεις εδώ στην Κύπρο μας μαζί με τους άρχοντες, σε ευχαριστώ. Σε γνώρισα πριν από σαράντα ολόκληρα χρόνια, ίσως και παραπάνω στην Αγία Πόλη την Ιερουσαλήμ, εκεί Νικόδημο μου που υψώθηκε ο Τίμιος Σταυρός, από εκεί που εξήλθε το μήνυμα της Ανάστασης και σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου κι εσένα και όλους που μοχθείτε και μοχθήσατε για να χτυπάει η Αλεξανδρινή καρδιά σε αυτό το ευλογημένο μετόχιο μας. Και που στον Άγιο Σάββα τον Ηγιασμένο, μιας και ο δικός μου Πατριαρχικός Ναός κάτω στην Αλεξάνδρεια Σάββας ο Ηγιασμένος και η Λαύρα του κάτω στα Ιεροσόλυμα ολόχαρη ποτίζει την Νεκρά θάλασσα με τα δάκρυα των Πατέρων και Ασκητών.»

Έπειτα ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Εξοχότατο Πρέσβη της Ελλάδος στην Κύπρο εκφράζοντας του την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπό του για την προσφορά του κατά την περίοδο όπου διετέλεσε Γενικός Πρόξενος στην Αίγυπτο. «Εξοχότατε Κύριε Πρέσβη, πάνω από όλα όμως όπως σας προσφώνησα στα Άγια των Αγίων φίλο και αδελφό. Ο κύριος Πρέσβης ήταν Γενικός Πρόξενος στην Αλεξάνδρεια μετά από τον μαρτυρικό θάνατο του Πατριάρχου μας Πέτρου. Και τις ημέρες που έγινε η εκλογή μου, ο κύριος Πρέσβης, ο κύριος Λαλάκος, ήταν Γενικός Πρόξενος και πάνω από όλα με την ευγένεια της καρδιάς του ένας ευπατρίδης, ένας Έλληνας πραγματικός ένας άριστος διπλωμάτης. Θέλω να τον ευχαριστήσω που σήμερα είναι κοντά μας. Να ευχαριστήσω την μάνα μας την Ελλάδα που μαζί με την Κύπρο μας αλλά και στην χώρα που ζω, εξοχότατε κύριε Πρέσβη, την Αίγυπτο, αποτελούν ένα τρίκερο αγάπης για την ειρηνική θάλασσα της Μεσογείου. Σε ευχαριστώ, Χάρη μου, για όσα έκανες όταν ξεκινούσα την Πατριαρχία μου. Ήδη έχουν περάσει δεκαέξι χρόνια, είναι όμως σαν χθες, γιατί στο ξεκίνημα είχα εσένα που με την ευγένεια σου, το κουράγιο που μου έδινες ξεκίνησα ώστε η πορεία μου να είναι ευλογημένη και ειρηνική.»

Λίγο πριν κλείσει την ομιλία του, ο Μακαριώτατος ευχαρίστησε τον Υπαρχηγό της Κυπριακής Αστυνομίας για την παρουσία του και ευχήθηκε ο θεός να ευλογεί την Κύπρο και ως Άρχων Ειρήνης, Αγάπης και Ελπίδος να φέρει την Ανάσταση στον Ελληνοκυπριακό λαό, καθώς επίσης και τον Άρχοντα του Πατριαρχείου κ. Τσιρίδη για την προσφορά του στον Αλεξανδρινό θρόνο και στους κατατρεγμένους αδελφούς μας στην αχανή Αφρικανική Ήπειρο.

Τέλος, ο Μακαριώτατος απευθύνοντας λίγα λόγια νουθεσίας προς τον νεοπροχειρισθέντα π. Διονύσιο ανέφερε τα εξής: «Αγαπητό μου παιδί, Διονύσιε, κατάγεσαι από την πατρίδα μου, από την Κρήτη, φέρεις το όνομα το δικό μου, αυτό που πήρα στο μοναστήρι μας στην Αγκάραθο. Όπως εσένα η μητέρα σου έτσι κι εμένα Νικόλαο με βάπτισαν. Το όνομα Διονύσιος πήρα στο μοναστήρι στην Αγκάραθό μας. Ο θεός όμως το θέλησε να πάρω σαν ιερέας, του Γέροντός μου, Λάμπης και Σφακίων το όνομα, Θεόδωρος. Σου έφερα αυτά από την Αλεξάνδρεια, τον Σταυρό, το προσωπικό μου Επανωκαλήμαυχο κι αυτό το επιγονάτιο με έναν άγγελο επάνω, για να είσαι ένας Άγγελος αγάπης, Διονύσιε μου, σε όλα τα χρόνια της ζωής σου. Έχε την ευχή μου, πορεύσου εν ειρήνη σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και όπως σας είπα, άνοιξε την αγκαλιά σου και δέξου τους ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, γνωστούς και άγνωστους με ένα χαμόγελο, με μια ελπίδα. Και λέγε τους· ο Τίμιος Σταυρός είναι το στήριγμά μας, είναι η ελπίδα μας. Να ζήσεις, γιε μου, να σε χαίρεται ο άνθρωπος που αγάπησε την ιεραποστολή, ο π. Ζαχαρίας, η μητέρα σου και η οικογένειά σου, και να τιμήσεις το μοναστήρι μας την Αγκάραθο, μα πάνω από όλα τίμησε τον Πατριαρχικό θρόνο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής. Ο Απόστολος Βαρνάβας έστειλε το παιδί της αδελφής του τον Μάρκο. Μάρκο πήγαινε στην Αλεξάνδρεια! Κι έτσι Αλεξάνδρεια και Κύπρος είναι αδελφές Εκκλησίες και στο όνομα του Κυρίου μας και του Αρχιεπισκόπου μας Χρυσοστόμου του Β΄, με υπακοή κοντά στον Επίσκοπό μας τον Άγιο

Νιτρίας πορεύου, πορεύου, πορεύου, και μια αγάπη, μια προσευχή και ένα φως, μια ευλογία Πατριαρχική θα έρχεται πάντα να υψώνει την ζωή σου, από την Αλεξάνδρεια, από τον ταπεινό Ιεραπόστολο Πατριάρχη Θεόδωρο τον Δεύτερο. Άξιος και ευλογημένος να είσαι!»