

## **Η ΑΘΜ ΣΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ**

Την 26η Οκτωβρίου ε.ε. η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄, συνοδευόμενος από τον Σεβ.Κεντρώας Αφρικής κ.Νικηφόρο και τον Θεοφιλ.Επίσκοπο Κατάγκας κ.Μελέτιο, επισκέφθηκε την Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή της τοπικής Εκκλησίας, στην Κινσάσα, όπου χοροστάτησε κατά την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ανεγερθέντα δαπάναις της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγ. Όρους.

Προ του πέρατος της Ευχαριστιακής Συνάξεως ο Μακαριώτατος ωμίλησε προς τους φοιτητές περί της σημασίας του μαρτυρίου και της μαρτυρίας στο ιεραποστολικό αγώνα που διεξάγει το παλαίφατο Πατριαρχείο σε όλη την αφρικανική ήπειρο. Επίσης αναφέρθηκε στην καθοριστική συμβολή του ιδρυτού της Σχολής, Σεβ. Μητροπολίτου Πενταπόλεως κ.Ιγνατίου, για την εύρυθμη λειτουργία της.

Κατόπιν, επισκέφθηκε τους χώρους του εντός της Σχολής ευρισκομένου ορθοδόξου Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Κεντρώας Αφρικής, όπου παρεχώρησε συνέντευξη.

Ακολούθως, παρέστη στην εόρτια εκδήλωση των φοιτητών στην Αίθουσα Τελετών της Θεολογικής Σχολής, κατά την οποία η φοιτητική χορωδία απέδωσε βυζαντινούς ύμνους και τοπικά παραδοσιακά άσματα. Την ΑΘΜ προσεφώνησε ο Ελλογ.Αντιπρύτανης, ο οποίος παρουσίασε το επιτελούμενο ακαδημαϊκό έργο και ευχαρίστησε τον Μακ.Πατριάρχη για την αδιάκοπη πατρική Του μέριμνα υπέρ των εβδομήντα σπουδαστών, οι οποίοι τυγχάνουν πλήρως υπότροφοι της Σχολής. Ο Μακαριώτατος απηύθυνε πατρικές νουθεσίες προς τους παρισταμένους σπουδαστές και παρεκάθησε στο γεύμα που παρετέθη προς τιμήν Του.

**Το απόγευμα της ίδιας ημέρας** ο Σεπτός Προκαθήμενος του θρόνου του Αγίου Μάρκου μετέβη στην κωμόπολη Κασανγκούλου και στον υπό ανέγερση Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, καθώς και στο παρακείμενο δημοτικό σχολειό, το οποίο φέρει το όνομα του αειμνήστου Ιεραποστόλου π. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου. Κατά την επίσκεψη αυτή ο Μακαριώτατος είχε την ευκαιρία της κοινωνίας με τα μέλη της Ενοριακής Κοινότητας, τους εκπαιδευτικούς και τους μικρούς μαθητές του σχολείου, ενώ επήνεσε την προσφορά του Ιεραποστολικού Συλλόγου «Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος», ο οποίος ανήγειρε τον ως άνω Ναό και το εκπαιδευτήριο.