

Η ΑΘΜ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ

Αφιχθείς στο Μινσκ διά της αμαξοστοιχίας, της ειδικώς διαμορφωθείσης προς μεταφορά του Σταυρού του Αγίου Ανδρέα, ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.θεόδωρος Β΄ προεξήρχε, την Δευτέρα 29 Ιουλίου ε.έ, του Πανηγυρικού Συλλειτούργου των Προκαθημένων και Εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, το οποίο ετελέσθη υπαιθρίως στην κεντρική πλατεία της πόλεως παρουσία πλήθους πιστών προς τιμή και μνήμη της 1025ης επετείου Βαπτίσεως των Ρως. Το Συλλείτουργο ολοκληρώθηκε διά της καταθέσεως εντός ειδικής θήκης αναμνηστικού Πατριαρχικού Συγγιλίου, υπογραφέντος υπό των παρόντων Πατριαρχών, στο σημείο όπου κατά την παράδοση εκηρύχθη το πρώτον ο Χριστιανισμός και όπου σχεδιάζεται η ανέγερση περικαλλούς Καθεδρικού Ναού.

Εν συνεχεία ο Μακαριώτατος ηγήθη της χορείας των Προκαθημένων και Εκπροσώπων των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών κατά την συνάντηση με τον Εξοχ.Πρόεδρο της Λευκορωσίας κ.Αλέξανδρο Λουκασένκο, τον οποίον αρμοδίως και καταλλήλως προσεφώνησε ως ακολούθως:

Εξοχώτατε Πρόεδρε της Λευκορωσίας κύριε Αλέξανδρε Λουκασένκο, Δόξα και τιμή αναπέμπουμε στον Τριαδικό Θεό διότι αξίωσε όλους εμάς τους Προκαθημένους και Εκπροσώπους των Αυτοκεφάλων Εκκλησιών της καθόλου Ορθοδοξίας να έλθουμε στην ευλογημένη χώρα της Λευκορωσίας και να συναντήσουμε πρόσωπα αγαπητά. Βρισκόμαστε, Εξοχώτατε, αυτή τη στιγμή πλησίον σας, ανταποκρινόμενοι στην ευγενή πρόσκλησή σας να ολοκληρώσουμε στο Μινσκ την προσκυνηματική επίσκεψη τιμής και μνήμης με αφορμή την συμπλήρωση χιλίων είκοσι πέντε επών από την Βάπτιση των Ρώσων με επικεφαλής τον Άγιο Ισαπόστολο Πρίγκηπα Βλαδίμηρο.

Η προσκυνηματική μας αυτή επίσκεψη συνιστά ουσιαστική έκφραση της μεταξύ των Αγιοτάτων Εκκλησιών της Ορθοδοξίας ειλικρινούς κοινωνίας, συνοδοιπορίας και συναντιλήψεως. Φέροντες λοιπόν την επιμαρτυρία της εν τω συνδέσμω της αγάπης ενότητας, με αγαλλίαση πνευματική ατενίζουμε και τιμούμε τον δυτικό προμαχώνα της ρωσικής ορθόδοξης πίστεως, προ του οποίου επί αιώνες θραύονται τα υπό των αντιξών ιστορικών πνοών και ρευμάτων εγειρόμενα και μκώμενα κύματα.

Επικαλούμενοι την δύναμη και την ευλογία του Κυρίου Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτή μας, επί της προσφιλούς χώρας της Λευκορωσίας, ευχαριστούμε, Εξοχώτατε, για την δοχή και την ξενία και ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας να συνεχίσετε με αδιάπτωτη υγεία και περισσή ενεργητικότητα το ευθυνοφόρο και πολύμοχθο κυβερνητικό σας έργο επ΄ ωφελεία του ευγενοῦς και πιστού λαού σας.

Περατωθέντων των πολυημέρων εκδηλώσεων για την 1025η επέτειο της Βαπτίσεως των Ρώσων, ο Μακαριώτατος απεχώρησε μέσω Μόσχας.