

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΕΝ ΘΗΒΑΪΔΙ ΠΑΤΕΡΕΣ

Σήμερα, 9η Μαρτίου, Σάββατο της Τυρινής, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία της Αλεξανδρείας τιμά και γεραίρει την ιερά μνήμη «των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν Θηβαΐδι της Αιγύπτου ασκήσει διαλαμπάντων», η Α. Θ. Μακαριότητα, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β' εχοροστάτησε κατά τον Όρθρο και την πανηγυρική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια, με τη συμμετοχή του ιερού κλήρου και πλήθους Πιστών από τη νύμφη της Μεσογείου.

Γνωστό τυγχάνει ότι η έρημος της Θηβαΐδας, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Αιγύπτου, διετέλεσε κατά τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους κέντρο του μοναχισμού. Φέρεται δέ ως πρώτος οικιστής της θηβαιτικής ερήμου ο όσιος Πάυλος ο απλούς, μαθητής και συμμοναστής του Μεγάλου Αντωνίου. Το απείρισπαστο της ησυχίας της ερήμου και η παρουσία Μεγάλων Ασκητών Πατέρων, σε μικρό χρονικό διάστημα, συγκέντρωσαν πληθώρα μοναζόντων επωνύμων όπως οι Όσιοι Παΐσιος, Μακάριος, Αρσένιος, Σισώης, καθώς και πολλών ανωνύμων, σύμφωνα με πληροφορίες που λαμβάνονται από το Γεροντικό και το Λαυσαϊκό.

Κατόπιν πεπνυμένης πρωτοβουλίας της Α. Θ. Μακαριότητας, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β' καθιερώθηκε κατ'αυτή την ημέρα να εορτάζεται η σύναξη αυτών κατά μίμηση της συνάξεως των «Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν ασκήσει διαλαμπάντων».

Ο κοινός εορτασμός των Οσίων Πατέρων της Θηβαΐδος ξεκίνησε με τη σύνθεση της ακολουθίας και του εγκωμίου τους, «Πατριαρχική προτροπή», από τον πανοσιολογίτατο αρχιμανδρίτη κ. Αγαθόνικο Νικολαΐδη, πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Ειρηνοπόλεως, ήδη δέ θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αρούσας του Αλεξανδρινού Θρόνου. Κατά το έτος 2015 αγιογραφήθηκε η εικόνα των Αγίων, που βρίσκεται σήμερα στο αφιερωμένο στους Αγίους παρεκκλήσιο, εντός της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Σάββα.

Η καθιέρωση της κοινής μνήμης «πάντων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των εν Θηβαΐδι της Αιγύπτου ασκήσει διαλαμπάντων» οφείλεται στο ότι «κοινοί προστάται και ευεργέται όλου κοινώς του ορθοδόξου πληρώματος» φάνηκαν, εκείνοι οι οποίοι «έγιναν εις ημάς μυρίων αγαθών πρόξενοι», κατά τον ποιητή της ιεράς τους ακολουθίας. Παλαιά συνήθεια της Εκκλησίας ο κοινός εορτασμός αγίων, όπως των «εν Σινά και Ραϊθώ αναιρεθέντων Οσίων», των «εν τω Σαββάτω της Τυρινής Οσίων Πατέρων» και άλλων πολλών αγίων εόρτιες συνάξεις κατά χώρες, τόπους και μονές. Ακόμη «ίνα μη ως αχάριστα τέκνα φανώμεν, μη τιμήσαντες κοινώς τους πνευματικούς ημών Πατέρας τούτους και διδασκάλους και ευεργέτας και οδηγούς, των οποίων και τα Μοναστήρια κατοικούμεν, και τας διδασκαλίας εντρυφώμεν». Και ακόμη «ίνα η κοινή αύτη των αγίων Πατέρων εορτή, γένηται παρακίνησις προς μίμησιν της αρετής, και του ζήλου αυτών εις ημάς τους μοναχούς του νυν καιρού».