

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΚΟΥΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΟ

Το εσπέρας της Τετάρτης, 14ης Απριλίου 2021, Ε΄ εβδομάδος των Νηστειών, κατά την ακολουθία του Μικρού Αποδείπνου εψάλη ο Μέγας Κανών, στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, προεξάρχοντος της Α. Θειοτάτης Μακαριότητας, του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, συμπροσευχομένων των Αλεξανδρινών Αρχιερέων, Σεβ. Μητροπολίτου Ναυκράτιδος κ. Ναρκίσσου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας και του θεοφιλ. Επισκόπου Ταμιάθως κ. Γερμανού.

Πρό της Απολύσεως ο Μακαριώτατος Πατριάρχης, εν κλίματι συγκινήσεως, έκειρε εις μοναχό, τον Διάκονο π. Kevin Madahana Luyali δίδοντάς του το όνομα Ιωακείμ, τιμώντας δι΄ αυτού του τρόπου τον Άγιο Ιωακείμ Α΄ τον Πάνυ, Πατριάρχη Αλεξανδρείας, ενάρετο και σοφό εκκλησιαστικό άνδρα.

Ο π. Ιωακείμ γεννήθηκε και βαπτίσθηκε στο Κισούμου της Κένυας. Ολοκλήρωσε στην πατρίδα του τις εγκύκλιες σπουδές του και με πολύ αγάπη και σεμνότητα μαθήτευσε στην Πατριαρχική Σχολή «Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄» στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Τον χαρακτηρίζει η σεμνότητα του χαρακτήρος, αλλά και το πνεύμα μάθησης και προπάντων υπακοής προς τον Προκαθήμενο της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Στο τέλος της μοναχικής κουράς, ο Πάπας και Πατριάρχης, όντας βαθύτατα συγκινημένος μίλησε στον π. Ιωακείμ τονίζοντάς του τα εξής: *«Σε καλωσορίζω σήμερα παιδί μου π. Ιωακείμ, στην αδελφότητα των ευλογημένων Αγιοσαββαϊτών Πατέρων. Από τον 4ο αιώνα χιλιάδες, εκατοντάδες μοναχοί, των οποίον τα δάκρυα και οι ιδρώτες τους επότισαν ετούτο εδώ το δάπεδο και γι΄ αυτό η ευλογία του Αγίου Σάββα, εξαιρέτως δε του Αγίου Αποστόλου Μάρκου, θα σε συνοδεύει πάντοτε».*

«Είσαι ένα ευλογημένο παιδί από την Κένυα, είσαι ένα παιδί δικό μας που θα δοξάσεις με την ζωή σου την Εκκλησία. Σε ενθυμούμαι με πολύ αγάπη όταν φοιτούσες στην Σχολή στο Ναϊρόμπι και με πολύ αγάπη και χαρά σε συνάντησα στο Κισσούμου. Από σήμερα είσαι ένας άγγελος του θεού και όλοι που ακούμε την ακολουθία ενθυμούμαστε την δική μας στιγμή, όταν νέα παιδιά αφιερωθήκαμε στον Χριστό».

«Αυτές τις στιγμές, π. Ιωακείμ, μην τις ξεχάσεις ποτέ έως ότου παρουσιαστείς μπροστά στον θρόνο του Χριστού. Δεν θα δείξεις πλούτη και δόξα, αλλά δάκρυα, ταπείνωση και υπομονή, για να ακούσεις τα λόγια του Χριστού «Έλα! Έλα στην Βασιλεία του θεού».

«Η ευχή μου θα σε συνοδεύει πάντοτε. Οι ευχές των Αγίων Αρχιερέων, οι ευχές των πατέρων και πάντα να διδάσκεις τον Χριστό και κυρίως στην Ηπειρο του Μέλλοντος, την Αφρική».

Τέλος, ακολούθησε κέρασμα στην αίθουσα θρόνου της Πατριαρχικής Μονής.