

Η Α.Θ.Μ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

Την 15η Οκτωβρίου ε.ε., η ΑΘΠ ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ.Βαρθολομαίος, η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ και άλλοι Προκαθημένοι, στα πλαίσια της επισκέψεως πόλεων της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, στις οποίες εκήρυξε ο Απόστολος Παύλος, αφίχθησαν στην Ρόδο, όπου έτυχαν εγκαρδίων εκδηλώσεων υποδοχής από τον Σεβ.Μητροπολίτη Ρόδου κ.Κύριλλο, τον ιερό Κλήρο, τους άρχοντες και τον λαό της νήσου.

Κατά την τελεσθείσα Δοξολογία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Μακαριώτατος, απευθυνόμενος προς την ΑΘΠ και το Χριστεπώνυμα Πλήρωμα της τοπικής Εκκλησίας ανεφέρθη, στην σπουδαιότητα του Επιστημονικού Συμποσίου προς τιμήν του Αποστόλου των Εθνών επ' ευκαιρία της δισχιλιετούς αμφιετηρίδος από της γεννήσεώς Του και στην προσκυνηματική πορεία σε πόλεις από τις οποίες διήλθε, ετόνισε την βαθεία προσήλωση του Ροδιακού λαού στην πατρώα πίστη, από την οποία προέκυψε και ο Ρόδιος φωτιστής και ιεραπόστολος της Μαδαγασκάρης, μακαριστός Επίσκοπος Νεκτάριος Κελλής, ως και άλλοι έντιμοι σκαπανείς του ιερού Ευαγγελίου στην Αφρικανική γη, εξέφρασε ευχαριστίες για την στήριξη του πολυσχιδούς έργου του παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας υπέρ των εμπεριστάτων αδελφών της Αφρικής, αλλά και προς τον επιχώριο Σεβ.Μητροπολίτη κ.Κύριλλο, τις Αρχές και τους ευγενείς κατοίκους γαι την θερμή υποδοχή.

Ακολούθως παρετέθη δεξίωση στο Δημαρχιακό Μέγαρο και προσκύνημα στον Ναό του Αγίου Παύλου της Λίνδου, όπου κατά την παράδοση, εκεί απεβιβάσθη ο Απόστολος Παύλος και κήρυξε περί του Ιησού Χριστού.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Μακαριώτατος συμμετείχε στις εργασίες του Παυλείου Συμποσίου και στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Εντιμ.κ.Ιωάννης Μαχαιρίδης, Νομάρχης Δωδεκανήσου, προς τιμήν της ΑΘΠ και των Μακ.Προκαθημένων.