

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛ. ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΟΛΟΥΕΖΙ Κ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΜ

Την **10η Ιανουαρίου ε.ε.** η **ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β'** ευλόγησε την Αγιοβασιλειόπιττα του ιστορικού Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας "Πτολεμαίος Α'".

Την επομένη, Κυριακή 11η Ιανουαρίου, χοροστάτησε κατά την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξανδρείας, μετά το πέρας της οποίας ευλόγησε την Αγιοβασιλειόπιττα του Παραρτήματος του Λυκείου Ελληνίδων της Μεγάλης Πόλεως.

Την 13η Ιανουαρίου ο Μακαριώτατος εδέχθη στην Πατριαρχική Έδρα τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Κολουέζι (Κογκό) κ.Μελέτιο, από τον οποίο ενημερώθηκε για το επιτελούμενο ιεραποστολικό και ποιμαντικό έργο στην εκκλησιαστική αυτή Επαρχία του παλαιφάτου Πατριαρχείου.

Σημειούται ότι η Ιερά αυτή Επισκοπή ιδρύθη διά Πατριαρχικού και Συνοδικού Τόμου την 1η Νοεμβρίου 2006. Στην πνευματική της δικαιοδοσία περιλαμβάνει την μεγάλη περιοχή Κατάγκα του Κογκό. Ο Θεοφιλ. κ.Μελέτιος, ο οποίος εξελέγη την 1η Νοεμβρίου 2006 πρώτος Επίσκοπος της νεοϊδρυθείσης Επισκοπής, διακονεί ιεραποστολικώς τον λαό του Κολουέζι από του έτους 1989.

Επίσης ο Μακ.Πατριάρχης συζήτησε με τον Θεοφιλέστατο το πρόγραμμα της επισήμου Επίσκεψέως Του στην Ιερά Επισκοπή Κολουέζι, η οποία θα πραγματοποιηθή τον προσεχή Σεπτέμβριο, στα πλαίσια μίας πολυήμερου ιεραποστολικής αποδημίας της ΑΘΜ στις Ιερές Επισκοπές Ζάμπιας και Κολουέζι, ως και στην περιοχή της Κανάγκα της Ιεράς Μητροπόλεως Κεντρίας Αφρικής, προκειμένου ο Σεπτός Προκαθήμενος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας να επισκεφθή τα ιεραποστολικά κέντρα των Εκκλησιαστικών αυτών Επαρχιών καί ευρεθή πλησίον των αδελφών αφρικανών Χριστιανών