

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Επίσημη προσκυνηματική επίσκεψη στην Ρουμανία πραγματοποιεί η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, κατόπιν προσκλήσεως της ΑΜ του Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ.Δανιήλ, προκειμένου να προστή των λειτουργικών και πνευματικών εκδηλώσεων, επί τη ιερά μνήμη του Οσίου Δημητρίου του Νέου, Πολιούχου Βουκουρεστίου.

Ο Μακ.Πατριάρχης Αλεξανδρείας αφίχθη στο Βουκουρέστι το πρωί της 26^{ης} Οκτωβρίου ε.ε., συνοδευόμενος από τον Σεβ.Μητροπολίτη Άκκρας κ.Γεώργιο, Εκπρόσωπό Του στην Αθήνα, και τον Πανοσιολ.Αρχιμ. κ.Παντελεήμονα Αράθυμο, Αρχιγραμματέα της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Ακολούθως μετέβη στον ιστορικό Ιερό Καθεδρικό Ναό, ενώπιον του οποίου και επί εξέδρας ανέμενε ο Μακ.Πατριάρχης κ.κ.Δανιήλ με πλειάδα Ιεραρχών του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Μετά την τέλεση Δοξολογίας ο Προκαθήμενος της Ρουμανικής Εκκλησίας προσεφώνησε την ΑΘΜ, υπογραμμίσας στην σπουδαιότητα της επισκέψεως του Σεπτού Πρωθιεράρχου του παλαιάτου Πατριαρχικού Θρόνου των Αλεξανδρέων, ο Οποίος επιτελεί ένα πολυσχιδέστατο ιεραποστολικό και ανθρωπιστικό έργο προς διάδοση της Ορθοδόξου πίστεως στην αφρικανική ήπειρο, κομίζει δε την ευλογία των μεγάλων Αλεξανδρινών Πατέρων και Διδασκάλων των πρώτων χριστιανικών αιώνων στην Ρουμανική Εκκλησία.

Κατά την αντιφώνησή του ο Μακ.κ.Θεόδωρος ανέφερε□ «Δόξα και τιμή αναπέμπουμε στον Τριαδικό θεό διότι μας αξίωσε να έλθουμε σήμερα στην ευλογημένη χώρα της Ρουμανίας και να συναντήσουμε αδελφούς αγαπητούς.

Ευρισκόμεθα, Μακαριώτατε, αυτήν τη στιγμή πλησίον σας, ανταποκρινόμενοι στην φιλάδελφη πρόσκλησή Σας για να συνεορτάσουμε την επαύριο την ιερά μνήμη του Οσίου Δημητρίου του Νέου, Προστάτου και Πολιούχου του Βουκουρεστίου. Αυτή η προσκυνηματική μας επίσκεψή μας αποτελεί ουσιαστική και φιλάδελφο έκφραση της μεταξύ των Αγιωτάτων Εκκλησιών μας ειλικρινούς κοινωνίας, αγάπης και συναντιλήψεως, ως από αιώνων συμβαίνει.

Μακαριώτατε,

Ερχόμεθα πλησίον Σας, ως Αδελφός εν Χριστώ, για να εκφράσουμε από κοινού την ενότητα της πίστεως εν τώ συνδέσμω της αγάπης. Ερχόμεθα πλησίον Σας από την Πατριαρχική Καθέδρα του Αγίου Μάρκου του Ευαγγελιστού, κομίζοντες εκθύμως την Αποστολική ευλογία προς όλους.

Με πολλή χαρά συναντούμε και τους αγίους Αρχιερείς του Πατριαρχικού θρόνου της Ρουμανίας, οι οποίοι με φιλάδελφο καί φιλότιμο διάθεση ευρίσκονται σήμερα εδώ, προκειμένου να αποτίσουν τον σεβασμό και την εκτίμησή τους στον, χάριτι θεού, Πατριάρχη ενός Αποστολικού θρόνου με βαρεία πνευματική κληρονομία, με ιστορία η οποία χάνεται στα βάθη των πρώτων χριστιανικών χρόνων.

Ναί, Μακαριώτατε, οι τίμιοι Αρχιερείς, ως οι άμεσοι συμπαραστάτες και συνεργάτες της εγνωσμένης αγάπης Σας, αποτελούν τους πολυτίμους λίθους οι οποίοι κοσμούν την Πρωθιεραρχική Σας μίτρα. «Ευφρανθήτω Ισραήλ επί τω ποιήσαντι αυτόν, και υιοί Σιών αγαλλιόσθωσαν επί τω βασιλεί αυτών».

Το Παλαίφατο και Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής διανύει ήδη την τρίτη χιλιετία της πολυκύμαντης πορείας του. Μία πορεία που άρχισε με τον πρώτο Επίσκοπό του, τον Ευαγγελιστή Μάρκο και συνεχίζεται μέχρι των ημερών μας αδιακόπως και με πίστη αμετακίνητη προς την ανόθευτη Αποστολική παράδοση και την αναλλοίωτη κληρονομία των αγίων Πατέρων και των μεγάλων μορφών που εκόσμησαν

τον Θρόνο τούτο. Η ιστορία του Θρόνου των Αλεξανδρέων κατέγραψε συνάμα και κατηύθυνε την πορεία της υπ' ουρανόν Εκκλησίας από τις πρώτες ημέρες της φανεώσεώς της στον κόσμο.

Φέροντες λοιπόν αυτήν την επιμαρτυρία της ιστορικής αυτής πορείας του Θρόνου με χαρά ατενίζουμε τους εκλεκτούς Κληρικούς και όλους του συνεργάτε σας, ευχόμενοι προς αυτούς από τα βάθη της καρδιάς μας υγεία, πνευματική προκοπή και πλούσια καρποφορία παρά Χριστού.

Η ευχαριστία της Μετριότητός μας αυτή την στιγμή, υπό την επήρεια της φυσικής συγκινήσεως, εκφράζεται εσωψύχως και με ανάμεικτα τα συναισθήματα της πνευματικής αγαλλιάνσεως, εξωτερικεύεται και γίνεται προσευχητική διάθεση, αίτημα επιτακτικό και διάπυρος ευχή, όπως ο Κύριος ενισχύη όλους σας, αγαπητοί αδελφοί, στην συνέχιση της σταυροαναστασίμου εκκλησιαστικής διακονίας. Αυθόρμητα έρχονται στα χείλη τα λόγια του υμνωδού: «Κύριε των Δυνάμεων μεθ' ημών γενού...Κύριε των Δυνάμεων ελέησον ημάς».

Ευχόμεθα Μακαριώτατε και τετιμημένε άγιε Αδελφέ νά μακροημερεύετε και να ποιμαίνετε τον φιλόθεο λαό της Ρουμανίας προς έπαινον και δόξαν Θεού. Επιπλέον, θεωρούμε βεβαία και την δική σας προσευχή για το Παλαίφατο Πατριαρχείο μας, ως δώρο ακριβό και πολυτίμητο.

Ευχαριστούμε για την φιλόφρονα αυτή υποδοχή που μας επιφυλάσσετε, για την αγάπη και την φιλάδελφο μέριμνα, ευχαριστούμε δε πρωτίστως για τους καλούς Σας λόγους, οι οποίοι αποτελούν έκφραση της ευγενείας Σας.

Η δοξολογική μας διάθεση υψώνεται ως «θυμίαμα εύοσμον», αλλά και ως ικεσία θερμή προς τον Αρχιποίμενα Χριστό, προς τον Οποίο αναφωνούμε: Κύριε, Κύριε, επίβλεπον εξ ουρανού και ίδε και επίσκεψαι την Άμπελον ταύτην... Να είναι πολλά τα ετη σας Μακαριώτατε ! »

Μετά το πέρας της Δοξολογίας ο Μακαριώτατος προσκύνησε την Αγία Κάρα του Αποστόλου Ανδρέου, η οποία κατ' αυτές τις ημέρες μετεφέρθη στο Βουκουρέστι από τον Σεβ.Μητροπολίτη Πάτρών κ.Χρυσόστομο προς αγιασμό των πιστών. Εν συνεχεία παρεκάθησε στο επίσημο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν Του ο Μακ.Πατριάρχης Ρουμανίας στο παρακείμενο Πατριαρχικό Μέγαρο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η ΑΘΜ ετέλεσε με το Μακ.κ.Δανιήλ τα εγκαίνια των ανακαινισμένων γραφείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βουκουρεστίου, του Πατριαρχικού Μεγάρου και των studio του εκκλησιαστικού σταθμού TV Trinitas.