

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΙΣΟΥΜΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΝΥΑΣ Κ. ΜΑΡΚΟΥ

Την 5η Δεκεμβρίου ε.έ., η Α.Θ. Μακαριότης ο Πάπας Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, χειροτόνησε στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή Οσίου Σάββα του Ηγιασμένου στην Αλεξάνδρεια, το νέο θεοφιλ. Επίσκοπο Κισούμου και Δυτικής Κένυας κ. Μάρκο.

Καλωσορίζοντας το νέο Επίσκοπο να λάβει την αρχιερωσύνη, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος μίλησε για το προνόμιο που πάντοτε είχε η Αλεξανδρινή Εκκλησία να αποτελεί την Εκκλησία των πτωχών και των καταφρονημένων, μέσα σε μία Αλεξάνδρεια που για πολλούς αιώνες υπήρξε το κέντρο της θεολογίας.

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος επεσήμανε την αγάπη του νέου Επισκόπου για την Εκκλησία και το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας.

Από την πλευρά του, ο νέος Επίσκοπος κ. Μάρκος, λίγο πριν περάσει την Ωραία Πύλη, μέσα από ένα συγκινητικό λόγο, μίλησε για τον Πατριάρχη Θεόδωρο, «τον ακούραστο ποιμενάρχη που συναντά άρχοντες και πολιτικά πρόσωπα, αλλά την ίδια στιγμή ποιμαίνει το ποίμνιο όλης της Αφρικής, τονίζοντας ότι προέρχεται και κείνος από την Αφρική, καθώς γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Στην τελετή της χειροτονίας, συμμετείχαν ο Γέρων Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ. Μακάριος, ο Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως (Γιοχάνεσμπουργκ) κ. Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Σουδάν κ. Σάββας, ο Μητροπολίτης Ναυκράτιδος και Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας κ. Νάρκισσος, ο Επίσκοπος Νιτρίας και Έξαρχος του Πατριαρχείου στην Κύπρο κ. Νικόδημος και ο Επίσκοπος Ταμιάθεως και Καθηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας κ. Γερμανός.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μποτόνι της Νοτίου Αφρικής κ. Νικήτας Κορφιάς, η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄» Λιλίκα Θλιβίτου και η Αντιπρόεδρος της Κυπριακής εν Αιγύπτω Αδελφότητας κα Γεωργία Μαστουρίδη, καθώς ο νέος Επίσκοπος έχει Κυπρίους γονείς.

Ομιλία της Α.Θ.Μ. τού Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, κατά τήν εις Επίσκοπον Χειροτονίαν τού Θεοφιλεστάτου Εψηφισμένου Επισκοπου Κισούμου καί Δυτικής Κένυας κ. Μάρκου.

Θεοφιλέστατε Έπίσκοπε Κισούμου, αγαπητό μου παιδί, π. Μάρκε,

Χαρὰ μεγάλη σήμερα ἔχει τὸ Πατριαρχεῖο μας! Σήμερα γιορτάζει ὁ Ἅγιος Σάββας μας, ὁ ἀγαπημένος καὶ ἠγιασμένος παππούς μας, ὁ ἐπίγειος ἄγγελος καὶ οὐράνιος ἄνθρωπος, σὸν ὁποῖο κάθε φορά γονατίζουμε μπροστὰ σὴν εἰκόνα του, σὶς χαρὲς καὶ σὶς λύπες μας, γιὰτὶ ὁ παππούς μας ἀκούει. Εἶναι μεγάλη χαρὰ καὶ εὐλογία ὁ ἀρχαῖος αὐτὸς ναὸς γιὰ τὴν Ἀλεξάνδρεια, γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο μας, διότι μένοντας ἀκλόνητος στὰ ἀλλεπάλληλα κτυπήματα τοῦ χρόνου, κηρύττει ἐκκωφαντικὰ μὲ τὴν σιωπηλὴ του καρτερικότητα, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ζεῖ γιὰτὶ τὸ θέλει ὁ Θεός!

Ἀλλὰ κηρύττει μὲ τὴν σιωπὴ του καὶ ὁ Ἅγιος Σάββας, ὅτι τὴν Ἀγιότητα δὲν τὴν καταφέρνει κανεὶς μὲ τὸ νὰ κλεισθεῖ σὲ μιὰ σπηλιά, νὰ ἀπομονωθεῖ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ πρωτίστως τὴν καταφέρνει μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ἀδελφούς του!

Ψάλλαμε σήμερα σὸν κανόνα τοῦ Ἁγίου Σάββα, «ἀγάπην πρὸς τὸν Θεόν, καὶ τὸν πλησίον κτησάμενος, τοῦ Νόμου καὶ Προφητῶν, πληροῖς τὸ κεφάλαιον», δηλαδὴ ἡ διπλὴ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν ἀδελφὸ μας, εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρετή!

Αγαπητό μου παιδί, π. Μάρκο,

Τὸ Πατριαρχεῖο μας εὐλογήθηκε ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ ἔχει τὸ προνόμιο νὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῶν πτωχῶν καὶ καταφρονημένων. Μιὰ μεγάλη ἀλυσίδα ἁγίων Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, ποὺ ξεκινᾷ ἀπὸ τὸν Ἅγιο Προκάτοχό μας Ἰωάννη τὸν Ἐλεήμονα καὶ φτάνει μέχρι τὶς δύσκολες μέρες μας, ἔχουν ἀμετάκλητα προσηλωθεῖ πρὸς αὐτὴ τὴν πορεία. Ἡ Ἀλεξάνδρεια ὑπῆρξε τὸ κέντρο τῆς θεολογίας γιὰ πολλοὺς αἰῶνες, ταυτόχρονα ὅμως ὑπῆρξε καὶ τὸ κέντρο τῆς πρακτικῆς ἐφαρμογῆς τῆς πίστεως μας, μὲ τὰ ὄρφανοτροφεῖα, τὰ Γηροκομεῖα καὶ τὰ Νοσοκομεῖα της, ποὺ διαχρονικὰ μέχρι τὶς μέρες μας ἕνα σκοπὸ ἔχουν, τὴν διακονία τῶν ἀδελφῶν μας.

«Ὅταν θέλεις νὰ τιμήσεις τὸν Χριστόν, κάνε το ὅταν τὸν βλέπεις γυμνὸ στὸ πρόσωπο τῶν φτωχῶν», λέει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος καὶ συνεχίζει: **«Δὲν εἶναι ἄρκετὸ νὰ ὑψώνετε τὰ χέρια στὸν οὐρανό, ἀπλῶστε τα στοὺς ἀναγκασμένους καὶ τότε ὁ οὐράνιος Πατέρας θὰ εἰσακούσει τὶς προσευχὲς σας».**

Δὲν ἔχω νὰ σοῦ προσφέρω ἀνάκτορα καὶ ἀνέσεις, δὲν σοῦ ὑπόσχομαι δόξες καὶ πλοῦτη! Αὐτὸ ποὺ σοῦ ὑπόσχομαι εἶναι ὅτι κάθε φορὰ ποὺ θὰ βοηθᾷς ἔστω κι ἕναν φτωχὸ καὶ καταφρονεμένο ἀδελφὸ μας, ἡ καρδιά σου θὰ γεμίζει ἀπὸ χαρά. Ἐκεῖ στὶς μακρὲς καὶ ἀτελείωτες περιόδους σου στοὺς σκονισμένους δρόμους τῆς Ἀφρικῆς, ἐκεῖ ποὺ ἡ πείνα, ἡ κούραση καὶ ἡ σκὴνὴ θὰ σὲ γονατίζουν, ἕνα πρᾶγμα σὲ συμβουλεύω. Σήκωνε τὸ βλέμμα σου στὸν Οὐρανό, καὶ λέγε μαζὶ μὲ τὸν Ψαλμωδὸ Δαβίδ, **«ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου, τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν».** Ἐφόσον παρέδωσες τὸν ἑαυτόν σου στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Θεὸς, κατὰ κάποιον τρόπον, εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ σὲ βοηθᾷ.

Σήμερα ποὺ θὰ ἐορτάσεις τὴν προσωπικὴ σου Πεντηκοστή, διότι μετὰ ἀπὸ λίγο θὰ λάβεις μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ τὸν τρίτο βαθμὸ τῆς Ἱερωσύνης καὶ θὰ καταστής Επίσκοπος τῆς Αποστολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Μάρκου, αὐτὴ τὴν παρακαταθήκη σοῦ παραδίδω, ἀγαπητό μου παιδί, Μάρκο. Σέ γνωρίζω ἀπὸ νεαρὸ ἀκόμη, ὅπου ἐβλεπα τὴν αγάπη σου γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν αφοσίωσή σου νὰ υπηρετήσεις τὸ Πατριαρχεῖο μας. Ὅπου καὶ εἴναι σέ ἔστειλε ἡ Ἐκκλησία πηγες μὲ πολὺ σεβασμὸ καὶ ἐργάστηκες γιὰ τὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ καὶ γιὰ τὸ Πατριαρχεῖο. Πάντα πρόθυμος νὰ εργασθεῖς καὶ νὰ προσφέρεις τὸν ἑαυτό σου γιὰ τὸ καλὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτὴν τὴν αφοσίωσή σου ἐπιβραβεύει σήμερα ἡ Ἐκκλησία καὶ σέ καθιστᾷ Επίσκοπο τῶν ψυχῶν.

Σέ στέλνω σέ μία Ἐπισκοπή, ἡ οποία ἔχασε γρήγορα τὸν Επίσκοπό της Ἀθανάσιο. Εἶμαι βέβαιως ὅτι μὲ τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ χαρίσματα ποὺ σοῦ ἔδωσε, θὰ φανεῖς ἀντάξιός τῶν προσδοκιῶν τοῦ Πατριάρχου σου καὶ τῶν Ἐπισκόπων ποὺ σέ ἐψήφισαν.

Ἰκανότητες ἔχεις, ὁπότε θὰ δώσεις πνοή καὶ ὄραμα στὴν Ἐπισκοπή σου. Δὲν θὰ εἶσαι μόνος. Οἱ ἅγιοι Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἀλεξανδρινῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Σάββας μας, ὁ Προστάτης σου Ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Μάρκος, θὰ παρακολουθοῦν καὶ θὰ εὐλογοῦν τὸ ἔργο καὶ τὶς προσπάθειές σου, ἀλλὰ καὶ οἱ ευχὲς καὶ οἱ προσευχὲς τοῦ Πατριάρχου σου θὰ σέ στηρίζουν καθημερινῶς. Συνδύασε ἄρμονικὰ τὴν πίστη μὲ τὴν φιλάνθρωπία, τὴν πίστη μὲ τὴν πρακτικὴ ἐφαρμογή, σὲ μιὰ ἀπόλυτη ἐγκατάλειψη τοῦ ἑαυτοῦ σου στὴν καταπληκτικὴ αγάπη τοῦ Θεοῦ, σὲ μιὰ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸ ἔλεός του, σὲ μιὰ ἀπόλυτη προσήλωση στὴν ὑπηρεσία του καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ ἐνισχύει καὶ θὰ πληροφορεῖ τὴν Διακονία σου.

Μὲ αὐτὲς τὶς ευχὲς καὶ τὶς σκέψεις σέ καλῶ νὰ εἰσεέλθεις στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο γιὰ νὰ λουσθεῖς μὲ τὴ χάρι τοῦ Θεοῦ. Εἴσελθε, παιδί μου, Μάρκο εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου Σου!