

ΕΚΟΙΜΗΘΗ Ο ΜΕΓΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΡΟΝΟΥ Π.ΜΗΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Την 8η Μαρτίου ε.έ. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, ευρισκόμενος στο Κάιρο, επληροφορήθη την εις Κύριον αποδημία του Μεγάλου Οικονόμου της Εκκλησίας των Αλεξανδρέων π.Μηνά Κωνσταντίνου. Λίαν προσφιλής του Μακαριωτάτου, ως ένας εκ των τελευταίων εν ζωή Αιγυπτιωτών κληρικών του θρόνου, ο μακαριστός π.Μηνάς είχε τιμηθεί το 2007 από τον Πατριάρχη με την τιμητική προνομία να φέρει δύο σταυρούς. Ο Μακαριώτατος ετέλεσε επιμνημόσυνο δέηση υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αποδημήσαντος κληρικού στον Ιερό Πατριαρχικό Ναό Αγίου Νικολάου Καίρου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 12 Μαρτίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Παναγίας Παντανάσσης του Γιοχάννεσμπουργκ. Αιωνία του η μνήμη!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Έλκων την καταγωγή του από την Κάσο της Δωδεκανήσου, ο μακαριστός π.Μηνάς Κωνσταντίνου γεννήθηκε την 18^η Φεβρουαρίου 1930 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Μετοίκησε στην τότε Νότιο Ροδεσία το 1950 και στη Νότιο Αφρική το 1965. Χειροτονήθηκε Διάκονος τον Μάρτιο του 1971 και τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου Πρεσβύτερος, υπηρετώντας έκτοτε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης στο Γιοχάννεσμπουργκ. Το 1983 μετακινήθηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στο Ντέρμπαν και άοκνως εργάστηκε για την ανέγερση του Ιερού Ναού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής στο Κλένκοε. Επανεκάμψε στο Γιοχάννεσμπουργκ το 1998 και υπηρέτησε στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Άλμπερτον. Το 2001 του απενεμήθη το Οφφίκιο του Μεγάλου Οικονόμου. Αν και συνταξιοδοτήθηκε το 2009, συνέχισε να προσφέρει τις ιερατικές του υπηρεσίες, όπου οι ανάγκες το καλούσαν.