

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΜ ΣΤΟ ΜΑΛΑΟΥΙ

Την Κυριακή, 16^η Οκτωβρίου ε.ε., η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ ετέλεσε τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μαλάουι, συλλειτουργούντων του Σεβ.Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μαλάουι κ.Ιωακείμ και των Θεοφιλ. Επισκόπων Μοζαμβίκης κ.Ιωάννη και Νιτρίας κ.Νικοδήμου, Πατριαρχικού Επιτρόπου Καΐρου.

Κατά την ομιλία Του ο Μακαριώτατος ανέφερε:

«Υμνώ και δοξολογώ τον Πανάγαθο θεό που μέ αξίωσε να ζήσω τη σημερινή μεγάλη χαρά! Τη χαρά να βρίσκομαι ανάμεσα στα πνευματικά παιδιά της Εκκλησίας μας, τους Έλληνες και τους αφρικανούς ορθοδόξους της ευλογημένης χώρας του Μαλάουι. Τη χαρά να βιώσω για μία ακόμη φορά το άρρητο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας μαζί με αδελφούς αγαπημένους, αδελφούς γνωρίμους από τα παλαιά, από τότε, που ως Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, επισκεπτόμουν την μικρή εκκλησιαστική Κοινότητα του Μαλάουι και αφουγκραζόμουν τις χαρές και τις αγωνίες σας, τις επιτυχίες και τους κόπους σας.

Και η χαρά μου παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις εξ αιτίας ενός σημαντικοτάτου και ιστορικού γεγονότος για το Πατριαρχείο μας και την Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιας, στην πνευματική δικαιοδοσία της οποίας ανήκει πλέον το Μαλάουι. Με την Χάρη και το άπειρο έλεος του θεού, εγκαινιάζουμε σήμερα τον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου.

Ο Ναός τούτος, καρπός της πίστεως των Ελλήνων, οι οποίοι συγκρότησαν πριν από πολλά χρόνια την Ελληνική Κοινότητα του Μαλάουι, ανεγέρθη επί των ημερών του πρώτου Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε, κυρού Κυρίλλου. Και αφιερώθηκε στην μνήμη του μεγάλου αυτού Αγίου του 20^{ου} αιώνας, του Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πολυτίμου πνευματικού κοσμήματος και κλέους του Αποστολικού και Πατριαρχικού θρόνου του Αγίου Μάρκου.

Ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε Ιεράρχης του Πατριαρχείου μας. Έζησε στο Κάιρο της Αιγύπτου στά τέλη του 19^{ου} και τις αρχές του 20^{ου} αιώνα. Στην Αγία Τράπεζα του περίλαμπρου Ναού του Αγίου Νικολάου της αιγυπτιακής πρωτεύουσας χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και αργότερα Επίσκοπος και εκεί υπηρέτησε, ως Πατριαρχικός Επίτροπος του αιιδίμου Πατριάρχου Σωφρονίου Δ΄.

Στην πολυάνθρωπη πόλη του Καΐρου, ευωδιάζει ακόμη το άρωμα της αγιότητός του. Το αδαμάντινο ήθος και η άμωμη ζωή του, τα ελέη του καὶ οι ευεργεσίες του, οι νυχτερινές γονυκλισίες και τα ολονύκτια προσευχητικά του δάκρυα διαθρυλούνται μέχρι σήμερα.

Κι αν το Κάιρο δεν γνώρισε τους μεγάλους Πατέρες της Αλεξανδρινής Εκκλησίας, όπως τους εγνώρισε η περιλάλητη Πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ευτύχησε να έχει εκεί τον γλυκύτερο του νέκταρος Νεκτάριο, αρχιερέα «όσιον, άκακον, αμίαντον» (Έβρ. 7, 26), ο οποίος με παρρησία πρεσβεύει διαπαντός ενώπιον του θρόνου του θεού για το Χριστεπώνυμο πλήρωμα ολοκλήρου της Αφρικής.

Είμαστε λοιπόν ευτυχείς και ευλογημένοι, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι σήμερα τελούμε τα ιερά εγκαίνια ενός ακόμη Ναού που τιμάται στο όνομα του μεγάλου τούτου Αγίου, τον οποίο θα έχετε στο διηνεκές ως ασφαλές προσευχητικό καταφύγιο και γαλήνιο λιμένα στην καθημερινή πορείας σας εδώ.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κρατά σταθερά και αμετακίνητα την ιερή παρακαταθήκη του Αγίου Νεκταρίου, η οποία προσετέθη στην χρυσή αλυσίδα του

πνευματικού του πλούτου, μαζί με όλων των μεγάλων αγίων ασκητών, μοναχών, επισκόπων και Πατριαρχών που την εκόσμησαν.

Αυτήν την παρακαταθήκη του Μεγάλου Αντωνίου, του Μεγάλου Αθανασίου, του Αγίου Κυρίλλου, του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, του Αγίου Νεκταρίου και της χορείας των υπολοίπων αγίων της παλαιφάτου Εκκλησίας μας, την μεταλαμπαδεύει καθημερινά, μέσα από τους κόπους και τις θυσίες των εργατικών στελεχών Της προς τους ευγενείς λαούς της απέραντης αφρικανικής γης, προκειμένου να μεταλαμπαδεύσει την ακτινοβολία της Χάριτος του Θεού και να δείξει και σε αυτούς τον «Ήλιο της δικαιοσύνης» που δεν δύει ποτέ.

Η Κυριακή εντολή του Αναστάντος Ιησού προς τους Μαθητές του *«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»* παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της ιεραποστολικής δράσεως. Κι εσείς, αγαπητά μου παιδιά της Αφρικής, αβίαστα και ελεύθερα θελήσατε να γνωρίσετε την αθάνατη και ζωηφόρο Ευαγγελική αλήθεια, να φωτίσετε τις αγαθές ψυχές σας με το φως που εκπέμπει η άσβεστη δάδα της Ορθοδοξίας, ευρισκόμενοι τις περισσότερες φορές υπό αντίξοες βιωτικές συνθήκες, που και αυτές προσπαθεί να θεραπεύση η Εκκλησία μας.

Διότι γνωρίζετε καλύτερα από όλους, ότι κανένας άλλος θεσμός δεν ευρέθη τόσο κοντά σας όσο το Πατριαρχείο μας, το οποίο επί αιώνες παραμένει πιστό στους λόγους του Κυρίου: *«Έλθετε πρός με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς»* (Ματθ.11, 28). Αμετακίνητη η Εκκλησία μας στο αποστολικό παράδειγμα του φωτιστού και εφόρου Της, Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, ουδέποτε έπαυσε να επωμίζεται τις ανάγκες σας και να συμπάσχει με τον πόνο σας, είτε είστε παλαιοί ή νεοφώτιστοι πιστοί, είτε έλληνες, άραβες ή γηγενείς, να παρηγορεί και να ενισχύει, να φωτίζει και να καθοδηγεί όλους σας, χωρίς διακρίσεις φυλής, γλώσσας και παραδόσεων.

Αγαπητοί μου Χριστιανοί,

Τούτη την ευλογημένη ώρα, η μνήμη μου στρέφεται προς τον μακαριστό Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κυρό Κύριλλο, ο οποίος εμερίμνησε για την θεμελίωση και την ανέγερση αυτού του Ιερού Ναού. Η μακαρία ψυχή του, μαζί με τις ψυχές των αιμυνήστων Ελλήνων που συνετέλεσαν στο ιερό αυτό έργο και δεν ευρίσκονται πλέον ανάμεσά μας, σκιρτά κατά την εύσημη αυτή στιγμή, προσευχόμενη ενώπιον του ουρανού θυσιαστηρίου υπέρ της ευωδόσεως και της προόδου του ορθοδόξου ποιμνίου της Μαλάουι.

Και η συνείδησή μου, μού υπαγορεύει και δημόσια να εκφράσω εγκάρδιες ευχαριστίες προς τον Σεβ.Μητροπολίτη Ζάμπιας και Μαλάουι κ.Ιωακείμ, ο οποίος από της αναλήψεως της ποιμαντικής ευθύνης της εκκλησιαστικής αυτής κοινότητας μοχθεί για την ορθή διαποίμανση και την κατά θεόν προκοπή όλων σας, μαζί με την πολύτιμη συναρωγή του αθόρυβα και τόσο αποτελεσματικά εργαζομένου ιεραποστολικά Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. π.Ερμολάου Ιατρού και της εκλεκτής Πρεσβυτέρας του, καθώς και των λοιπών διακεκριμένων συνεργατών τους.

Κατακλείων τον λόγο μου εύχομαι εκ βάθους καρδιάς, η ημέρα αυτή των εγκαινίων του Ναού του Αγίου Νεκταρίου, να αποτελέσει μία νέα αφετηρία πνευματικής αναψυχής και ανατροφοδότησης όλων μας. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο οποίος γνώρισε στην οσιακή ζωή του και την κακότητα και την αδικία των ανθρώπων, ας παραμένει ενώπιον μας λαμπρό παράδειγμα ακλόνητης πίστης και απόλυτης εμπιστοσύνης στο άπειρο έλεος του Θεού.

Και η σημερινή πνευματική πανδαισία των εγκαινίων ας αποτελέσει αφορμή προσωπικής ανακαίνισης και μεταστροφής, προς εγκαινιασμό της όλης μας ύπαρξης στο Σώμα του Κυρίου, σύμφωνα με το υμνογραφικό: *«Ούτως εγκαινιάζεται άνθρωπος, ούτω τιμάται η των εγκαινίων ημέρα»*. Αμήν!>

Στην τελετή των Εγκαινίων και την Πατριαρχική θεία Λειτουργία παρέστησαν ο

Εντιμ.Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Μαλάουι κ. Μιχαήλ Μιχαήλ, ο Αξιοτ.Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μαλάουι κ. Νικόλαος Γιαννάκης, ο Ελλογ. Πρόεδρος των Ελληνικών Σχολείων του Μαλάουι κ. Ιωάννης Νικολάου, εκπρόσωποι συλλόγων, καθώς και τα μέλη της ελληνικής παροικίας του Μαλάουι. Ακολούθησε εόρτια σύναξη και ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων.