

ΔΙΑΠΡΕΠΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΟΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΣΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από αισθήματα χαράς και συγκινήσεως πλημμύρισαν οι πιστοί του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Πόρτ Σαΐδ, συμμετέχοντας στο Μυστήριο της θείας Ευχαριστίας και στο γεγονός της Χειροτονίας του νέου Διακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πηλουσίου κ. Hani Bayook, ο οποίος μετονομάστηκε σε π. Παρθένιο.

Στον Όρθρο χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νήφων ο οποίος, σεπτή ευλογία της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄, προξήρχε Αρχιερατικής θείας Λειτουργίας και τέλεσε το Μυστήριο της Χειροτονίας, συμπαραστατούμενος από Κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο π. Παρθένιος, με καταγωγή από την Μανσούρα της Αιγύπτου, είναι Καθηγητής Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος. Εργάστηκε για περισσότερα από τριάντα χρόνια στον Καναδά και επέστρεψε στην πατρίδα του, προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Εκκλησία.

Ο νέος Διάκονος έλαβε το όνομα Παρθένιος, εις μνήμην του μακαριστού Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Παρθενίου, γέροντος του νυν Μακαριωτάτου Πατριάρχου κ.κ. Θεοδώρου Β΄, καθώς και του αειμνήστου Μητροπολίτου Πηλουσίου κυρού Παρθενίου Δανιηλίδη (1931-1967).

Ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Παρθένιος, περιέλαβε τον νεοχειροτονηθέντα κατά την παιδική του ηλικία, τον σπούδασε και τον ανέθρεψε. Επίσης, παρέδωσε στην ιδιοκτησία του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας το κτήριο στο οποίο στεγάζεται έως σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Πηλουσίου, τηρώντας την Αγιοταφίτικη παράδοση, να αφήνουν τα πάντα στο «Ιερό Κοινό» της Εκκλησίας.

Ας σημειωθεί πως ο αείμνηστος Αγιοταφίτης Μητροπολίτης Παρθένιος, αποφοίτησε από τη θεολογική Σχολή του Σταυρού Ιεροσολύμων το 1904. Το ίδιο έτος μετέβη στην Αλεξάνδρεια και διορίστηκε Γραμματέας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας. Διάκονος και Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Φώτιο. Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος του Πατριαρχείου και ως Εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Αλεξανδρείας. Στις 17 Νοεμβρίου 1919 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος με έδρα τη Μίνια της Αιγύπτου, ενώ στις 9 Δεκεμβρίου 1931 εξελέγη Μητροπολίτης Πηλουσίου. Εκοιμήθη στην Αλεξάνδρεια στις 28 Φεβρουαρίου 1964.