

ΔΕΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΥΡΟ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ

Δέηση για την ανάπαυση της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Κυδωνίας και Αποκορώνου κυρού Δασμασκηνού ετέλεσε την 9^η Απριλίου ε.ε. η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος, προ της απολύσεως της τελεσθείσης στον περικαλλή Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της Πατριαρχικής Επιτροπείας Καΐρου Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας.

Ο Μακαριώτατος, αναφερθείς με συγκίνηση στην προσωπικότητα του εκλιπόντος συντοπίτου Του Ιεράρχου της Εκκλησίας της Κρήτης, είπε χαρακτηριστικώς: *“Μακάριος ανήρ, ο οποίος ουκ επορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδώ αμαρτωλών ουκ εκάθισεν (Ψαλμ.1). Ο αοίδιμος Μητροπολίτης κυρός Δαμασκηνός υπήρξε ένας ταπεινός, αγαθός και ευλογημένος Ιεράρχης της υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο ημιαυτονόμου Εκκλησίας της Κρήτης. Μεγάλωσε με τις πνευματικές συμβουλές και νουθεσίες του φλογερού ιεραποστόλου και πολυσεβάστου Γέροντος του, π. Αμφιλοχίου Τσούκου, Μητροπολίτου πρ. Γάνου και Χώρας, συνεπώς αγάπησε το μεγάλο έργο της Ιεραποστολής, το οποίο πάντοτε συνέδραμε και για το οποίο έδειχνε αμέριστο ενδιαφέρον.*

Αποχαιρετώντας τον με θλίψη κατ’ άνθρωπον, τον ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στην Αγιωτάτη Εκκλησία του Χριστού μας και ιδιαιτέρως στο Παλαίφατο Πατριαρχείο μας. Προσευχόμεθα διαπύρως, όπως ο Κύριός μας τον καταστήση λειτουργό και του Ουρανίου Θυσιαστηρίου Του, μετά των απ’ αιώνων κεκοιμημένων Ιεραρχών και κληρικών, μετ’ Αγίων και Δικαίων. Η μνήμη αυτού είη άληστος και αιώνια!»