

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΚΚΡΑΣ Κ. ΠΕΤΡΟΥ

Με θρησκευτική λαμπρότητα, στον πανηγυρίζοντα ναό του Αγίου Νικολάου στο Χαμζάουι Καΐρου, εκεί όπου έζησε ο Άγιος Νεκτάριος πριν πάνω από έναν αιώνα, **την 6η Δεκεμβρίου ε.ε., η Α.Θ. Μακαριότης ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄**, χειροτόνησε το νέο Μητροπολίτη Ακκρας (Γκάνας) κ. Πέτρο, έναν κληρικό γέννημα – θρέμμα του Ελληνισμού της Νότιας Αφρικής, καταγόμενο από την Ιθάκη.

«Τολμώ να ελπίζω σε Σας και σε μία Εκκλησία που δεν επιμένει σε άδειους τύπους, αλλά ψάχνει να δώσει την ουσία στο σύγχρονο άνθρωπο», τόνισε ο νέος Μητροπολίτης, λίγο πριν περάσει την Ωραία Πύλη της ιστορικής εκκλησίας του 14ου αιώνα, για να χειροτονηθεί από τον Αλεξανδρινό Προκαθήμενο.

Και ο νέος Δεσπότης Γκάνας συνέχισε: *«Τολμώ να ελπίζω σε Σας και σε μία εκκλησία που σέβεται το πρόσωπο και την ετερότητα, μία εκκλησία που αγκαλιάζει τους πάντες. Τολμώ να ελπίζω σε Σας, Μακαριώτατε, και σε μία Εκκλησία που είναι η φωνή και ταυτόχρονα και ο λιμένας των αδικημένων, δεδιωγμένων, των λησμονημένων, των περιθωριακών, αυτών που έχουν ανάγκη από στοργή και ανθρωπιά. Τολμώ, γιατί τολμήσατε πρώτος Εσείς»*, τόνισε στην ομιλία του ο νέος Μητροπολίτης κ. Πέτρος.

Χειροτονώντας τον νέο Μητροπολίτη Γκάνας, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος, τόνισε στο νέο Μητροπολίτη της Αλεξανδρινής Εκκλησίας ότι σε αυτόν ακριβώς το ναό που έχει συνδέσει την ιστορία του με τον Ελληνισμό της αιγυπτιακής πρωτεύουσας, *«μεταξύ της αρχαίας Μέμφιδος και της Ηλιουπόλεως, μια ανάσα μακριά από τις Πυραμίδες, χειροτονήθηκε πριν από ακριβώς 130 χρόνια ως Επίσκοπος και ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως»*

Παράλληλα, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος επεσήμανε ότι ο νέος Μητροπολίτης γεννήθηκε και ανδρώθηκε στη Νότια Αφρική. Παιδί που βγήκε από τα σπλάχνα τής ομογένειας.

«Προχώρα με πίστη και εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και την επιθυμία της Εκκλησίας και σήκωσε αγόγγυστα το σταυρό τού Επισκόπου», προέτρεψε ο Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αφρικής τον νέο Μητροπολίτη Ακκρας (Γκάνας) κ. Πέτρο.

Στην τελετή της χειροτονίας, συμμετείχαν ο Γέρων Μητροπολίτης Ναϊρόμπι κ. Μακάριος, ο Νιγηρίας Αλέξανδρος, ο Μητροπολίτης Ιωαννουπόλεως (Γιοχάνεσμπουργκ) κ. Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Μέμφιδος και Πατριαρχικός Επίτροπος Καΐρου κ. Νικόδημος, ο Μητροπολίτης Πηλουσίου κ. Νήφωνας, ο Μητροπολίτης Ναυκράτιδος και Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας κ. Νάρκισσος ο Επίσκοπος Κισούμου και Δυτικής Κένυας κ. Μάρκος ο Επίσκοπος Νιτρίας και Ξεάρχος του Πατριαρχείου στην Κύπρο κ. Νικόδημος και ο Επίσκοπος Βαβυλώνος και Καθηγούμενος της Πατριαρχικής Μονής του Αγίου Γεωργίου παλαιού Καΐρου κ. Θεόδωρος. Συμπροσευχόμενος ήταν ο Μητροπολίτης Ερμουπόλεως και Πατριαρχικός Επίτροπος για τους Αραβοφώνους κ. Νικόλαος.

Παραβρέθηκαν ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο κ. Νίκος Γαριλίδης, ο νέος Πρέσβης της Κύπρου κ. Όμηρος Μαυρομάτης, ο Πρόξενος της Ελλάδας στο Κάιρο κ. Αχιλλέας Μπικής, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος Καβαλής, ο Πρόεδρος των Αραβοφών Ελληνορθόδοξων Ηλιουπόλεως κ. Κλωντ Νακάς, ο Πρόεδρος της Χιακής Αδελφότητας Καΐρου Λάμπρος Μπενοβίας, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μποτόνι της Νοτίου Αφρικής κ. Νικήτας Κορφιάς, η Αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Καΐρου κα Βάσω Γαζή και άλλοι επίσημοι.

Ομιλία τής Α.Θ.Μ. τού Πάπα καί Πατριάρχου Αλεξανδρείας καί πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β΄ κατά τήν εις Επίσκοπον Χειροτονίαν τού εφηφισμένου Μητροπολίτου Ακκρας κ. Πέτρου, τήν 6η Δεκεμβρίου 2019

Θεοφιλέστατε έψηφισμένε Μητροπολίτα Άκκρας καί αγαπητό μου παιδί, π. Πέτρο,

Μέσα σ' αὐτὸν τὸν παλαιὸ βυζαντινὸ Ναὸ, ποὺ μετρᾷ τὴν ὑπαρξή του ἀπὸ τὸν 14ο αἰῶνα, καὶ ποὺ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εὐλάβεια τῶν Ἑλλήνων ἔκτισε ἐδῶ στὸ Κέντρο τοῦ παλαιοῦ Καίρου, μεταξὺ τῆς ἀρχαίας Μέμφιδος καὶ τῆς Ἡλιουπόλεως, μιὰ ἀνάσα μακριὰ ἀπὸ τὶς πυραμίδες, ἐδῶ σ' αὐτὸν τὸν Ναὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ στολίδι τοῦ Καίρου καὶ καυχᾶται γιὰ τὸν Προστάτη του, τὸν σήμερα ἐορτάζοντα Ἅγιο Νικόλαο, θὰ λάβει χώρα ἡ προσωπικὴ σου Πεντηκοστή!

Μετὰ ἀπὸ λίγο μέ τῆ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ μέ τις πρεσβείες τοῦ Ἁγίου Νικολάου, θὰ καταστείς Επίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ μέλος τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ἀγιωτάτου καὶ Ἀποστολικοῦ Θρόνου τοῦ Ἁγίου Μάρκου. Ὁ Πατριάρχης σου θὰ τοποθετήσῃ τὴν Δεξιά του στὴν κεφαλὴ σου, ἐδῶ στὴν ἴδια Ἁγία Τράπεζα, ποὺ πρὶν ἀπὸ ἀκριβῶς 130 χρόνια χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ὁ ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὁ ταπεινὸς καὶ συκοφαντημένος Ἅγιος, ὁ δικός μας Ἅγιος, ποὺ σ' αὐτὸ τὸν Ναὸ καὶ στὸ σπιτάκι του ἀπέναντι ἔζησε, περπάτησε, ἄγγιξε καὶ ἀγάπησε κάθε τοῖχο καὶ κάθε λιθαράκι.

Ἔτσι τὸ θέλησε ὁ Θεός, παιδί μου π. Πέτρο, ἡ κληρονομιά τοῦ Πατριαρχείου μας νὰ εἶναι ἡ ταπεινὴ, χαρούμενη καὶ ἀγόγγυστη διακονία τῶν ἀδελφῶν μας, τῆς Φτωχότερης Ἠπείρου τῆς Οἰκουμένης, τῆς Ἀφρικῆς. Αὐτὸ δὲν ἀποτελεῖ ἀφορμὴ γιὰ μιζέρια ἢ ἀπογοήτευση. Ἀντίθετα, αὐτὸ ἀποτελεῖ τὴν καταξίωση καὶ δικαίωση τῆς Ἀποστολῆς μας στὸν σύγχρονο κόσμο, ὅπου δὲν καλούμαστε νὰ κατεξουσιάσουμε τὸν ἀδελφὸ, ἀλλὰ νὰ τὸν διακονήσουμε. **«Ἐπισκέπτεσθαι ὀρφανούς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν»**, αὐτὴ εἶναι ἡ ἀπόδειξη τῆς ἀγνότητος τῆς ἐξάσκησης τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων μας, κατ' ἐπιταγὴν τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας (Ἰακ. Α', 27).

Ἕνας μεγάλος Ἅγιος καὶ φιλόσοφος τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, στὸ τέλος τοῦ περιουστάτου ἔργου του «Μυσταγωγία», καταλήγει τὰ ὅσα σπουδαῖα, ὑψηλὰ ἀλλὰ μερικὲς φορὲς καὶ δυσνόητα, λέει γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας μὲ τὰ ἐξῆς πρακτικὰ: «Φανερὴ ἀπόδειξη τῆς χάρης τοῦ θεοῦ εἶναι ἡ αὐθόρμητη διάθεση ἀγάπης πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας. Ἔργο της εἶναι νὰ οἰκειωνόμαστε ὅσο μπορούμε, ὅπως τὸν θεό, ὅποιον συνάνθρωπό μας ἔχει σ' ὀτιδήποτε τὴν ἀνάγκη μας. Νὰ μὴν τὸν ἀφήνουμε ἀμελημένο καὶ ἀφρόντιστο... Τίποτε δὲν κάνει τόσο εὔκολο τὸν δρόμο πρὸς τὴν δικαίωση καὶ τὴν προσέγγιση τοῦ θεοῦ, τὴν θέωση, ὅσο τὸ ἔλεος ποὺ προσφέρεται ἀπὸ τὸ βάθος τῆς ψυχῆς μὲ ἱκανοποίηση καὶ χαρὰ σὲ ὅσους τὸ ἔχουν ἀνάγκη!»

Αὐτοῦ τοῦ πνεύματος Εὐαγγελιστῆς καλεῖσαι νὰ γίνεις ἀπὸ σήμερα, παιδί μου π. Πέτρο, στὸ ποιμνιο ποὺ ἡ Ἐκκλησία σὲ τοποθέτησε Ποιμένα. Γεννήθηκες καὶ ἀνδρώθηκες στὴν Νότια Ἀφρική. Εἶσαι παιδί ποὺ βγήκε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς ομογένειάς μας, καὶ αὐτὸ μάς δίνει τὸ δικαίωμα νὰ χαιρόμαστε διπλά. Προέρχεσαι ἀπὸ οἰκογένεια σημαίνουσα, καὶ καλλιέργησες ὄχι μόνον τὰ γράμματα, ἀλλὰ σφυριλάτησες καὶ ἕνα εὐγενῆ χαρακτήρα. Παρακολουθῶ τὴν πορεία σου μέσα στὴν Κοινωνία καὶ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ νεανικά σου χρόνια. Γνωρίζω τὸν χαρακτήρα καὶ τὴν προσφορά σου, γι' αὐτὸ μέ ιδιαίτερη ἱκανοποίηση ἀκούστηκε ἀπὸ ὅλους ἡ ἐκλογή σου στὴ Μητρόπολη Ἀκκρας. Διαδέχεσαι λαμπροὺς προκατόχους, τοὺς οἰοῦμαι νὰ προσπαθήσεις νὰ μιμηθεῖς. Ὁ ἅγιος Ναυκράτιδος παραδίδοντας τὴν Μητρόπολη, θὰ σοῦ υποδείξει τρόπους, οἱ οἱοῦμαι θὰ σὲ βοηθήσουν στὸ αὐριανὸ ποιμαντικὸ ἔργο σου.

Ἄφησε μακριὰ κάθε δισταγμὸ καὶ φόβο καὶ δῶσε ὅλον τὸν ἑαυτό σου στὴν Ἀποστολή σου. Λέει κάπου ὁ πρὶν λίγες μέρες ἀνακηρυχθεὶς Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας, Ρῶσος Γέροντας Σωφρόνιος τοῦ Ἑσσεξ: **«οἱ ἄνθρωποι δὲν γνωρίζουν ἀκόμη ποῖο θεϊκὸ πῦρ ἔχει φέρει ὁ Χριστὸς στὴ γῆ. Ἡ Εὐαγγελικὴ Ἀποκάλυψη στὶς αὐθεντικὲς διαστάσεις της, δὲν ἔχει γίνῃ δεκτὴ ἀκόμη ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ τὸ αὐθεντικὸ αὐτὸ Εὐαγγέλιο ὡς τις μέρες μας δὲν ἔχει σχεδὸν κηρυχθεῖ, ἀλλὰ παραμένει ὡς κληρονομιά μικροῦ σχετικὰ ἀριθμοῦ ἀνθρώπων μὲ παιδικὴ πίστη, ποὺ δὲν γνωρίζει οὔτε σκιά ἀμφιβολίας. Ἀνθρώπων ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν Χριστὸ «ὅπου ἂν ὑπάγῃ», στὴν ἔρημο, στὰ πλήθη τῶν πτωχῶν, ἀσθενῶν, χωλῶν, τυφλῶν, παραλυτικῶν, στὸ θαβῶρ, στὸν Γολγοθᾶ, στὸν θάνατο καὶ τὴν Ἀνάστασι!»**

Σ' αὐτὴν τὴν εὐλογημένη πορεία σου, ἐγὼ θὰ σὲ παρακολουθῶ μὲ ὅλη τὴν ἀγάπη τῆς καρδιάς μου καὶ οἱ εὐχὲς καὶ οἱ προσευχὲς μου θὰ σέ συνοδεύουν πάντα.

Προχώρα μὲ πίστη καὶ ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν ἐπιθυμία τῆς Ἐκκλησίας καὶ σήκωσε ἀγγίγματα τό σταυροῦ τοῦ Ἐπισκόπου.