

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΘΡΟΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Την 31η Δεκεμβρίου, η Α.Θ.Μ. ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ εδέχθη στο Ιδιαίτερο Πατριαρχικό Γραφείο, κατά το έθος, τον Θεοφιλ.Επίσκοπο Μαρεώτιδος κ.Γαβριήλ, Πατριαρχικό Επίτροπο Αλεξανδρείας, και τους λοιπούς Κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αλεξανδρείας, οι οποίοι έψαλαν τα κάλαντα και υπέβαλαν εόρτιες ευχές. Ακολούθως εδέχθη τις ευχές των αφρικανών σπουδαστών της Πατριαρχικής Σχολής Αλεξανδρείας "Άγιος Αθανάσιος", ως και του προσωπικού του Πατριαρχείου. Προς όλους η Α.Θ.Μ. προσέφερε δώρα και ευλογίες.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο Μακαριώτατος χοροστάτησε κατά Μ.Εσπερινό στο Ιερό Πατριαρχικό Παρεκκλήσιο των Αγίων Θεοδώρων εν μέσω πλήθους Χριστιανών, μετά το πέρας του οποίου στην κατάμεστη Αίθουσα του θρόνου παρουσίασε τα πεπραγμένα του παριπεύσαντος έτους 2011 και εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες για την επιδεικνυόμενη συμπαράσταση προς την Αιγυπτιακή και την Ελληνική Κυβέρνηση, ως και προς την Ελληνική και την Αραβορθόδοξη Κοινότητα Αλεξανδρείας. Κατακλείων ευλόγησε την Αγιοβασιλόπιτα του Πατριαρχείου.

Στην εόρτια αυτή σύναξη παρευρέθησαν ο Εντιμ. Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Μεγάλη Πόλη κ.Χρήστος Καποδίστριας, εκπρόσωποι της Ελληνικής και της Αραβορθόδοξου Κοινοτήτος Αλεξανδρείας και όλων των Ελληνικών Συλλόγων και Φορέων.

Την 1η Ιανουαρίου 2012 η Α.Θ.Μ. χοροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αλεξανδρείας και προεξήρχε της Δοξολογίας επί τη ενάρξει του νέου έτους, πλαισιούμενος από τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Μαρεώτιδος κ.Γαβριήλ και τον ιερό κλήρο.

Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς η ΑΘΜ επεσκέφθη τους περιθαλπομένους γέροντες του Κανισκερείου Γηροκομείου Αλεξανδρείας, όπου προσέφερε δώρα και ευλογίες και παρεκάθησε στο εόρτιο γεύμα.

Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2011 από την Α.Θ.Μ. κατά την τελετή κοπής της Αγιοβασιλόπιτας

Πατριαρχικός Θίκος, Πρωτοχρονιά 2012

Εντιμότητα κ. Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδος,

Αξιότιμε Πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας,

Αξιότιμε Πρόεδρε της Αραβορθόδοξου Κοινότητας,

Φίλτατοι Πρόεδροι των Παροικιακών Φορέων, Αδελφοτήτων και Συλλόγων,

Αγαπητά μου παιδιά,

Το παρελθόν έτος 2011 απέδειξε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν είναι τελικά οι περιστάσεις που καθορίζουν την ζωή μας, αλλά η στάση που κρατάμε απέναντι τους. Κι αυτό διότι σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχέως, η πρόκληση δεν βρίσκεται τόσο στην ικανότητα να προσαρμόζεσαι στην περιρρέουσα πραγματικότητα, όσο στην ικανότητα να συνδιαμορφώνεις την πραγματικότητα αυτή.

Για τον Αλεξανδρινό θρόνο το παρελθόν έτος 2011 υπήρξε ένα έτος-πρόκληση καθώς κλήθηκε να συνεχίσει και να εντείνει την διακονία αγάπης, όπως τη δίδαξε και την ενσάρκωσε ο Έφορός του Άγιος Μάρκος πριν από δύο χιλιετίες, εν μέσω έκτακτων πολιτικών και οικονομικών διεργασιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, με κορυφαίες

την λεγόμενη αραβική άνοιξη και την παγκόσμια οικονομική κρίση.

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, ως ενεργό κομμάτι των κοινωνιών εντός των οποίων δραστηριοποιείται, ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των καιρών, εξέπεμψε το δικό του διακριτό στίγμα και άφησε το δικό του ευδιάκριτο αποτύπωμα στο πέρασμα του χρόνου. Την παρουσία και δράση του Αλεξανδρινού θρόνου κατά τον περασμένο χρόνο επιτρέψτε μας ακροθιγώς μόνο να ανασκοπήσουμε.

Στα μέσα του Ιανουαρίου δέχθηκαμε στο Κάιρο την επίσκεψη του Εξοχ.Υπουργού της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Μάρκου Κυπριανού, με τον οποίο συζητήσαμε θέματα αφορώντα στην σύσταση Πατριαρχικής Εξαρχίας στην Κύπρο, ως και στην εν γένει δράση της παλαιφάτου Εκκλησίας μας.

Η αυγή του 2011 βρήκε την Αίγυπτο στο προσκήνιο των ιστορικών εξελίξεων, καθώς ο αιγυπτιακός λαός απαίτησε ειρηνικά και κέρδισε πανηγυρικά το δικαίωμα στην πολιτική αλλαγή. Όπως όμως συμβαίνει σε κάθε ριζική πολιτική αλλαγή, μεσολάβησε μια μικρή περίοδος αβεβαιότητας. Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής διατρανώσαμε την αφοσίωσή μας στην εθνική ενότητα, καθώς και την αταλάντευτη πεποίθησή μας ότι η πολιτική σταθερότητα μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από την κοινωνική ειρήνη.

Τόσο στο Κάιρο όσο και στην Αλεξάνδρεια ενισχύσαμε με κάθε τρόπο τους Έλληνες και Άραβες ορθοδόξους αδελφούς. Παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους της μετακινήσεως, παρά την επιβολή δρακόντειων περιορισμών στην κυκλοφορία, επισκεφθήκαμε τα Πατριαρχικά ενδιαίτηματα, τους Ιερούς Ναούς και τα ευαγή ιδρύματα προκειμένου να εμψυχώσουμε τους δοκιμαζομένους πιστούς που επέλεξαν να παραμείνουν στη χώρα, ιδιαιτέρως δε τους τροφίμους των οίκων ευγηρίας.

Ομολογουμένως και παρά την τεταμένη ατμόσφαιρα, τη συνοδευόμενη από ένα προσωρινό κενό ασφαλείας, τύχαμε του σεβασμού εκ μέρους των αιγυπτιακών στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και του απλού αιγυπτιακού λαού που συγκρότησε ομάδες πολιτοφυλακής για την περιφρούρηση της τάξης. Ατράνταχτη απόδειξη του σεβασμού αυτού αποτελεί το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε ούτε ένα περιστατικό ενόχλησης ή παραβίασης του ασύλου των Πατριαρχικών Ιδρυμάτων.

Σημειωτέον ότι κατά την δύσκολη αυτή περίοδο γίναμε δέκτες μηνυμάτων συμπαράστασης και φιλαδέλφων αισθημάτων από τον Παναγ.Οικουμενικό Πατριάρχη κ.Βαρθολομαίο και τους άλλους Σεπτούς Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Παράλληλα επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά η αδιάπτωτη μέριμνα των ελληνικών πολιτειακών και διπλωματικών αρχών, επιφανών προσωπικοτήτων του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, ιεραρχών και κληρικών για την ασφάλεια του Πατριαρχείου. Ιδιαίτέρως επισημαίνεται το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημερώσεως, τα οποία αλληπαλλήλως απευθύνθηκαν προς εμάς, ανοίγοντας τοιουτοτρόπως συνεχή δίαυλο επικοινωνίας δια του οποίου εκφράστηκε η αγωνία της κοινής γνώμης για τα τεκταινόμενα.

Η ανάγκη συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο ποίμνιο της Αιγύπτου επέβαλλε την ακύρωση της προγραμματισθείσης επισήμου επισκέψεως μας στο κράτος της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, όπου κατ' έθος θα εορτάζαμε τα ονομαστήρια πλησίον των Αφρικανών χριστιανών.

Και καθώς η Αίγυπτος αναζητούσε τον πολιτικό της βηματισμό στο ρευστό μετεπαναστατικό τοπίο, νέα πηγή ανησυχίας λόγω εκτάκτων εξελίξεων κατέστη η Λιβύη, η αρχαία αυτή κοιτίδα του Χριστιανισμού. Ευρισκόμενοι σε διαρκή επικοινωνία με τον Σεβ.Μητροπολίτη Τριπόλεως κ.Θεοφύλακτο και τους ορθοδόξους αδελφούς της Λιβύης, τους στηρίξαμε ηθικά τις δύσκολες εκείνες στιγμές.

Ακολούθησε η επίσκεψη στο ιεραποστολικό κέντρο του Αγίου Γεωργίου Μαρωντέρα, πλησίον του Χαράρε, δημιουργία υπερήφανη εκ του υστερήματος των ευλαβών

Ελλήνων προς ενίσχυση της Ιεραποστολής μας. Ανάλογα αισθήματα υπερηφάνιας μας κατέκλυσαν και κατά την επίσκεψη μας στην Ελληνική Διεθνή Ακαδημία του Χαράρε, το ελληνικό σχολείο, στο οποίο φοιτούν εκατόν σαράντα ελληνόπουλα και άλλα επτακόσια παιδιά του Ζιμπάμπουε και προς το οποίο προσφέραμε δωρεά ύψους τριάντα χιλιάδων δολαρίων, θεσπίζοντας παράλληλα ειδικό βραβείο για το περιβάλλον.

Δεύτερος σταθμός της ιεραποστολικής αυτής πορείας υπήρξε το Μαλάουι, όπου συμπαραστεκόμενοι από τον Σεβ.Μητροπολίτη Ζάμπιας κ.Ιωακείμ, πραγματοποιήσαμε την πρώτη ποιμαντική μας περιοδεία στην χώρα αυτή υπό την ιδιότητα του Προκαθημένου της Δευτεροθρόνου Εκκλησίας. Στο Μπλαντάιαρ, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μαλάουι, τελέσαμε την Ακολουθία των θυρανοιξίων του Ιερού Ναού Αναστάσεως του Κυρίου, ο οποίος ανηγέρθη δαπάναις της Αδελφότητος Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης. Πλαισιούμενος από σχολικό συγκρότημα, μεταφραστικό κέντρο, τυπογραφείο εκκλησιαστικών εκδόσεων και ιατρείο, ο Ορθόδοξος αυτός Ιερός Ναός αναβάθμισε με την παρουσία του σημαντικά την περιοχή αυτή, όπου μέχρι προσφάτως ανθούσαν φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς, ενώ για το μέλλον προβλέπεται και η ανέγερση νοσοκομείου.

Στην ίδια πόλη θεμελιώσαμε τον υπό ανέγερση Ιερό Ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου και προεξήρχαμε δενδροφυτεύσεως στον υπό ανέγερση μεγάλο Ναό της Αγίας Τριάδος, τονίζοντας την ανάγκη δίπλα από κάθε εκκλησία να χτίζεται σχολείο, ιατρείο και πηγάδι για τις ανάγκες των ντόπιων.

Επιπροσθέτως και μέσα σε κλίμα ιδιαίτερης συγκινήσεως τελέσαμε τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου στην περιοχή Καμπόντζι της πόλης Μπλαντάιαρ, εννέα χρόνια μετά την ημέρα που, ως Μητροπολίτης Ζιμπάμπουε, είχαμε ιδίοις χερσίν τοποθετήσει το θεμέλιο του λίθου. Ο Ιερός αυτός Ναός αποτελεί τον πυρήνα ενός μεγάλου ιεραποστολικού κέντρου που συγκροτείται από νηπιαγωγείο τουλάχιστον διακοσίων νηπίων, παιδική χαρά, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη, σχολή ραπτικής και κλινική.

Η καλλίκαρπος αυτή ιεραποστολική περιοδεία ολοκληρώθηκε με τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Νεκταρίου, ο οποίος, δημιούργημα της πίστεως των Ελλήνων που προ πολλών ετών συγκρότησαν την Ελληνική Κοινότητα του Μαλάουι, ανηγέρθη επί των ημερών του πρώτου Μητροπολίτου Ζιμπάμπουε, κυρού Κυρίλλου.

Περί τα τέλη Οκτωβρίου πραγματοποιήσαμε επίσημη προσκυνηματική επίσκεψη στην Ρουμανία κατόπιν προσκλήσεως της ΑΜ του Πατριάρχου Ρουμανίας κ.κ.Δανιήλ, προκειμένου να μετάσχουμε των λειτουργικών και πνευματικών εκδηλώσεων, επί τη ιερά μνήμη του Οσίου Δημητρίου του Νέου, Πολιούχου Βουκουρεστίου. Η ενότητα της πίστεως εν τώ συνδέσμω της αγάπης εκφράστηκε τόσο κατά τα τρία Πατριαρχικά Συλλεiturγα στο Βουκουρέστι, στο Σιμπίου και στην Άλμπα Ιούλια, όσο και κατά την πανηγυρική συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Ρουμανίας, συγκληθείσης πανηγυρικώς επ' αφορμή της επισκέψεως μας στο Πατριαρχικό Μέγαρο του Βουκουρεστίου.

Η επίσκεψη αυτή στάθηκε πνευματικός αναβαπτισμός στους πολυαιωνίους αδελφικούς δεσμούς των δύο Εκκλησιών, ως επίσης αφορμή επαναβεβαιώσεως της συνεχίσεως, αλλά και των ορίων της ευλογημένης συμπορεύσεως και φιλαδελφίας των δύο Πατριαρχείων. Η εκτίμηση δε προς την πολυσχιδή ιεραποστολική δράση του Αλεξανδρινού θρόνου διατρανώθηκε και κατά την επίσημη επίσκεψη στον Εξοχ.Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ρουμανίας κ.Τraian Basescu, στο Προεδρικό Μέγαρο Cotroceni του Βουκουρεστίου.

Επανακάμπτοντες στην Αίγυπτο συναντηθήκαμε στις αρχές Νοεμβρίου με την νέα Υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου, Εξοχ.κα.Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλή, στα πλαίσια επισήμου επισκέψεώς της στην χώρα. Κατ' εκείνες τις ημέρες ετελέσαμε την Ακολουθία του αγιασμού στην Πατριαρχική Σχολή "Άγιος Αθανάσιος", επί τη ενάρξει του νέου ακαδημαϊκού έτους 2011-2012, ρίχνοντας έτσι τον σπόρο για την οικοδόμηση της τρίτης

κατά σειρά γενεάς Αφρικανών σπουδαστών προς διακονία των αναγκών των γενεθλίων τόπων τους.

Αργότερος τον ίδιο μήνα γίναμε κοινωνοί της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς Ιδρύματος για την Ενότητα των Ορθοδόξων Λαών τιμητικώς να μας απονεμίσει, τον προσεχή Ιανουάριο στη Μόσχα, το Βραβείο Πατριάρχης Αλέξιος Β΄ για το 2011, ως αναγνώριση της προσφοράς μας προς εμπέδωση της ενότητας των Ορθοδόξων λαών, αλλά και προς εδραίωση και προβολή των χριστιανικών αξιών στην κοινωνία.

Επ' ευκαιρία της εορτής της Αγίας Αικατερίνης επισκεφθήκαμε για πρώτη φορά μετά από οκτώ δεκαετίες το ιστορικό Μετόχιο της Ιεράς Μονής Σινά στο Κάιρο, τον Ναό της Αγίας Αικατερίνης στην περιοχή Ντάχερ του Καΐρου, γενόμενοι δεκτοί από τον Σεβ.Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ κ. Δαμιανό και το Ηγουμενοσυνμβούλιο με μεγάλες τιμές. Η επίσκεψη αυτή απετέλεσε έκφραση της αγάπης και της ευλαβείας μας προς το θεοδάβιστο Όρος του Σινά, ως επίσης και απόδειξη του συνδέσμου συναλληλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αφρικής με την πολυαιώνιο Μονή του Σινά.

Περί τα τέλη Νοεμβρίου μετέβημεν στην Κύπρο, προκειμένου να συμμετάσχουμε στην Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής. Στην κορυφή της ημερησίας διατάξεως βρέθηκαν οι τρόποι δράσης προς αρωγή και στερέωση των Χριστιανών της Μέσης Ανατολής, των ευρισκομένων μεταξύ σφύρας και άκμονος λόγω των εκρρυθμών και ρευστών πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στην πολύπαθο αυτή περιοχή.

Στην Μεγαλόνησο είχαμε συνάντηση και συνεργασία τόσο με τον Εξοχ.Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Δημήτριο Χριστόφια, με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ.Χρυσόστομο Β΄ και τον Εξοχ.Υπουργό Εσωτερικών κ.Νεοκλή Συλικιώτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η πορεία των δικαιών του κυπριακού λαού, το ιεραποστολικό μας έργο στην Αφρικανική ήπειρο, καθώς και οι πολιτικές εξελίξεις στην Αίγυπτο. Ιδιαίτερη μέριμνα επεδείχθη και περί της περατώσεως των διαδικασιών παραχωρήσεως κρατικής γης προς εγκατάσταση της Εξαρχίας του Πατριαρχείου μας στην Κύπρο.

Ακόμη, εκπροσωπηθήκαμε για πρώτη φορά στην ετήσια συνάντηση της Συμμαχίας ESTHER των ευρωπαϊκών κρατών κατά της ασθενείας HIV/AIDS, στο Παρίσι, από τον Πανοσιολ.Αρχιγραμματέα κ.Παντελεήμονα Αράθυμο, διατρανώνοντας για μία φορά ακόμη την απόφαση και την προσπάθεια της Αλεξανδρινής Εκκλησίας να ανακουφίσει και να ενισχύσει ηθικώς και υλικώς, με κάθε επιστημονικό και άλλο τρόπο, τα εκατομύρια θύματα του ιού στην Αφρικανική ήπειρο.

Και καθώς βαδίζαμε προς την δύση του χρόνου αυτού η Πρόνοια του Θεού, η πρεσβεία του Αγίου Γεωργίου και τα φιλάγια και φιλογενή αισθήματα του επιφανούς πλοιοκτήτου κ.Αθανασίου Μαρτίνου μας αξίωσαν να ανταποκριθούμε στο καθήκον και την υποχρέωση έναντι της υπ' ουρανόν Ορθοδοξίας και των επερχομένων γενεών να ανακαινίσουμε εκ βάθρων την περιώνυμο Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου, αυτού του Χριστιανικού Παρθενώνα της Ανατολής.

Το ημερολόγιο έδειχνε την 10^η Δεκεμβρίου, όταν υπό τις ευλογίες μας υπεγράφη η σύμβαση για το σολομώντειο αυτό έργο μεταξύ του αναλαβόντος την σύνολη δαπάνη των εργασιών αποκαταστάσεως, κ. Μαρτίνου και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της "Agab Contractors", της μεγαλύτερης κατασκευαστικής εταιρείας της Αιγύπτου.

Το έργο αυτό, όνειρο και οραματισμός από την αρχή της πατριαρχίας μας, αντανακλά τη στερεά μας αντίληψη ότι στον δρόμο της ζωής οι δυσκολίες και οι αγωνίες μπορεί να υψώνονται συχνά ως εμπόδια δυσυπέβλητα. Ωστόσο η σημαία της

πίστης δεν υποστέλλεται, τα κλειδιά της παράδοσης δεν παραδίδονται, το μήνυμα της αγάπης δεν σταματά διακριτώς να εκπέμπεται από τον τηλαυγή πνευματικό φάρο της Εκκλησίας του Αγίου Μάρκου.

Μπορεί εφέτος, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, να στεκόμαστε στο κατώφλι της νέας χρονιάς γεμάτοι αγωνία και αβεβαιότητα για την ικανότητα μας να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που ανοίγει μπροστά μας η επιτεινομένη οικονομική δυσπραγία, η εντεινομένη πολιτική και κοινωνική αστάθεια. Ωστόσο ας μην αφήσουμε μέσα μας την ελπίδα να σβήσει, ας μετατρέψουμε την κρίση σε μοναδική ευκαιρία επαναπροσδιορισμού των αξιών της βιωτής μας, με προεξάρχουσες τον ανθρωπισμό, την κοινωνική αλληλεγγύη, την αξιοκρατία και την εντιμότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις και τον δημόσιο βίο.

Κλείνοντας το λόγο μας αυτό, θέλουμε από βάθους καρδιάς να σας διαβεβαιώσουμε ότι, σαν πατέρας στοργικός, σαν αδελφός και φίλος, επιθυμούμε να δίνουμε διαρκώς το παρόν, ανοίγοντας την πατρική μας αγκάλη για να δεχθούμε όλους τους ανθρώπους, αναλώνοντας καθημερινώς εαυτόν προς διάδοση του Ευαγγελίου της αγάπης, προς διακονία του ανθρώπου, προς μέριμνα και ενθαρρύνση δημιουργίας Ιερών Ναών και ευαγών ιδρυμάτων για την πνευματική άνοδο των πιστών, αλλά και για την επίλυση των κοινωνικών και βιοτικών προβλημάτων.

Στρέφοντας ικετευτικά το βλέμμα στον Ουρανό, υψώνουμε το χέρι και σας ευλογούμε, προσευχόμενοι η έλευση του νέου σωτηρίου έτους 2012 να βρει εσάς και τους οικείους σας υπό τη φιλόστοργη σκέπη και το άπειρο έλεος του Παντοδύναμου και Πανάγαθου Κυρίου. Καλή Χρονιά!