

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ

Μιας σημαντικής αναγνώρισεως έτυχε προσφάτως το παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται για το Πιστοποιητικό αναγνώρισεως εκ μέρους του ΟΗΕ των προσπαθειών του Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισεως των προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν από την Κλιματική Αλλαγή.

Πληροφορηθείς ο Μακαριώτατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.Θεόδωρος Β΄ την τιμητική αυτή αναγνώριση, εδήλωσε: «Το καθ' ημάς Πρεσβυγένης Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, έχον από της ιδρύσεως του προ 2.000 ετών σχεδόν, ως ενόριον ποιμαντορική δικαιοδοσία ολόκληρη την γεωγραφική έκταση της Αφρικής – *να μου επιτραπεί εδώ να σημειώσω μετ' επιτάσεως, ότι δεν νοείται Ορθοδόξη Εκκλησία χωρίς συγκεκριμένη γεωγραφική έκταση ποιμαντορικής δικαιοδοσίας και ευθύνης, παρά τις καινοφανείς και έωλες θεωρίας που αναπτύσσονται προσφάτως περί δικαιοδοσιών επί τη βάσει της εθνικότητας, θεωρίες Συνοδικώς καταδικασθείσες κατ' επανάληψιν από την Πρεσβυγενή Εκκλησία μας ως αντορθοδοξες και αυθαίρετες* – βιώνει εντόνως την υπερεκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος και του εν αυτώ ζωικού βασιλείου.

Δεδομένης της Ορθοδόξου Κοσμολογίας, η οποία θεωρεί το φυσικό περιβάλλον ως θεϊό δημιούργημα του Ανάρχου Πλάστη και Δημιουργού του σύμπαντος κόσμου, το καθ' ημάς Δευτερόθρονο Πατριαρχείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσον εντός της Αφρικής, όσον και στα διεθνή fora, προς διάδοση της ορθοδόξου θέσεως και ευαισθητοποιήσεως πάντων υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος έναντι της διαρκώς διογκουμένης Κλιματικής Αλλαγής.

Ευχαριστώ τον Σεβ. Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε κ.Σεραφείμ, εκπρόσωπο του Πατριαρχείου μας στους διεθνείς Οργανισμούς και τα Η.Ε. για τις συνεπείς προσπάθειές του προς διατράνωσιν των προσπαθειών της Αλεξανδρινής Εκκλησίας υπέρ της προστασίας του σύμπαντος κόσμου, ενός κόσμου πλασμένου ανθρωποκεντρικά ως προς την ευεργετική απόλαυσή του από την κορωνίδα της θεϊκής Δημιουργίας, τον άνθρωπο, αλλά όχι κατακτητικά ως προς την καταστροφική διαχείρισή του και την άλογη κατασπατάληση των φυσικών πόρων του».