

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟΝ ΕΦΟΡΟΝ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ, ΤΙΜΗΣΩΜΕΝ ΠΙΣΤΟΙ ΩΣ ΕΝΘΕΟΝ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ»

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, 8η και 9η Νοεμβρίου ε.ξ., η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ.θεόδωρος Β΄, χοροστάτησε κατά τον Μέγα Πατριαρχικό Εσπερινό και την θεία Λειτουργία, στο εορτάζον Παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, εντός της Πατριαρχικής Ιεράς Μονής Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου Αλεξάνδρειας.

Στις Ιερές Ακολουθίες συμμετείχαν, ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Άκκρας και Πατριαρχικός Επίτροπος Αλεξανδρείας κ.Νάρκισσος και Κληρικοί του Πατριαρχείου, ενώ παρευρέθησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Αλεξάνδρεια κ.Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας κ.Εδμόνδος Κασιμάτης, αρκετοί πιστοί και εκπαιδευτικοί των σχολείων της Ελληνικής Παροικίας. Στο τέλος του πανηγυρικού Εσπερινού, ο Μακαριώτατος Πατριάρχης, λιτάνευσε απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Νεκταρίου, που θησαυρίζεται στην Πατριαρχική Μονή Αγίου Σάββα, ενώ στην συνέχεια, με ιδιαίτερη κατάνυξη εψάλλησαν τα Εγκώμια προς τον Άγιο Νεκτάριο.

Το πρωί της 9ης Νοεμβρίου, κατά την διάρκεια της θείας Λειτουργίας, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος πληροφορήθηκε υπό του Πατριαρχικού Επιτρόπου Αλεξανδρείας κ.Ναρκίσσου, την προς Κύριον εκδημία, του εφησυχάζοντος Ιεράρχου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Σεβασμ. Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρού Ιγνατίου, φλογερού ιεραποστόλου και ανύστακτου εργάτου του Ευαγγελίου, στον πνευματικό αμπελώνα της Εκκλησίας, στην Αφρική. Ο Μακαριώτατος, εμφανώς συγκινημένος, εξέφρασε την θλίψη του για την απώλεια του εκλεκτού Ιεράρχου, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «...υπήρξε υπόδειγμα ιεροκήρυκα και ιεραπόστολου, ακάματου και ανύστακτου εργάτη του Ευαγγελίου του Χριστού και της Ορθοδοξίας στην Αφρική, Ιεράρχης αρετής,

αφιλοχρήματος, ασκητικότατος και ολιγαρκής, σε όλη του τη ζωή...», τονίζοντας πως ο αείμνηστος κυρός Ιγνάτιος, ανήγειρε δεκάδες Ιερούς Ναούς στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και στο Κονγκό-Μπραζαβίλ, με επιβλητικότερο τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο Ιερό Ναό σε ολόκληρη την Αφρική, αυτόν του Αγίου Ανδρέου Κανάνγκας. Χειροτόνησε πολλούς Κληρικούς, έκτισε δεκάδες σχολεία, συμβάλλοντας στην μόρφωση χιλιάδων παιδιών, ενώ σπουδαιότερο έργο του, υπήρξε η δημιουργία του Ορθόδοξου Θεολογικού Πανεπιστημίου του Κονγκό, στο οποίο έως σήμερα φοιτούν τα αυριανά στελέχη της ιεραποστολής.

Αμέσως μετά, ο Μακαριώτατος, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Σεβασμ. Πενταπόλεως κυρού Ιγνατίου.